

*Gebedsbrief augustus: Een essentieel verschil*

*“Ik zeg u: Al zou hij niet opstaan en ze hem geven, omdat hij zijn vriend is, dan zou hij toch om zijn onbeschaamdheid opstaan en hem er zoveel geven als hij nodig heeft.” Lukas 11:8*

Beste bidder,

Heeft u het weleens meegemaakt? U en uw gezin liggen te slapen en opeens hoort u een zacht getik. *Tik*. En nog een keer. *Tik. Tik. Tik*. Slaapdrongen kijkt u door het raam naar buiten om erachter te komen wie de nachtrust stoort. Beneden ziet u een goede vriend staan die kiezelsteentjes tegen het raam gooit. “Wat ben jij aan het doen? Weet je wel hoe laat het is?” fluistert u zachtjes om de rest van het huis niet wakker te maken. “Ik heb onverwacht bezoek gekregen en heb geen eten in huis. De mensen hebben heel lang gereisd en hebben honger. Heb jij een brood voor mij?” Iedereen zal de afwijzende reactie van de persoon in pyjama wel begrijpen: “Val mij niet lastig. De deur is al gesloten en mijn kinderen zijn bij mij in de slaapkamer; ik kan niet opstaan om ze u te geven.” (Luk. 11:7)

De Heere Jezus vertelt dat de vriend dankzij zijn onbeschaamde doordrammen uiteindelijk krijgt wat hij vraagt. Het is een prachtige uitnodiging om onophoudelijk te bidden. En toch zit het mij dwars dat deze gelijkenis een beeld van God lijkt te schetsen waarin Hij ons maar met tegenzin een stukje brood geeft. Totdat het me opvalt dat de gelijkenis slechts over een ‘slecht mens’ gaat en wij naar onze ‘Hemelse Vader’ bidden en dat verschil is essentieel. God zegt niet “val mij niet lastig” maar belooft “roep Mij aan in de dag van benauwdheid; ik zal u eruit helpen en u zult Mij eren” (Ps. 50:15). Hij fluistert niet “de deur is gesloten” maar roept “[...] zie, ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten [...]” (Openb. 3:8). Hij heeft geen bezwaar omdat hij net uit de slaap is gerukt en die graag wil voortzetten. Integendeel: “de Bewaarder van Israël zal niet sluimeren of slapen” (Ps. 121:4). En aan het einde van de argumentatielijn concludeert Hij ook niet “ik kan niet opstaan om ze u te geven”. De onomstootbare conclusie luidt veel meer: Hij is al opgestaan, voorgoed en voor altijd! Hij is zelfs opgestaan om ons álles te geven (2. Kor. 5:14). Laten we Hem daarvoor prijzen en in deze wetenschap bidden!

Anna-Maria Ahle

*Gebedscoördinator MAF Nederland*

### **Report after landing – MAF Open Dag**

**Bid voor de voorbereidingen voor de Open Dag op D.V. 27 augustus. Dank God voor de mogelijkheid om deze dag te mogen organiseren om onze trouwe ondersteuners te ontmoeten en te bedanken. Bid voor een dag waarin Hij de eer krijgt.** Gebed is onze motor, want we zijn in ons werk volledig afhankelijk van Gods grote genade. Dat geldt ook voor de Open Dag. Onze wens is het om een dag te organiseren waarin ontmoeting centraal staat en onze gasten worden bemoedigd door de getuigenissen van onze Internationale Staf en de wonderen die God overal ter wereld doet. Wilt u bidden dat God deze dag gebruikt tot Zijn eer en dat de voorbereidingen zullen slagen? Dankt u mee voor de betrokken groep vrijwilligers die komt helpen en de vele bezoekers die zich hebben aangemeld? Ook u bent nog steeds van harte welkom op deze dag op vliegveld Teuge. Via [www.maf.nl/opendag](http://www.maf.nl/opendag) kunt u zich gratis aanmelden.

### **Honger in Oeganda**

**Bid voor de mensen in Oeganda die in het Karamoja gebied wonen. Zij hebben weinig voedsel en kampen met grote honger veroorzaakt door een maandenlange droogte.** In Karamoja heeft het al

lang niet geregend, te lang, want het gebied is droog en de mensen lijden honger. Hun wanhoop gaat zo ver dat ze bereid zijn hun landbouwgereedschappen te verkopen om voedsel te bekostigen. Bid God dat Hij voorziet in een langdurige oplossing voor de droogte en de honger en bid dat de mensen niet voor zulke dilemma's worden gesteld. Bid dat MAF in de hongersnood kan helpen. Vraag de Heere om wanhoop, angst en frustratie te keren in vreugde, lof en geloof in Hem.

### **Gestegen brandstofprijzen**

**Bid voor voldoende mogelijkheden om de brandstof voor onze vliegtuigen te kunnen blijven betalen en dat dit niet ten koste van de projecten zal gaan.** Niet alleen in Nederland, maar ook in de landen waarin MAF vliegt, zijn de brandstofprijzen gestegen. In de vluchtplanning proberen de programmalanden al zo efficiënt mogelijk met de beschikbare brandstof om te gaan. Alsnog zijn de prijsstijgingen voelbaar. Wilt u meebidden dat MAF deze stijging kan bekostigen zonder dat dit ten koste gaat van de projecten en partners waarvoor MAF vliegt? Bid ook dat de prijzen niet verder zullen stijgen opdat het werk niet meer in het geding komt. Prijs God dat we nog steeds kunnen vliegen en dat Hij voorziet in wat wij nodig hebben.

### **Evangelie in Zuid-Soedan**

**Dank mee voor de mooie projecten die in Zuid-Soedan zijn gerealiseerd. MAF vloog onder andere een team van Youth With A Mission (YWAM) voor een zendingsreis. Bid dat deze reis veel vrucht mag dragen en dat het Evangelie in de harten van de Zuid-Soedanezen mag gaan leven.** In Zuid-Soedan zijn er veel organisaties die werken aan Evangelieverspreiding. Naast YWAM vliegt MAF ook veel voor Every Village. Deze organisatie produceert christelijke radio-uitzendingen en distribueert met behulp van onze vliegtuigen kleine radio's die op zonne-energie werken. Op deze manier kunnen veel mensen tegelijk het Goede Nieuws horen, ook als zij geen Bijbel hebben of niet kunnen lezen. Brad Beless van Every Village vertelt: "Dit jaar hebben we al zo'n 10.000 radio's uitgedeeld, tegen het einde van het jaar hopen we nog eens 20.000 te distribueren". Dankt u mee voor de verspreiding van het Evangelie in Zuid-Soedan en de rol die MAF hierin mag spelen? Bid dat het zaad dat gezaaid wordt op vruchtbare grond zal vallen.

### **Met het vliegtuig naar zwemles**

**Dank mee voor de mogelijkheid om leerlingen uit de afgelegen dorpen in Arnhemland zwemles en een cursus reddingszwemmen te geven. Bid dat op deze manier ongelukken voorkomen of snel redding gebracht kan worden.** MAF werkt in Arnhemland sinds jaren samen met verschillende scholen om de opleiding van lokale scholieren te bevorderen. Deze keer brachten piloten Tim Vallance-Webb, Marijn de Zwart en Anton Zhang 22 studenten uit zeven verschillende regio's naar Nhulunbuy voor een cursus (reddings)zwemmen. Aangezien Arnhemland in de Indische Oceaan ligt, is het van groot belang dat studenten de kans krijgen veilig met het water om te gaan en zichzelf en anderen in het geval van nood te kunnen redden. Dank God dat MAF op deze manier een steentje mag bijdragen aan het vergroten van de zelfredzaamheid van de jongeren in Arnhemland en bid dat er vaker mogelijkheid voor dergelijke trainingen zal zijn.

**Dank u wel voor uw gebed!**

PS: Alle gebedspunten zijn ook op onze website terug te lezen: [www.maf.nl/gebed](http://www.maf.nl/gebed).