



Nieuwsbrief Juni 2022

Beste familie, vrienden en achterban,

Schooljaar

Het schooljaar is alweer voorbij bij ons. Eind vorige maand zijn de laatste activiteiten afgerond en werden de rapporten uitgedeeld. De kinderen zijn blij om wel twaalf weken vakantie te hebben. We willen flink wat Nederlandse lessen doen en één van onze vrienden organiseert een leeswedstrijd. De kinderen worden uitgedaagd om veel te lezen en kunnen daar van alles mee verdienen, ze zijn erg enthousiast! Er wordt veel gelezen, voorgelezen en leeshutten gebouwd in en om het huis.

Een van de leerkrachten op ons schooltje in Wamena gaat met pensioen. Ze is opgegroeid in Afrika in een zendelingengezin waar ze de eerste jaren van haar leven heeft doorgebracht. Daarna heeft ze drieëndertig jaar in Papoea les gegeven op verschillende locaties van de Internationale School.



Als ouders van de school hebben we een afscheidsmoment georganiseerd. We zijn erg dankbaar voor haar trouwe inzet. Ze heeft haar leven gegeven om dit werk te doen en het zo mogelijk te maken dat zendingen hier hun werk konden doen.

We zijn ook erg dankbaar dat we deze week hoorden dat er voor het nieuwe schooljaar een nieuwe leerkracht komt. Daarnaast is er nog een tweede leerkracht nodig!

Bokondini

In Bokondini is het schooljaar ook afgelopen. Deze school heeft voor het tweede jaar studenten die afstuderen van de middelbare school. Dit jaar waren het er elf. Deze school is een christelijke school met ongeveer 300 studenten. Een aantal studenten

kunnen niet thuis wonen en wonen daarom in de kostschool daar. Van de elf studenten die afstudeerden zijn er maar twee die een vader thuis hadden in hun dagelijks leven. Er is zoveel gebrokenheid in families en in de levens van deze jongeren.

Zaterdagmorgen vroeg, 28 mei, gingen we naar Bokondini voor de diploma uitreiking van deze elf studenten. We waren uitgenodigd om dit bij te wonen. Vaak komen we als piloot in Bokondini om materialen of passagiers van en naar Bokondini te brengen. De school kan niet zonder de ondersteuning van MAF. Vroeger was op deze plaats een MAF basis, maar sinds er een weg naar Wamena loopt is dat niet meer nodig.

Nu konden we als gezin met de auto gaan, een rit van twee en een half uur door de prachtige natuur van de Baliem vallei en de bergen eromheen. Heerlijk voor Mariëtte en de kinderen om er even uit te zijn.



Tijdens de officiële uitreiking werd stil gestaan bij de ontzettend moeilijke tijd die deze jongeren hebben meegemaakt. Bij de pakken neerzitten vanwege mislukkingen of fouten is makkelijk om te doen, maar

elkaar helpen en bijstaan, verdragen en vergeven dat is alleen mogelijk door Gods kracht. Dat is wat nodig is. Niet alleen in Bokondini maar op zoveel andere plekken hier. Wat zijn wij gezegend om als MAF schoolprojecten als deze te ondersteunen. Bid dat dit onderwijs impact zal hebben in de levens van de kinderen en jongeren.

Medische trip

Terwijl de passagiers aan boord komen maak ik een praatje met ze. De vlucht zal naar Kwiyawagi gaan. Dit dorpje ligt op 2650 meter hoogte in de bergen op een soort plateau tussen de bergpieken die ver boven de 3600 meter torenen.

Aan boord is een dokter die in een nabij gelegen plaats werkt. Zij zal in Kwiyawagi zeventien patiënten consulteren op staar en daarna een planning maken om deze patiënten naar Wamena te brengen voor de operaties.

De vlucht verloopt vlot en na een half uur zijn wij in Kwiyawagi. Het weer blijft wat spannend en er zijn veel wolken. Terwijl de dokter haar werk doet, zijn wij, Pak Nus (nationale staf) en ik, aan het werk om een nieuwe windzak paal te plaatsen. De basis daarvan plaatsen we in de grond en storten deze in cement. Na een week zullen we dan terugkomen om de paal zelf te installeren met de windzak.

Als we terugkomen bij het vliegtuig is de arts ook klaar en

kunnen we weer terug naar Wamena. We laden in en gelukkig is er ruimte voor de eerste vier patiënten om mee te vliegen naar Wamena. Dat moet wat zijn als je een vlucht gaat maken, soms voor het eerst van je leven, en je kunt bijna niets zien! Hoewel het erg lastig is met het weer komen we toch om half vier weer veilig terug in Wamena.

Deze vliegday was gevuld met het brengen van hulp, hoop en heling voor de mensen hier.

Hartelijke groet,

Willem, Mariëtte, Matthias, Miriam, Sarah



Een week later: het installeren van de windzak paal.



Als u zich op wilt geven voor ontvangst van de **nieuwsbrief** of Willem & Mariëtte **als supporter wilt ondersteunen**, dan kunt u zich aanmelden via de website www.maf.nl/jonkers/

Wijzigingen (adres, e-mail, support-bedrag etc.) kunt u doorgeven aan adres@maf.nl of aan MAF Nederland, Postbus 7, 7390AA Twello. Vermeld daarbij dat het om de familie Jonkers gaat.

Ons adres is: Fam. Jonkers, Kantor MAF, Jl. AMA no 8, Sentani 99352, Papua Indonesia

Gebedspunten:

- Dank God voor **al onze TFC leden** die zoveel werk verzetten. Vanaf het begin dat de TFC werd opgestart, 10 jaar geleden, zijn **Sifra en Gerdina** trouwe leden en hebben ze zich voluit ingezet. Zonder mensen zoals zij kunnen wij niet uitgezonden zijn!

- Dank God voor gelegenheden om hulp, hoop en heling te brengen aan de mensen hier. Bid dat we wijsheid mogen ontvangen om de juiste keuzes te maken hierin.

- Dank God voor de nieuwe leerkracht voor de school in Wamena. Bid voor een tweede nieuwe leerkracht. Bid voor de goedkeuring van de overheid. Wij hebben daar al eerder gebed voor gevraagd, maar er is nog geen beslissing genomen en nog geen nieuws of de school na de zomervakantie open kan gaan.

- Bid voor de scholen in Papoea die we als MAF ondersteunen en voor de kinderen en jongeren die deze scholen bezoeken en voor hun leerkrachten.