



Nieuwsbrief Familie DE ZWART

Maart 2022 nr. 27

“Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons bewezen heeft in Christus Jezus, onze Heere.”

Romeinen 8: 38-39.

In deze nieuwsbrief vertellen wij over ons leven in Arnhemland, over ons werk, de kinderen en over dingen waar wij in het dagelijks leven mee te maken krijgen.

Lock-out, lock-in, lock-down

Uiteindelijk heeft Covid-19 ook Arnhemland bereikt. Inmiddels hebben wij het in ons gezin ook allemaal ervaren. Het was een zegen om zo lang zonder relatieve beperkingen te kunnen leven.



Onder de Yolju bevolking leeft veel angst, in dit geval ook voor het Coronavirus. Doordat veel Yolju beperkt Engels spreken, is de voorlichting en uitleg over wat er gaande is beperkt. De dorpen op de eilanden werden in zogeheten ‘lock-in’ geplaatst, terwijl het vaste land in lock-downs en lock-out gingen. De homelands, waaronder onze vorige woonplaats Yirrkala, zijn nu exclusieve zones geworden. Dat betekent dat daar in principe niemand heen mag. Bijbelstudies en kerkdiensten kunnen we nu helaas niet bezoeken. Gelukkig is er regelmatig telefonisch contact met de vrouwen van de Bijbelstudiegroep.

Tijdens deze telefoongesprekken komen geloofsvragen aan de orde en worden er regelmatig gebedspunten gedeeld. Daarbij mogen wij het vertrouwen hebben in Hem. Gods werk gaat door, ook als alles stil lijkt te liggen.

Vliegen

Vanwege hevige regenval was de bevoorrading van de supermarkten enige tijd beperkt, waardoor op sommige plaatsen in Arnhemland schaarste ontstond. MAF heeft in de afgelopen weken heel wat eten, medisch personeel, Covid tests en mondklappers rondgevlogen. Ook patiënten die naar het ziekenhuis moesten, zijn opgehaald uit de afgelegen homelands. Daarnaast gaat ook het dagelijkse vliegwerk door. Marijn: “Iedere dag start ik met het controleren van mijn vliegtuig. Die ochtend ontdekte ik een gaatje in mijn deur. De dag ervoor was het vliegtuig in een dorp geweest waar een ceremonie (‘bunggul’) werd gehouden waar speren aan te pas kwamen. Blijkbaar was deze net te dichtbij gekomen.”



Vanwege de hevige regen was de landingsbaan op Bremer Island kapot gegaan. De bewoners van het eiland houden deze zelf bij, zodat vliegtuigen veilig kunnen landen. Dit doen ze met een tractor. Nu deze ook stuk gegaan was, moest er eerst een monteur worden ingevlogen om de tractor te maken. Daarna kon de landingsbaan weer worden gerepareerd.

Paspoorten en verlof

Tijdens de schoolvakantie zijn we een paar dagen naar Sydney geweest om nieuwe paspoorten voor de kinderen aan te vragen bij de Nederlandse ambassade die daar gevestigd is. Dit klinkt redelijk eenvoudig, maar vanwege allerlei reis-



bependingen in Australië, bleef het tot de laatste minuut spannend of het wel zou gaan lukken. Arnhemland ligt op zo'n vijf uur vliegen van Sydney. Achteraf is alles

gelukkig goed gegaan en we zijn dankbaar voor de voor spoedige aanvraag en reis. Vorige maand zijn de paspoorten aangekomen in Nhulunbuy. En daar zijn we blij mee! Want tegen de verwachtingen in heeft de Australische regering eind december besloten om de grenzen weer te openen. Nu onze paspoorten weer op orde zijn en de grenzen open, hebben we in overleg met MAF besloten om dit jaar op verlof te komen. Als alles goed gaat hopen we eind mei weer voet op Nederlandse bodem te zetten. Tegen die tijd is het ruim 2,5 jaar geleden dat we in Nederland zijn geweest, dus u zult begrijpen dat de kinderen en wijzelf er enorm naar uitkijken.

Hartelijke groet, Marijn & Esther, Jesse, Sophie en Sil

Typisch Arnhemland...

Samen met de kinderen hebben we een nieuw rubriekje bedacht: *Typisch Arnhemland*. Het komende jaar willen we in onze nieuwsbrieven iedere keer een paar wist-je-datjes plaatsen om op een leuke manier een inkijkje te geven in ons leven hier.

- Wist je dat de temperatuur van het asfalt op een warme dag (zijn er ook niet-warme dagen?) kan oplopen tot 67 graden?
- Wist je dat je beter niet meer eten in je vriezer kunt hebben dan je in 24 uur kunt opeten in verband met stroomuitval?
- Wist je dat fietsen in de regen het leukste is, omdat je (a) een keer niet zweet en (b) gelijk gedoucht hebt.

Tijdens de schoolvakanties is het rustiger qua vliegwerk en worden er minder passagiers gevlogen. Dan doet de mogelijkheid zich wel eens voor dat één van de kinderen een dagje met Marijn mee kan vliegen. Jesse kwam een vriendje tegen in een van de 'homelands' die hij eerder in Nhulunbuy had ontmoet.



Van de Thuisfrontcommissie

Woonruimte gezocht: Als TFC zijn we druk met de voorbereidingen voor het verlof van Marijn, Esther en de kinderen. Eén van de belangrijkste zaken is huisvesting. Voor de eerste weken van hun verlof (eind mei/begin juni) zijn we op zoek naar huisvesting in de buurt van Apeldoorn. Voor het tweede gedeelte van hun verlof zoeken we woonruimte in de buurt van Driebruggen of Gouda. Heeft u woonruimte beschikbaar of weet u iemand die woonruimte beschikbaar heeft, laat het ons graag weten via Marijn.van.poelje@solcon.nl

Save the date! Net als tijdens het voorgaande verlof willen we weer een 'Zwarte Zaterdag' organiseren en wel op **2 juli**. Noteer deze datum alvast in je agenda!

Een hartelijke groet van de Thuisfrontcommissie

Wilt u danken voor:

- De mogelijkheid om op verlof te komen
- De nieuwe paspoorten voor de kinderen

Wilt u bidden voor:

- De situatie in de wereld waarin wij leven
- Dat Gods werk ondanks alles door mag gaan

Wilt u de nieuwsbrief in uw mailbox ontvangen? Stuur dan een mailtje naar tfcdewart@gmail.com

Contactgegevens: Familie de Zwart c/o MAF PO Box 821 0881, Nhulunbuy, NT Australia estherdezwart@live.nl www.dezwart4maf.nl www.maf.nl/dezwart	Supporten? Steun Familie de Zwart via www.maf.nl/dezwart IBAN: NL64 ABNA 0614943906 t.n.v. MAF Nederland o.v.v. Steunfonds de Zwart	Thuisfrontcommissie Marijn van Poelje De Nieuwekamp 24 7345 DB, Wenum Wiesel 055 – 506 11 12 Marijn.van.poelje@solcon.nl tfcdewart@gmail.com
--	---	---

De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van de familie de Zwart. De verzending van de Nieuwsbrief wordt verzorgd door de Thuisfrontcommissie in samenwerking met MAF Nederland. Als u zich op wilt geven voor ontvangst van de nieuwsbrief of Marijn & Esther als supporter wilt ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website www.maf.nl Wijzigingen (adres, e-mail, support-bedrag etc.) kunt u doorgeven aan adres@maf.nl of aan MAF Nederland, Postbus 7, 7390 AA Twello. Vermeld daarbij dat het om de familie de Zwart gaat.