



Kampala, April 2022

Beste allemaal, hartelijke groeten vanuit een stoffig Kampala. We **wachten op regen** ( en het zit er aan te komen!) maar deze afgelopen weken zijn erg droog en 'heilig' geweest en vooral mensen met luchtweg problemen hebben er flink wat last van. Door de enorme hoeveelheden (vaak erg oude!) autos die hier rijden en het feit dat bijna al het vuil (met veel plastic erin) wordt verbrand zorgt voor aanzienlijke luchtvervuiling.

Bij ons in Kajjansi is het wel wat minder, maar juist het verbranden is hier een probleem. Kees loopt regelmatig naar burens om uitleg te geven over hoe gevaarlijk het is en we hebben nu met een aantal burens de afspraak dat ze afval bij ons neer zetten omdat wij het op laten halen.

Snelle bevolkingsgroei en de hogere schoolkosten verhindert vaak goed onderwijs en uitleg over zulk soort onderwerpen. Het werk van wat **partners** doen die we vliegen naar de afgelegen gebieden in het Noorden en Oosten van heeft ook veel te maken met bewustwording, door onderwijs en training en het overdragen van hoe dingen ook anders kunnen.

We hebben een aantal **verdrietige** dingen meegemaakt de afgelopen maanden. Een goede Nederlandse vriendin van ons kreeg begin januari een herseninfarct, wat haar rechterkant verlamde en haar spraakcentrum heeft aangetast. Zij is nu met haar man in Nederland voor revalidatie. Ze werken met een Christelijke organisatie die heel veel kinderen helpt in het dorp Chawolo. Afgelopen weekend overleed een Nederlandse vrouw die ontwikkelingswerk deed in het Karamoja gebied, ten Noorden van ons, door een autoongeluk. De stagiere, die samen met haar in de auto zat had alleen maar een paar schrammen. Met een MAF vliegtuig hebben we haar en het lichaam op kunnen halen vanuit het dorp waar het ongeluk gebeurd was. Na een aantal dagen konden ze naar NL worden vervoerd.

Met ons team in het kantoor lazen we maandagochtend na het ongeluk uit Prediker: alles heeft zijn tijd, huilen, lachen, dansen, rouwen, en wat kan dat toch dicht bij elkaar liggen he?



Een van onze **vluchten** begin dit jaar was voor de Nederlandse ambassade, die op bezoek gingen bij vluchtelingen in het Nakivale gebied, waar duizenden mensen uit vooral Congo verblijven. Onze Nederlandse piloten Pieter en Rembrand konden met ze vliegen, dus dat was erg leuk. Dit was maar 1 van de vele vluchten die we daarheen maken. Er is nog steeds een enorme nood in het enorme kamp daar en ook in het Noorden waar ruim een miljoen Zuid-Soedanese mensen niet terug kunnen keren naar hun eigen woonplek.

In het **hangaar team** hebben de afgelopen weken verschillende van de monteurs die in opleiding zijn om hun papieren te halen de kans gekregen om te beginnen met de eerste examens bij de luchtvaart autoriteiten. Het is zo mooi om vooruitgang te zien en hoe gemotiveerd ze ook zijn om te leren. In de hangaar brengen ze dan de theorie in praktijk en kunnen ze hun ervaring weer opschrijven voor de volgende examens. Twee Cessna 182 s, die al langere tijd bij ons staan, met motor en andere problemen worden de komende maanden hopelijk gerepareerd, in elkaar gezet en krijgen een nieuwe motor. We krijgen in april en mei hulp van 2 ervaren monteurs uit Amerika bij deze klus, zodat dit project even flink vooruit kan gaan, want voor het huidige team, waarin Kees eigenlijk iedereen nog moet coachen is dat project net iets te tijdsrovend op dit moment.



Het vliegtuig dat begin Februari vanaf Kajjansi naar **Guinea** werd gevlogen om daar in ons nieuwe MAF programma gebruikt te worden. Dit vliegtuig vloog eerst in Mongolie en is hier gereviseerd.

Vorige keer schreef ik al iets over **veranderingen** binnen de organisatie en ook binnen ons team: Komende maand krijgen we een andere Programma Manager. Na 17 jaar dezelfde manager hier gehad te hebben gaat hij nu een andere rol binnen MAF vervullen en krijgen we een nieuwe manager. Zij heeft eerst een aantal jaren in West Australie het team geleid. Onze piloten manager ("chief pilot") die hier jarenlang is geweest na een aantal jaren in ons Tsjaad programma te hebben gewerkt, stopt en gaat met zijn gezin verhuizen naar Engeland. Twee piloten verhuizen naar andere programma's, een naar Zuid Soedan en een naar Tanzania. Verder zijn er binnen ons Operationele team twee van de nationale staf weg gegaan, zij werkten allebei ook al heel lang voor MAF. Wel leuk om twee jonge nieuwe boekings-staf erbij te hebben! Flink wat veranderingen dus en heel wat inductie/ introductie/ verhuizingen/ afscheid....onderdeel van het leven hier. maar soms voelt het wel even wat meer dan anders.

Als het allemaal een beetje gaat zoals we nu aan het voorbereiden zijn kan ik de komende maanden weer een aantal **HR-bezoeken** gaan doen aan de andere landen waar ik ondersteuning geef in personeels zaken en training ga doen. Eind van deze maand hoop ik naar Kenia te gaan, in mei een week naar Zuid Soedan en dan in juli/augustus opnieuw naar Juba voor een aantal weken, om daar te zijn terwijl de programma manager verlof heeft. Veel meer over het werk van MAF, ook in andere programma's op een nieuwe website: <https://mafint.org/>

Het is "**Lent**", zoals het in het engels heet- de 40 dagen dat we ons voorbereiden op Goede Vrijdag en Pasen. Fijn, een lang weekend vrij, maar zoveel meer dan dat! Wat een rust geeft het, te weten wat Jezus voor ons allemaal gedaan heeft. Ook al snappen we zoveel niet van hoe dingen gaan in de wereld, we vertrouwen op Hem- Hij is er bij.

**DANK**, voor alle steun! Hartelijke groet, Kees en Ilonka

*De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van de familie Barendse.*

*De verzending van de Nieuwsbrief wordt verzorgd door de Thuisfrontcommissie in samenwerking met MAF **Nederland**.*

*Als u zich op wilt geven voor ontvangst van de nieuwsbrief of Kees & Ilonka als supporter wilt ondersteunen,*

*dan kunt u zich aanmelden via de website [www.maf.nl](http://www.maf.nl)*

*Wijzigingen (adres, e-mail, supportbedrag etc.) kunt u*

*doorgeven aan [adres@maf.nl](mailto:adres@maf.nl) of aan*

*MAF Nederland, Postbus 7, 7390 TA Twello.*

*Vermeld daarbij dat het om de familie Barendse gaat.*

Postadres: Kees & Ilonka Barendse PO Box 1 Kampala UGANDA Tel: **+256772772092** (= mijn what s app nummer!) en Kees: **+256 772767462** of schrijf: [ilonka.barendse@mafint.org](mailto:ilonka.barendse@mafint.org)

facebook: keesandilonkabarendse <http://www.maf.nl/staf/fam-barendse>

Contactadres thuisfrontcommissie: Karin Hartgers Tel: 0525-683427

Email: [karin.hartgers@kpnmail.nl](mailto:karin.hartgers@kpnmail.nl)

Giften: IBAN NL11INGB0000130093 T.n.v. MAF Nederland O.v.v. Steunfonds Barendse

Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door de SZD

**SZD**