



Het regent en het regent, over een paar dagen moet er beton worden gestort voor de fundering van de nieuwe hangaar. Het lijkt onmogelijk in deze grote regentijd met erg veel wateroverlast, we bidden dat het droog mag blijven.

Gebedsverhoring

De ochtend dat er gestort moet worden breekt aan, het is droog! Als de laatste betonwagen weggrijd beginnen de eerste druppels weer te vallen. De werkmannen op de bouw getuigen, als er bij MAF gebeden wordt hebben we al meerdere keren gezien dat God voorziet. Het is één van de vele mooie dingen die we mogen zien gebeuren. Het is een voorrecht om God aan het werk te zien.

Het leven in Suriname

We zijn alweer bijna vier maanden in Suriname en als gezin beginnen we steeds een beetje meer onze draai te vinden. Het geluid van de brommertjes, de



manier van begroeten, de tijd die het kost om 'gewoon' even wat boodschappen te halen, de vele muggen, het begint allemaal steeds meer te wennen. De situatie voor veel mensen in

Suriname blijft wel moeilijk om te zien. Een gemiddeld salaris is omgerekend ongeveer een paar honderd euro maar de gewone levensmiddelen kosten ongeveer net zoveel als in NL of soms zelfs meer, dit betekent dat veel producten gewoon te duur worden om te kopen.

Nacht in de jungle

Ondertussen heb ik (Helmer) ook mijn eerste nacht in het binnenland in een hangmat doorgebracht.

Dit was tijdens twee dagen helpen bij het terugbrengen van studenten naar hun dorpen die hadden deelgenomen aan bijbelschool Weejo. Op deze bijbelschool zijn twee weken lang allerlei leiders van veelal de Trio en Wajana indianen bij elkaar om onderwijs te krijgen. Als ik daar dan sta, in het gras op een kleine landingsbaan middenin de jungle, dan wordt het maar al te duidelijk, dat wanneer hier iets ernstigs gebeurt de enige weg naar (medische) hulp via de lucht is. Samen met een team van nationale staf bereiden we dit soort vluchten voor met alles wat daar bij komt kijken, het is bijzonder om deel te mogen zijn van dit team.



Feest

Ook hebben we de verjaardagen van Maye, Moses en Nyah gevierd, op deze momenten worden we nog meer geconfronteerd met het gemis van familie en vrienden maar ondanks dat, hebben we het toch mooi mogen vieren.



De nieuwe Hangaar

Naast het voorbereiden van de vluchten ligt voor mij de focus ook op het begeleiden van de bouw van de nieuwe hangaar. Een heel bijzonder project wat compleet als gift naar Suriname is gekomen. Met verschillende partijen wordt er erg hard gewerkt maar blijven we ons ook beseffen dat we niet 'zomaar' aan een nieuwe hangaar bouwen. We mogen bouwen aan een hangaar waarvandaan, er vanuit de liefde van God veel mensen geholpen mogen gaan worden. Dan mag ik doen wat ik kan om het project te begeleiden maar het is God die de leiding heeft. Als we dan teruggaan naar het eerste stukje wat ik schreef, wordt dat door dit soort voorbeelden wel erg duidelijk zichtbaar.

**Hartelijke groet vanuit Suriname,
Helmer, Maye, Moses & Nyah**

Namens de TFC

Filipenzen 4:6-7 zegt: *"Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus"*

Wauw! Hoe bijzonder is het om te lezen hoe God aan het werk is en hoe Helmer, Maye en de kinderen zich steeds meer thuis gaan voelen in Suriname. Wij als TFC willen u dan ook hartelijk bedanken voor uw steun in gebed en financiën. Dit is enorm bemoedigend, zowel voor familie Maas als voor ons.

Namens de TFC,
Eline Jobse



Even voorstellen

Hallo. Mijn naam is Rudi Baaijens. Ik ben getrouwd met Inge en we zijn gezegend met drie kinderen: Marije, Micha en Rosalie. Ik ken Helmer van de Emmauscursus waar ik hem tot een levend geloof heb zien komen en was getuige van zijn geloofsdoop.

Later hebben we via Prodeo gediend in de jeugdgevangenis in Breda waar we met geïnteresseerde jongeren ons geloof mochten delen. Ik geniet nu van het werk wat Helmer en Maye mogen doen in Gods Koninkrijk. Door lid te zijn

van de TFC kan ik ze van dichtbij volgen en ondersteunen.

Mijn functie in de TFC is die van voorlichting en presentatie. Helaas is daar vanwege corona weinig van terecht gekomen. Maar nu alles weer kan en mag kunt u contact met mij opnemen voor een presentatie over de MAF en het werk van Helmer en Maye in uw kerk, vereniging of school. Ik vertel er graag meer over.

GEESTELIJK DEEL ZIJN VAN GOD'S MISSIE IN SURINAME?

Geef u op voor de supportgroep TFC Maas via tfcmaas@gmail.com voor tussentijdse updates en vragen vanuit de TFC

VOLG ONS

Kijk op www.maf.nl/maas om u aan te melden voor onze nieuwsbrief. En volg ons via:



CONTACT

Fam. Maas
helmer-maye@outlook.com
mobiel: +31 654930009

TFC voorzitter

Christiaan Wijnholds
tfcmaas@gmail.com
mobiel: +31 650165478

SUPPORT

Steunfondsrekening
NL 81 ABNA 08 89 65 77 85
t.n.v. St. MAF Nederland
o.v.v. Maas 195