

Gebedsbrief juni: Leer ons bidden

“En het gebeurde, toen Hij ergens aan het bidden was, dat een van Zijn discipelen tegen Hem zei, toen Hij ophield: Heere, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft.” Lukas 11:1

Beste bidder,

Het is het meest bekende gebed voor christenen: het Onze Vader. Een prachtig gebed dat ons de Heere Jezus zelf heeft geleerd. Een gebed dat we te allen tijde kunnen bidden, dat ons kracht geeft waar geen kracht is, dat ons woorden geeft als wij geen woorden meer hebben. Wat misschien minder bekend is, is het gegeven dat Jezus dit gebed geeft naar aanleiding van de vraag van een van zijn discipelen: “Heere, leer ons bidden”.

De eenvoud en meerwaarde van het vragenstellen verbaast mij steeds weer opnieuw. Hoe waardevol is het om gewoon te vragen wat je nodig hebt. Interessant genoeg eindigt Jezus’ betoog over het bidden ook met precies deze stelling: “En Ik zeg u: Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opgedaan worden.” (Lukas 11:9). In het vragen, zoeken en aankloppen zit waarde. Er gaat een verlangen achter schuil en nederigheid, namelijk het bewustzijn dat wij het niet uit onszelf kunnen. Misschien moeten we wel leren om meer te vragen, en dan niet alleen de *wat*, maar ook de *hoe*. “Heere, leer ons...”, vult u maar in wat u op het hart hebt. Hij zal het u op Zijn tijd geven, daarvan mogen we zeker zijn.

Anna-Maria Ahle

Gebedscoördinator MAF Nederland

Geen plek om te slapen

Bid voor Hope For South Sudan (HFSS) die kinderen beschermt tegen mensenhandel. Bid ook voor het werk van MAF en andere hulporganisaties opdat mensen iets van Gods Liefde zullen erkennen en Hem – in al hun moeilijkheden – zullen ontmoeten. HFSS vangt kinderen op die met mensenhandel te maken hebben gehad, geeft hun een mogelijkheid voor onderwijs en zorgt voor een geschikte medische en psychologische behandeling. Medewerkster Stella Ahasa is onderweg met Petra omdat het twaalfjarige meisje specialistische zorg nodig heeft die niet verkrijgbaar is in de afgelegen gebieden waar HFSS werkt. “De vlucht was erg fijn”, vertelt Stella enthousiast. “Over de weg is het een zeer lange, vermoeiende reis. Het duurt twee dagen, je hebt geen plek om te slapen, dus je slaapt in de auto. Vliegen met MAF is zoveel beter!” Dank mee dat deze vluchten in Zuid-Soedan mogelijk zijn en veilige reizen kunnen waarborgen voor de passagiers.

13 Minuten

Dank mee voor de geslaagde ambulancevluchten in Timor-Leste en de bereidheid van het MAF-personeel om ad hoc te handelen en uit te vliegen. Bid voor de gezondheidszorg in dit land en de mensen wiens leven afhangt van uren reizen over de zee of een vlucht met MAF. “Je leven leiden terwijl je wacht totdat de telefoon gaat, maakt een groot deel uit van het leven van een piloot in Timor-Leste! Elke dag van het jaar staat er overdag een piloot paraat, klaar om te reageren op de aanvraag voor een ambulancevlucht.” Het was een rustige maandagochtend toen het MAF-team een telefoontje kreeg om een vrouw met een gecompliceerde zwangerschap te helpen. De bevalling was al 24 uur gaande, maar vorderde niet snel genoeg zodat de gezondheid van moeder en kind in het geding kwam. Snel werd het vliegtuig gereed gemaakt en vertrokken de piloten richting het eiland. Op de landingsbaan werden zij zenuwachtig en hoopvol opgewacht door familie en burens van de

vrouw. Zij hadden haar voorzichtig ingebed op dekens en hielpen ijverig om haar het vliegtuig in te tillen. Slechts 13 minuten later konden de piloten haar overgeven aan het ziekenhuispersoneel.

De oogst is groot

Dank mee voor de verschillende samenwerkingen die God mogelijk maakt om zijn Koninkrijk te bouwen. Bid voor voldoende werkers, want de oogst is groot. Er zijn veel belangrijke posities binnen verschillende MAF-teams open die vragen om piloten, monteurs en managers. Cindi and Bill Walsh zetten zich in voor de ondersteuning van kerkleiders en voorgangers in ontwikkelingslanden, onder andere in Oeganda. “We vonden het geweldig om voor het eerst zelf met MAF te vliegen. We konden de voorgangers in Moyo trainen in het onderwijzen van Gods Woord. Ik ben dankbaar dat God leden van het wereldwijde lichaam van Christus roept om op deze praktische manieren te dienen. Het is een bewijs van Gods zorg voor Zijn volk. MAF vliegt degenen die in de uithoeken van de wereld dienen, maar uiteindelijk dient het de ontvangers, de lokale bevolking. Ik word er vaak bij bepaald hoe belangrijk partnerschap en samenwerking is als we iets willen bereiken in het Koninkrijk. MAF speelt daarin een cruciale rol.”

Ontmoetingsdag voor MAF-ouders

Dank mee voor een geslaagde ontmoetingsdag voor de ouders van onze Internationale Staf. Bid voor kracht en bemoediging voor hen. Kortgeleden heeft op vliegveld Teuge de ontmoetingsdag voor ouders van uitgezonden Stafleden plaatsgevonden. Ouders wiens kinderen al jaren uitgezonden zijn, ontmoetten ouders wiens kinderen net in voorbereiding zijn. Ze konden elkaar leren kennen en bemoedigen. MAF-ouders hebben met andere uitdagingen te maken dan hun kinderen. Zij ervaren een grote ruimtelijke afstand tot hun kinderen en willen een veilig thuisfront bieden. Bid voor hen dat zij op God mogen vertrouwen Die hun kinderen in Zijn handen draagt. Bid voor kracht en goed werkende communicatiemiddelen om met hun kinderen contact te houden. Dank voor al deze ouders die hun kinderen met hart en hand ondersteunen in de missie en roeping die zij ervaren.

Gebed voor veiligheid

Bid mee voor de veiligheid van onze Internationale Staf, de vluchtoperaties en alle passagiers. Dank voor decennia aan ervaring die de veiligheidsprocedures hebben verbeterd. Veiligheid is een belangrijk thema in het vliegdomein en in het werk in landen die kampen met armoede, politieke onrust en wantrouwen. In Tsjad worden op dit moment veel demonstraties gehouden. Er heerst onrust onder de bevolking. Bid voor vrede, de-escalatie en wijsheid voor de politici. Bid ook voor veiligheid voor de bevolking en de medewerkers van MAF en andere hulporganisaties. Wat betreft het vliegen van MAF: in Papoea-Nieuw-Guinea is de herhaaldelijke inspectie van de vliegveiligheid geslaagd. Dank hiervoor en bid voor elke landing en vertrek die wereldwijd elke vijf minuten plaatsvinden.

Dank u wel voor uw gebed!

PS: Alle gebedspunten zijn ook op onze website terug te lezen: www.maf.nl/gebed.