

Gebedsbrief mei: Het belangrijkste gebod in praktijk

“Hij antwoordde en zei: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.” Lukas 10:27

Beste bidder,

We kennen de twee grootste geboden waarschijnlijk net zo goed als de wetgeleerde die ze hier voor Jezus opnoemt. Maar begrijpen wij deze geboden echt? De wetgeleerde lijkt de betekenis niet helemaal te vatten, want op de opdracht van Jezus “Doe dat” verstrikt hij zich in vragen en rechtvaardigingen. Maar niet alleen hij heeft moeite om de geboden in de praktijk te brengen. Na het gesprek met hem gaat Jezus naar zijn vrienden Lazarus, Maria en Martha. Ook dit verhaal kennen wij maar al te goed. Terwijl Martha zich in de keuken uitslooft om haar gasten te onthalen, laat haar zus Maria zich aan de voeten van Jezus zakken en luistert. Martha vraagt Jezus – verontwaardigd over de ontbrekende hulp van Maria – om haar terecht te wijzen. In plaats daarvan richt Jezus zich echter tot Martha en ontrafelt de ware kern van haar frustratie.

“Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen” (*Lukas 10:41*). De Griekse woorden voor ‘bezorgd’ en ‘druk’ beschrijven in hun oorspronkelijke betekenis een diepe angst, die verscheurt en afleidt. Ook het woord dat een vers eerder wordt gebruikt om Martha’s gedrag te beschrijven “Martha was druk bezig met bedienen” (*Lukas 10:40*) drukt afleiding uit. Martha was afgeleid door zorgen en angst. We weten niet precies waarin deze angst was gegrond, wellicht was ze bezorgd om het lichamelijke welzijn van haar gasten of om de reputatie van haar gezin. Feit is dat Jezus haar in plaats van haar zus terechtwijst. Martha liet zich afleiden van Hem door diepe angst en zorgen. Wellicht is dit een van de vele aspecten die het gebod van Jezus aansnijdt. We mogen voor onszelf en de ander zorgen, maar ons er niet volledig door laten beheersen, want alleen God behoort heel ons hart, heel onze ziel, heel onze kracht en heel ons verstand toe. Laten we bidden om de standvastigheid en het onderscheidingsvermogen van Maria.

Anna-Maria Ahle

Gebedscoördinator MAF Nederland

Runway Run editie 2022

Dank mee voor een geslaagde sponsorloop op de landingsbaan van vliegveld Teuge. Bid dat het opgehaalde sponsorbedrag veel levens mag redden d.m.v. ambulancevluchten. Op 22 april heeft MAF de Runway Run georganiseerd, een sponsorloop waarbij 150 hardlopers tien kilometer op de landingsbaan in Teuge hebben afgelegd. Iedere loper had als doel minstens € 1.000 sponsorgeld halen en samen is er € 165.000 opgebracht. Dit geld wordt gebruikt voor ambulancevluchten in Papoea-Nieuw-Guinea en Timor-Leste. In totaal kunnen er zo’n 687 ambulancevluchten worden bekostigd. Dankt u mee dat het evenement zo goed is verlopen en de hardlopers gezond en wel de tien kilometer hebben voltooid? Bid voor de mensen in Papoea-Nieuw-Guinea en Timor-Leste die deze vluchten dringend nodig hebben en bid dat ze bewaard mogen blijven.

Verzoeningsworkshops

In Zuid-Soedan staan weer vrede- en verzoeningscursussen op de agenda. Bidt u mee dat de deelnemers geraakt zullen worden door Gods Woord en echte vrede met elkaar sluiten? Het hele jaar door worden er in Zuid-Soedan vrede- en verzoeningscursussen gegeven aan de bevolking van Zuid-Soedan. MAF vliegt de trainers naar verschillende afgelegen dorpen om de daar gezeten

gemeenschappen de op de Bijbel gebaseerde training te geven. Samen onderzoeken zij hoe God verzoening met de mensheid mogelijk heeft gemaakt en hoe mensen ook elkaar kunnen vergeven. De erfenis van de jarenlange burgeroorlog in Zuid-Soedan is wrok, verdriet en geweld. Bid dat God vrede en verzoening werkt in de deelnemers van cursussen zodat langdurige vrede steeds meer de intrede neemt in Zuid-Soedan. Bid ook voor veilige vluchten voor deze belangrijke cursussen.

Vluchtoperatie in Guinee is begonnen

Dank God voor de eerste operationele vlucht in het nieuwe MAF-programma in Guinee en bid dat nog veel belangrijke vluchten zullen volgen. Piloten Emil Kundig en Roy Rissanen vlogen van Conakry naar Nzérékoré om een zendingsgezin op te halen en naar een belangrijke conferentie in het hart van Conakry te brengen. Door de vlucht kon het gezin een tweedaagse reis over de slechte wegen van Guinee besparen. Met deze eerste vlucht heeft het nieuwe programma meteen bijgedragen aan zijn missie, namelijk kerken en zendingsorganisaties in staat stellen het Evangelie te vertellen aan de rond elf miljoen mensen die tot vandaag nog nooit het Goede Nieuws hebben gehoord. Bidt u mee voor deze missie en voor de vluchtoperaties van MAF? Bid dat wij samen met de zendingen en kerk in Guinee het Woord van God kunnen verspreiden en mensen door God overtuigd zullen worden van Zijn waarheid.

Nieuwe shuttlevluchten en denguekoorts

Dank God voor de nieuwe shuttle vluchten die sinds kort mogelijk zijn tussen Dili, de hoofdstad van Timor-Leste, en het Atauro eiland. Timorees Broslin dos Santos heeft met eigen ogen gezien hoe belangrijk deze verbinding is: “Mijn zoon leed aan denguekoorts, maar de artsen in Atauro konden hem niet helpen. Ze verwezen hem door naar het ziekenhuis in Dili, maar de reis zou met de boot moeten worden gemaakt. Soms, als het weer slecht is, is de reis helemaal niet mogelijk. De vlucht met MAF kostte slechts 15 minuten. Ik wil me niet voorstellen hoe het was geweest als MAF niet in Timor-Leste zou opereren! Mijn zoon had ernstige koorts en lag bijna een week in het ziekenhuis. Daarna gingen we per boot terug naar Atauro. We zijn MAF dankbaar voor de reddende ambulancevlucht en we hopen dat God het zal belonen met zijn zegen. Ik hoop dat MAF in de toekomst in Timor-Leste zal blijven opereren, omdat we nog steeds de hulp van MAF nodig hebben.” Dank voor vluchten zoals deze en bid voor alle patiënten die nog herstellende zijn van denguekoorts.

Bijbelcentra in gevaarlijk gebied

Piloot Becki Dillingham kreeg onlangs de zeldzame kans om een internationale vlucht te maken van Tsjaad naar Kameroen. Ze vloog een groep zendingen die Bijbelcursussen ging geven. Zending Erwin legt uit: “Samen met Kameroense zendingen zijn we door het hele land ongeveer 13 Bijbelcentra begonnen die onder andere bibliotheken, Bijbelcursussen en alfabetiseringslessen aanbieden. Tot nu toe hebben we in Tsjaad alleen wat activiteiten in het zuidwesten gehad, maar onze visie is om uit te breiden naar de hoofdstad. De afgelopen 15 jaar hebben we af en toe bezoekers gehad in onze Bijbelcentra in het noorden van Kameroen die zijn overgekomen uit Tsjaad. Er is dus een duidelijke behoefte aan Bijbelse les.” Dank God dat MAF in Tsjaad en deze keer ook in Kameroen zendingen kan vliegen waar de wegen te onveilig te zijn om te begaan. Bid dat de Bijbelcentra mensen zullen helpen om Gods verlossingswerk te leren kennen.

Dank u wel voor uw gebed!

PS: Alle gebedspunten zijn ook op onze website terug te lezen: www.maf.nl/gebed.