



MAF

Bij MAF zijn de taken en verantwoordelijkheden voor mij (Sjaak) afgelopen tijd behoorlijk toegenomen. De belangrijkste reden hiervoor is dat een collega uit het management team voorlopig, om gezondheidsredenen, zijn werk moest neerleggen. Wat we anders met z'n drieën deden als management pakken we nu met z'n tweeën op. Dit alles geeft weer nieuwe ervaringen en mogelijkheden, ook voor de collega's, want ook ik heb weer taken afgestaan aan collega's zodat ik meer mijn handen vrij heb voor de directietaken. Uitdagende tijd dus, maar ook erg interessant. En natuurlijk hopen we dat het bijdraagt aan de gezondheid van onze collega zodat hij, zoals gepland, in augustus dit jaar weer z'n werk kan oppakken.

Inmiddels zijn we gestart met de bouw van de nieuwe hangaar, althans het slopen is begonnen. Maar alle lichten staan op groen om ook de bouw te starten, dus na de sloop zal aansluitend de bouw beginnen. Alle transporten vanuit Nederland zijn gepland. Concreet betekend dit dat er 11 zeecontainers onze kant op komen met daarin de staalconstructie, wand en dakplaten en al het installatiemateriaal. Lokale aannemers gaan met ondersteuning van de Nederlandse leveranciers de materialen verwerken. Omdat we op dezelfde plaats gaan bouwen als waar de huidige hangaar en kantoor nu staat, zijn we in de afgelopen weken met de vliegoperatie en ook het kantoor verhuisd naar een tijdelijk onderkomen. Met de vliegtuigen staan we nu in de hangaar van de Surinaamse luchtmacht



en mogen we vanaf daar de vluchten afhandelen. Met het kantoor zitten we er recht tegenover in een kantoorpand waar plots twee lege ruimtes vrijkwamen. De bouw zal zo'n 8 á

9 maanden in beslag nemen. We hopen dus, met Gods wil, dat we de kerstviering dit jaar nog kunnen houden in een prachtige nieuwe huisvesting.

Op het moment van schrijven zitten we met MAF in voorbereiding voor 'Bijbelschool Weejo'. Voor het eerst sinds 2 jaar is het weer mogelijk alle kerkelijke leiders van de Trio en de Wayana indianen bij elkaar te brengen voor twee weken onderwijs. Twee keer in een jaar wordt normaal gesproken deze Bijbelschool georganiseerd en wij

als MAF, maar ook de studenten en de voorgangers kijken altijd erg naar deze momenten uit. De leiders nemen alles wat ze geleerd hebben weer mee naar hun dorpen en delen het daar weer met de mensen in hun gemeente. Omdat we de mensen uit veel verschillende dorpen ophalen is het belangrijk dat het weer ook meewerkt zodat we ook kunnen landen op de vliegvelden. Momenteel is dit erg uitdagend door de vele regenval. Een belangrijk gebedspunt dus. We vliegen voor de bijbelschool op 25 en 26 maart om de leiders te brengen, en dan op 8 en 9 april zullen we hen weer terugvliegen naar hun dorpen.

Gezin

Na bijna 2 jaar mogen de kinderen weer volledig, fysiek naar school! We moeten er allemaal weer aan wennen, 5 dagen vroeg opstaan en op tijd vertrekken. Toch is het fijn en voor iedereen goed, dat vaste ritme in de week. Zelf heb ik (Paulina) de afgelopen periode, op advies, wat rustiger aan gedaan, vanwege oververmoeidheid. We zijn erg dankbaar dat het nu wat beter gaat en ik steeds meer ervaar weer energie te hebben! Het is nu zaak om de rust te blijven bewaken en niet te hard van stapel te lopen.

Het is maart, wat eigenlijk droge tijd zou betekenen, maar ook hier is het klimaat in de war. Het regent ontzettend veel, de grote regentijd begint rond half april, maar lijkt nu al wel begonnen te zijn. Dat ervaren we thuis, als de was maar niet drogen wil, omdat de luchtvochtigheid zo hoog is, onderweg met ondergelopen straten, maar ook bij MAF waar deze week de meeste vluchten niet konden doorgaan vanwege teveel water op de banen. Het leert ons meer afhankelijkheid...met regelmaat bid ik of de Heere wat wind wil sturen, zodat de was mag drogen. Wat verwonderd het ons steeds weer dat Hij zo betrokken wil zijn in alle (ook kleine) dingen van het leven! Gisteren was het zo vochtig en hing het beddengoed stilletjes aan de lijn. Na een paar uren begon het te waaien.... 's Avonds lagen onze lakens weer fris en gedroogd op onze bedden! Wat heerlijk toch dat God zo zorgt, tot in de kleinste details!

Mini-bieb

Omdat we aan een drukke, doorgaande weg wonen waar dagelijks veel mensen voorbij komen, ontstond het idee voor een mini bieb. We hebben een kastje gemaakt en op het hek gezet. We zijn er verwonderd over hoeveel prachtige boekjes



en Bijbels er al zijn meegenomen. We bidden om een rijke zegen over dit werk. Aangezien er zoveel meegenomen wordt motiveert dat ons om hiermee door te gaan en u kunt daarbij helpen! We

zijn altijd op zoek naar bijbels, bijbelse (kinder)boekjes en evangelisatiemateriaal. Via onze thuisfrontcommissie vindt het zijn weg wel naar Suriname. tfc-breen@outlook.com
Graag wel hedendaags materiaal en in goede staat. Het transport is prijzig en als we het hier alsnog moeten weggooien zou dat jammer zijn.

Verlof

Van eind juli t/m eind september hopen we in Nederland met verlof te zijn. We hebben inmiddels een woning voor die periode. We kunnen terecht in 'ons' oude huis aan de Hoflaan in Middelharnis. Wat bijzonder!

Voor die periode zijn we op zoek naar een wasmachine. Ook zou het fijn zijn als we voor ieder van ons een fiets zouden hebben. Heeft u een tip, neem dan contact op met de TFC, Nella Breen; 06-23411559 of per mail: tfc-breen@outlook.com. Bedankt!

Vanuit de TFC

Als lid van de TFC wil ik mij graag voorstellen. Ik ben Aernout Visser en getrouwd met Hannah. Wij hebben een mooi gezin van vier kinderen: Levi (9), Cedric (7), Anna-Fleur (5) en Benjamin (2). We zijn woonachtig in Middelharnis en lid van de dezelfde kerkelijke gemeente als Sjaak en Paulina. In het dagelijks leven ben ik eindverantwoordelijke voor een onderwijsbedrijf welke actief is in de gezondheidszorg. Mijn vrije tijd besteed ik graag aan het gezin, een stukje varen of op stap gaan met elkaar.



In de TFC vervul ik al enkele jaren de rol van voorzitter. Ondertussen zijn we als TFC met elkaar enorm gemotiveerd om als team om Sjaak, Paulina en de kinderen heen te staan. We ervaren hierin ook grote betrokkenheid vanuit de achterban. Tegelijkertijd zien we Gods goede leiding in dit alles. We hopen dat we met elkaar nog lang een goede TFC mogen vormen om (indirect) het werk van de MAF te ondersteunen. Daarbij hebben we uiteraard uw hulp nodig, zowel financieel als in gebed.

Dankt en bidt u mee voor...

- De vele boekjes, (kinder)bijbels die worden meegenomen, dat God de harten van de (jonge) lezers opent voor Zijn woorden.
- Dat Paulina zich weer beter en sterker mag voelen.
- De veiligheid bij de vluchten in deze regentijd.
- Een voorspoedige bouw van de nieuwe MAF hangaar/kantoor.

Kinderhoekje



*Hoi allemaal,
De vorige keer had ik verteld dat ik op voetbal zit. Ik vind het heel leuk en oefen nu nog meer met mijn vriendjes uit de straat. We hebben nu ook 2 goals (doelen) thuis in de tuin, zodat we ook thuis partijtjes kunnen spelen met mijn broers, vriendjes en papa.
Tot de volgende keer! Van Lucas.*

*Hoi allemaal, ik houd erg van vissen. We hebben hier aan het einde van de straat een vijver, waar ik soms met mijn vriendje heen ga. Ik heb daar pas een Krobia gevangen. Dat is een grote, zwarte vis. We hebben hem een poosje in de emmer bewaard en toen weer teruggegooid.
Doei, van Ezra.*



*Hartelijke groeten uit Paramaribo,
Sjaak & Paulina
Jesse, Lucas en Ezra Breen*

Verjaardagen:

- 13 april: Lucas
- 13 augustus: Paulina
- 17 augustus: Jesse
- 21 november: Ezra
- 24 maart: Sjaak

 fam.breen@outlook.com

 [familywithamission](https://www.facebook.com/familywithamission)

 [family with a mission Breen](https://www.instagram.com/familywithamissionBreen)

De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van de familie Breen. De verzending van de Nieuwsbrief wordt verzorgd door de Thuisfrontcommissie in samenwerking met MAF Nederland. Als u zich op wilt geven voor ontvangst van de nieuwsbrief of Sjaak & Paulina als supporter wilt ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website www.maf.nl. Wijzigingen (adres, e-mail, supportbedrag etc.) kunt u doorgeven aan adres@maf.nl of aan MAF Nederland, Postbus 7, 7390 AA Twello. Vermeld daarbij dat het om de familie Breen gaat.