



Van achter mijn laptop kijk ik door het muskietengaas naar de jonge papjabomen in de tuin, het is plakkerig warm. Daar zitten we dan, in een vreemd huis in een vreemd land, we zijn aangekomen in Suriname.

## Afscheid nemen

Op 24 februari was het dan zover, een laatste knuffel op Schiphol en daar gingen we. Het is onwerkelijk om voor onbepaalde tijd afscheid te nemen van familie en vrienden en in het vliegtuig te stappen, maar het is ook het moment waar we lang naartoe geleefd hebben. Na een vlucht van 9,5 uur, waarin Moses en Nyah het laatste

halfuur geslapen hebben, kwamen we aan in Paramaribo. Hier werden we warm ontvangen door het team van MAF Suriname.

De periode in Nederland nadat we terug waren uit Engeland was intens, het was een tijd van voorbereiden, afwachten en

afscheid nemen. Het voelde gek zonder eigen huis, zonder werk en zonder spullen. Maar ondanks dat kijken we terug op veel mooie en waardevolle momenten met familie en vrienden. Ook kijken we terug op een bijzondere uitzenddienst waarin we Gods leiding en goedheid hebben mogen ervaren.

## “Landen” in Suriname

De eerste weken in Suriname moeten er veel praktische zaken geregeld worden en proberen we ons een beetje bekend te maken met onze nieuwe omgeving.

Welke winkel heeft wat? Waar kunnen we geld pinnen en waar gaan we naar toe als dit pinautomaat leeg blijkt te zijn? Welke apparaten in huis kunnen we tegelijk gebruiken zonder dat de stroom uitvalt?

Waar vinden we een betrouwbare auto, en zijn er vervolgens ook onderdelen voor te krijgen als er iets kapot gaat? Het zijn zomaar een aantal van de vele vragen die in de eerste dagen op ons afkwamen.

Naast verschillende uitdagingen genieten we ook van de prachtige natuur en de chaos van de stad. We zijn dankbaar dat we hier mogen zijn en dat onze Hemelse Vader altijd voor ons uit is gegaan.



Hij belooft dat als we onze levens in Zijn handen zullen leggen dat Hij ons zal leiden en voor ons zal zorgen, dit hebben we mogen ervaren! En in dat vertrouwen mogen we alle komende uitdagingen tegemoet gaan.



## Namens de TFC

### Paasactie

Alweer een maand geleden vloog de familie Maas naar Suriname. Ondertussen gaat het werk voor de TFC natuurlijk door. Zo hebben we een mooie Paasactie vorm gegeven. De flyer hiervoor wordt aan de nieuwsbrief toegevoegd. Voor €8,50 haalt u de lente in huis met een prachtig paasboekje en steunt u de familie Maas. Bestel voor 10 april en de boekjes worden op 16 april gratis thuisbezorgd op Noord-Beveland, Zuid-Beveland en Walcheren.

### Een kaartje of pakketje opsturen? Dat kan!

Het nieuwe adres van de familie Maas is:  
Soekaredjoweg 102, distrikt Wanica  
Paramaribo Suriname.

Pakketjes kunnen worden verstuurd via de TFC. Neem contact op via [tfcmaas@gmail.com](mailto:tfcmaas@gmail.com) of 0618427344, dan zorgen wij dat het pakketje mee gaat in een container naar Suriname. Schrijf duidelijk op het pakket "Familie Maas. Maf Suriname". Houd er rekening mee dat het zo een maand kan duren voor de boot er is en dat het wisselende temperaturen kan hebben.

Tip: de verjaardagen komen er aan  
Maye 6 mei, Moses 9 mei, Nyah 25 mei en Helmer 31 juli

### Even voorstellen



Mijn naam is Eline Jobse. Ik ben getrouwd met Jethro en samen hebben we 2 zoons, Caleb (bijna 2) en Aron (3 maanden). Helmer en Maye ken ik via onze gezamenlijke vrienden-/Bijbelstudiegroep PUUR. In de TFC vervul ik de rol van secretaris en nieuwsbriefcoördinator. Ik ben erg dankbaar dit te mogen doen en zie uit naar wat God gaat doen in Suriname.

## MAF Suriname

In de eerste week dat we in Suriname waren hebben we nog net de oude hangaar van MAF Suriname kunnen zien voordat alles verhuisd is naar een andere, tijdelijke locatie. Er is veel werk en de vraag om hulp vanuit de binnenlanden is groot. Het voelt voor mij (Helmer) als een voorrecht om na alle voorbereidingen het mooie team te mogen gaan versterken.

**Blessi (zoals we in Suriname zeggen)  
Helmer, Maye, Moses en Nyah**

## GEESTELIJK DEEL ZIJN VAN GOD'S MISSIE IN SURINAME?

Geef u op voor de supportgroep TFC Maas via [tfcmaas@gmail.com](mailto:tfcmaas@gmail.com) voor tussentijdse updates en vragen vanuit de TFC

## VOLG ONS

Kijk op [www.maf.nl/maas](http://www.maf.nl/maas) om u aan te melden voor onze nieuwsbrief. En volg ons via:



## CONTACT

Fam. Maas  
[helmer-maye@outlook.com](mailto:helmer-maye@outlook.com)  
mobiel: +31 654930009

## TFC voorzitter

Christiaan Wijnholds  
[tfcmaas@gmail.com](mailto:tfcmaas@gmail.com)  
mobiel: +31 650165478

## SUPPORT

Steunfondsrekening  
NL 81 ABNA 08 89 65 77 85  
t.n.v. St. MAF Nederland  
o.v.v. Maas 195

