



Beste familie, vrienden en bekenden,

Een warme groet vanuit een warm Oeganda!
We zitten in de 'droge tijd', waarbij zelfs het groene Oeganda stoffig en droog wordt.



Onlangs is de taxiway voor het MAF kantoor bestraat, waardoor we minder stof binnen krijgen!

Weer naar school!



Lisa en Thirza waren gisteravond helemaal uitgelaten bezig om hun tassen voor school klaar te zetten. Het leek wel alsof ze voor het eerst naar school gingen! En dat klopt ook wel een beetje: vandaag mochten ze voor het eerst sinds 30 mei vorig jaar eindelijk weer naar school! Wat hebben ze een prestatie geleverd door altijd maar weer achter het computerscherm te kruipen om hun lessen te volgen. Het heeft

soms ook wel wat traantjes gekost, en ook voor Margreet is het erg intensief geweest om het allemaal te monitoren. Maar nu gaat er toch echt een einde aan komen, want de regering heeft de scholen geopend.

Nu zijn onze kinderen nog erg bevoorrecht boven de kinderen die op een gewone Oegandese school zitten. Die zijn (als langste van de hele wereld!) vanaf maart 2020 gesloten geweest, en dan zonder de luxe van online onderwijs. Want daar heb je een computer en duur internet voor nodig, dus dat is voor bijna niemand weggelegd. Voor hen dus niet alleen maar een extra week kerstvakantie, maar complete schooljaren die zonder structuur doorgebracht zijn.

Deze meerjarige schoolsluiting zorgt natuurlijk voor erg veel problemen. Er gaan veel kinderen naar niet-overheidsscholen, maar omdat dat commerciële instellingen zijn, hebben veel daarvan hun deuren voorgoed gesloten. Of de docenten hebben ander werk gevonden en willen niet meer terugkomen. Want een dichte school betekende ook geen salaris voor hen.

En dan de logistiek van het heropenen: hoe kun je scholen opstarten terwijl er intussen 2 keer een nieuwe lichting 4-jarigen is bijgekomen en de huidige 6-jarigen nog nauwelijks tijd in school hebben doorgebracht??

Nog veel schrijnender is het feit dat er zo ontzettend veel tienerzwangerschappen zijn ontstaan tijdens de lockdown, dat er nu uitgebreide discussies nodig zijn over *of* en *hoe* de scholen voor deze groep meisjes onderwijs kunnen aanbieden. In een artikel uit december las ik dat er 650.000 tienerzwangerschappen geregistreerd zijn in 2020 en 2021, dat is ongeveer twee keer het totale aantal zwangerschappen in Nederland. (Oeganda heeft ongeveer 2,5 keer zoveel inwoners als Nederland.)

Familiebezoek!!!

In de kerstvakantie hebben we twee weken lang een broer van Margreet met zijn gezin op visite gehad! Na 1,5 jaar en 3 annuleringen door covid was het eindelijk mogelijk om echt op bezoek te komen. Wat hebben we ervan genoten!!! Gezellig bijpraten, spelletjes met elkaar doen, samen naar de kerk, oliebollen bakken en gezellig samen eten, een wildpark bezoeken.

Ze waren er precies toen Omikron door Kampala walste, en we danken God dat niemand van ons in deze periode covid heeft opgelopen, zodat ze ook weer terug naar Nederland konden gaan.



Samen een zangopname maken voor de verjaardag van Oma Geluk

Uit het logboek

Toen de familie op bezoek was heeft Rembrandt ook nog een vlucht naar Amudat gemaakt, waarbij er een ontvangstcomité van jewelste klaarstond! (zie onder)



Omdat we met MAF in Oeganda voor heel veel verschillende organisaties vliegen, kom ik telkens nog weer nieuwe organisaties tegen. Zo vlogen we onlangs een groep onderzoekers van 'Drugs for Neglected Diseases initiative' (<https://dndi.org/>). Zij richten zich op behandelingen en medicijnen voor ziektes die niet veel aandacht krijgen, maar waar wel miljoenen mensen in (vooral) armere landen aan lijden. Zoals Sleeping Sickness en River Blindness. Sinds 2003 heeft de organisatie 9 behandelingen ontwikkeld voor 6 dodelijke ziektes. (Het Engelse woord 'drugs' betekent in deze context gewoon 'medicijnen'.)

DNDi

Drugs for Neglected Diseases initiative

Onrust

In de omgeving van Kampala waren in november een aantal (zelfmoord)bomaanslagen. Hoewel het aantal slachtoffers gering was, was de schok in de samenleving groot. Eén van de bommen werd nagenoeg op de stoep van het parlement tot ontploffing gebracht. Inmiddels is er een groot militair offensief in gang gezet tegen de groepering die verantwoordelijk wordt gehouden. Ze houden zich schuil in het oosten van Congo, dus het is een regionale aangelegenheid geworden. We vragen gebed voor de regio waar we wonen, waar zoveel speelt.

Liberia bezoek

Rembrand heeft in December een kort bezoek aan Liberia kunnen brengen. Deze keer niet om een vliegtuig om te wisselen, maar om een audit (inspectie) uit te voeren. Het is altijd goed als er gekeken wordt naar hoe het er aan toe gaat, en om verbeterpunten te delen met de collega's. Daarnaast is het ook gewoon een vereiste vanuit de luchtvaart-toezichthouder dat we dergelijke controles uitvoeren. Onderdeel van de audit was ook het observeren van een vlucht, waarbij we naar Harper vlogen.



Daarnaast heeft Rembrand ook tijd kunnen doorbrengen met diverse MAF collega's, wat ook een bemoediging voor hen kan zijn. Alle internationale collega's van het Liberia-team hebben we eerder in Oeganda ontmoet / leren kennen. Momenteel is er een pilootgezin in voorbereiding in Oeganda met twee

dochter die ongeveer even oud zijn als Lisa en Thirza. De meiden hebben vele uren met elkaar doorgebracht en zullen elkaar wel gaan missen als ze volgende maand naar Liberia verhuizen! Rembrand kon alvast foto's van hun nieuwe huis maken, wat hen wel helpt in de voorbereiding.

Dankbaarheid

Gelukkig zijn we momenteel allemaal gezond. Margreet had een goede uitslag van het bloedonderzoek en de echo i.v.m. buikpijn en er hoeven geen verdere stappen ondernomen te worden. Daar zijn we erg dankbaar en opgelucht over.



Ook zijn we blij met onze dochter Lisa, die in december alweer 13 is geworden!

Hartelijke groeten,

Rembrand, Margreet, Lisa en Thirza Rodenburg

Van de thuisfrontcommissie

Als TFC zijn we dankbaar dat 2021 een gezegend jaar is geweest voor de familie Rodenburg. Zorgen zijn ze echter niet bespaard gebleven. We denken daarbij aan de gezondheid van Margreet. Ook de lange lockdown in het Oegandese onderwijs was voor de Lisa en Thirza niet makkelijk. Gelukkig zijn de scholen onlangs weer open gegaan!

Dank aan iedereen die het afgelopen jaar heeft bijgedragen! Het werk van Rembrand en Margreet is door velen van jullie opgedragen in de gebeden. Familie, vrienden, kennissen en gemeenteleden die hen regelmatig schreven, mailden of skypten, een tekening of kaart stuurden rondom een verjaardag: dank! Het zijn juist deze kleine dingen die door het gezin gewaardeerd worden en waardoor ze contact houden met het thuisfront.



De wijnactie was een groot succes. Er zijn 133 dozen wijn en 200 (!) sap-rondjes verkocht. Dit heeft de mooie netto-opbrengst van € 3000,- opgeleverd.

Dank voor uw (financiële) steun middels deze actie!

Hartelijke groet,
De thuisfrontcommissie

Mailadres thuisfrontcommissie: thuisfront@rodenburgflyer.nl
Telefoon thuisfrontcommissie: 06-411 96 454
Website www.rodenburgflyer.nl Facebook: [Rodenburgflyer](https://www.facebook.com/Rodenburgflyer)

