

Gebedsbrief april: Werkelijk alles loslaten

“Jezus zei tegen hem: Niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en kijkt naar wat achter hem ligt, is geschikt voor het Koninkrijk van God.” Lukas 9:62

Beste bidder,

Beschaamde stilte. De woorden van de Heer klinken nog even na in de hoofden van de drie mannen. De eerste wilde Jezus uit zichzelf volgen. Aan hem liet Jezus zien wat hem te wachten stond: geen plek om zijn hoofd tot rust te leggen. Bij de tweede was het Jezus die vroeg om Hem te volgen. De reactie was dat diegene eerst zijn vader wilde begraven. De derde wilde nog even afscheid nemen van zijn huisgenoten. Allemaal goede en begrijpelijke redenen lijkt het; toch geeft Jezus bovenstaand antwoord. Onmogelijk? Voor de vissers rondom Petrus niet. Zij lieten de netten zonder meer vallen en volgden Jezus (Mat. 4:18). Voor zo'n daad is groot geloof nodig, geloof dat alleen God kan geven.

Het Hebreeuwse woord voor geloof 'pistis' komt voort uit het woord 'peithô' wat overtuigd betekent. Geloof is een overtuiging van en door Gods waarheid. Het geloof is bijvoorbeeld de overtuiging dat God de Heer is van verleden, heden en toekomst. Hij is de Heer over gisteren, we denken aan de man die eerst zijn vader wil begraven. Hij is de Heer over vandaag, we denken aan diegene die zijn huisgenoten gedag wil zeggen. En Hij is de Heer over morgen, we denken aan de man die gewaarschuwd wordt voor de kosten van het volgen van Jezus. Pas als we ervan overtuigd zijn – het geloven – dat iets volledig en 100% in Gods hand ligt, durven we datgene los te laten. In alle andere gevallen proberen we het krampachtig vast te houden én achterom te kijken. De vissers bij de zee hadden gezien dat alles in Gods hand ligt, zelfs hun vakmanschap en levensonderhoud. Immers, Jezus had hen net de visvangst van hun leven bezorgd. Zij werden overtuigd, geloofden en lieten over, over aan God. Laten we bidden voor zulk geloof én zo'n overtuiging.

Anna-Maria Ahle

Gebedscoördinator MAF Nederland

Woestijnzand in Tsjaad

Dank mee voor de bescherming in Tsjaad en bid voor de uitbreiding van het programma. Het was weer tijd voor de Harmattan, een droge woestijnwind die veel zand met zich meebrengt. Voor het vliegverkeer heeft dit slecht zicht tot gevolg, wat wederom tot uitval van vluchten kan leiden. Ondanks dat de wind anderhalve week aanhield, kon de vliegplanning van MAF bijna ongestoord worden doorgezet. Hiervoor willen we God bedanken! Nog meer reden voor dankbaarheid is het feit dat MAF Tsjaad verschillende mogelijkheden heeft gevonden om oude landingsbanen te heropenen. Dit geeft het team de mogelijkheid om nog meer geïsoleerde dorpen en mensen te bereiken. Bid voor een goed evaluatieproces, voor het werk dat gedaan moet worden en voor open harten bij de mensen die onze piloten tegenkomen.

Strijd tegen malaria!

Loof de Heere voor de vluchten die 28.000 muskietennetten naar de afgelegen gebieden van Papoea Nieuw-Guinea hebben gebracht. Bid dat de muskietennetten hun dienst zullen doen en de bevolking beschermd mag worden voor malaria. Rotarians Against Malaria (RAM) is een lokale NGO die werkt aan de malariabestrijding in Papoea-Nieuw-Guinea. Een essentieel onderdeel van hun aanpak is de distributie van muskietennetten. Dit is een uitdagende missie, aangezien de infrastructuur in dit land zeer slecht is en er in veel gebieden noch wegen noch toegang tot een rivier

zijn. De enige manier om deze gebieden te bereiken is het vliegtuig. Sinds 2011 ondersteunt MAF het werk van RAM door de muskietennetten naar onbereikbare gebieden te vliegen. Tim Freeman, programmamanager van RAM verwoordt het als volgt: "Zonder MAF zou RAM niet in staat zijn om de afgelegen delen van Papoea-Nieuw-Guinea zonder grote problemen te bereiken. We willen MAF bedanken voor de langdurige samenwerking die RAM heeft geholpen om onze dienst in deze gebieden te verlenen." Dankt en bidt u mee voor deze samenwerking?

Vliegtuigtechnici, piloten en managers gezocht

Dank mee voor iedere lokale en internationale medewerker die zich inzet in een van de 26 landen waarin MAF vliegt. Bid om kracht en wijsheid en om nieuwe arbeiders die God voor Zijn oogst roept. Omdat de vluchtaanvragen toenemen, groeien de meeste van onze vliegprogramma's in de landen waarin MAF werkt. We zijn hiervoor erg dankbaar, omdat dit betekent dat er steeds meer mensen geholpen kunnen worden en meer organisaties zich inzetten voor geïsoleerde mensen en volkeren. Tegelijkertijd zijn voor dit werk veel medewerkers nodig, van piloot tot vliegtuigtechnici en manager. Bid u mee dat God de juiste mensen voorbereidt en dat Hij degenen die Hij op het oog heeft, klaar maakt om voor MAF te gaan werken? Bid ook voor de huidige medewerkers dat zij goed om kunnen gaan met de drukke vliegprogramma's en elke dag opnieuw Zijn kracht ervaren.

Feest op de landingsbaan in Papoea-Nieuw-Guinea

Dank voor een heropende landingsbaan en de verzoening die plaats heeft gevonden om deze heropening mogelijk te maken. Bid dat God zal werken in de gemeenschappen rondom Yalum. Zingende mensen, dansend in hun meest feestelijke kleding, die hun vreugde en waardering uitten. Dat was het tafereel dat de piloten Richie Axon en Paul Woodington verwelkomde toen ze het eerste vliegtuig na 22 jaar isolatie in Yalum aan de grond zetten. Vanwege burgerlijke onrust moest de landingsbaan meer dan twintig jaar geleden gesloten worden. De vijandige gemeenschappen snakten echter naar een deur uit hun junglegevangenis en sloten vrede met elkaar. Ook herstelden zij de landingsbaan zodat het MAF-vliegtuig weer veilig kon landen. Toen de vliegtuigwielen de grond van Yalum bereikten was de vreugde groot. Dank God voor dit wonder van vrede en samenwerking in Yalum en bid dat MAF en haar werk getuigenis mogen afleggen van Gods heerlijkheid.

100 jaar Evangelie in Zuid-Soedan

Dank voor 100 jaar evangelieverspreiding in Zuid-Soedan en bid dat elk zaadje dat sindsdien geplant is, zal uitgroeien tot een standvastige boom die veelvuldig vrucht draagt. In 1922 begon zendeling William Hadow aan zijn bediening in Maridi. Over zijn erfenis wordt gezegd: "Zijn leven was als het ware in brand gestoken voor God. Het was een groot avontuur en hij had er geen moment spijt van dat hij alles voor Soedan had opgegeven. Het was door zulke mannen als Hadow dat deze missie standhield ondanks alle rampen en dat het Evangelie een plaats won in de harten van mensen die ver weg van God waren." Als MAF zijn we dankbaar dat we de bediening in Maridi kunnen ondersteunen en zendingen, Bijbels en onderwijsmaterialen kunnen vliegen om het Goede Nieuws verder te verspreiden. Dank voor iedereen die zich inzet voor de verspreiding van het Evangelie en bid dat Gods Woord nooit vruchteloos terugkeert (Jes. 55:11).

Dank u wel voor uw gebed!

PS: Alle gebedspunten zijn ook op onze website terug te lezen: www.maf.nl/gebed.