

Gebedsbrief maart: Gezamenlijk gebed

“Het gebeurde ongeveer acht dagen na deze woorden dat Hij Petrus en Johannes en Jakobus meenam en de berg opklom om te bidden.” Lukas 9:28

Beste bidder,

Opeens trekt een wolk op. Petrus, Johannes en Jakobus schrikken wakker. Zij hebben weer eens geslapen. Vanuit de wolk horen zij een stem die zegt: *‘Dit is Mijn geliefde Zoon, luister naar Hem!’* (Lukas 9:35). Verbaasd en rillend van ontzag kijken ze om zich heen... Dit toneel herinnert ons aan een andere gebeurtenis: de doop van Jezus. Ook hier kwam er een stem uit de hemel die Hem bevestigde als Gods geliefde Zoon. Ook hier ging gebed aan vooraf. De afgelopen keren hebben we telkens een moment van Jezus belicht waarin Hij bidt, of alleen of te midden van anderen. Vandaag zien we een vers waarin beschreven wordt dat Jezus met Petrus, Johannes en Jakobus een berg opklimt om samen te bidden.

Een bijzonder moment, want deze keer wordt niet alleen Jezus opgebouwd in de zekerheid van Zijn identiteit, maar ook de discipelen. We herinneren ons, dat Jezus vlak voor deze gebeurtenis aan zijn discipelen vroeg wie Hij volgens hen was. Met vuur en vlam beleed Petrus dat Jezus de Christus van God is (Lukas 9:20). Jezus bekrachtigde dit, en nu bevestigt God zelf dit gegeven! Het voelt ironisch: waar de farizeeën constant op zoek naar een bewijs voor Jezus' autoriteit waren en er nooit eentje kregen, ontvangen juist diegenen die 'gewoon' geloven het bewijs waar iedereen naar snakke. Wat zien wij in dit vers? Een moment van gezamenlijk gebed waarin God Zijn Zoon openbaart.

Anna-Maria Ahle

Gebedscoördinator MAF Nederland

Flying voor Life in de praktijk

Prijs God voor alle ambulancevluchten die MAF dagelijks maakt. Bid voor de patiënten en de mensen die geen toegang tot gezondheidszorg hebben. Bid dat MAF en de lokale ziekenhuizen steeds betere zorg kunnen bieden. Een noodgeval verandert de plannen van piloot Paul Woodington, die opeens een ambulancevlucht moet vliegen. De dank van het gezin van de patiënt is groot: "Bedankt MAF, voor het vervoeren van mijn zieke neef van het afgelegen Bensbach naar het ziekenhuis in de stad Daru. We konden niets meer doen, maar we baden en God verhoorde onze gebeden via MAF. Dank jullie wel. In wanhopige situaties zijn er mensen die om ons geven!" Dank mee voor ambulancevluchten zoals deze en bid dat MAF steeds op tijd mag zijn en dat de patiënten door deze gebeurtenissen heen God zullen vinden.

Het leven na de cycloon

Bid voor de bevolking van Madagaskar die kampt met de nasleep van de cycloon die het eiland enkele weken geleden trof. Dank dat MAF vanaf het begin vluchten kon uitvoeren om de hulpverlening efficiënter te laten verlopen. Begin februari werd Madagaskar getroffen door een cycloon. MAF voert inspectievluchten en hulpvluchten uit. Ook nu is de situatie nog zorgelijk, vertelt MAF-piloot Wouter Nagel: "We vliegen veel na elke cycloon. Inmiddels zitten we op cycloon nummer vier. Rivieren treden buiten hun oevers, veel huizen staan onder water en zijn dus onbewoonbaar. De wegen zijn onbegaanbaar doordat bruggen weggespoeld zijn of de wegen ondergelopen zijn door het vele water. Waar de wind het hardst waaide, rond het oog van de orkaan, zijn daken verdwenen of ernstig beschadigd. We vliegen waterpompen, ontwikkelingspartners zoals WASH en teams die de

inventarisatie uitvoeren voor verdere hulp.” Bid mee voor de bevolking van Madagaskar zodat ze een veilig onderkomen en voldoende voorraden hebben en hun leven weer kunnen hervatten na deze rampspoed.

Communicatie mogelijk!

Dank mee voor de herstelde communicatielijn voor de Sepik Christian Ministry. Bid dat de communicatielijn de afgelegen gemeenschap zal ondersteunen in haar dienst. Het dorp Hauna ligt langs de Mighty Sepik River, de langste en een-na-grootste rivier op het vasteland van Papoea-Nieuw-Guinea. In dit dorp is de bediening Sepik Christian Ministry gevestigd, die in 1967 is opgezet door Wycliffe Bijbelvertalers. Naast Bijbelvertaling zet deze bediening zich in voor aanvullend basisschoolonderwijs en een gezondheidscentrum. Hiervoor is een goede communicatielijn essentieel. Door ouderdom moest de radioverbinding dringend vervangen worden. MAF Technologies hielp door een nieuwe radio te installeren. Op deze manier kan er in noodgevallen weer contact worden opgenomen. Dank voor de technische mogelijkheden waarover MAF beschikt en bid voor de verschillende bedieningen in Papoea-Nieuw-Guinea die werken in het Koninkrijk van God.

Genezing van een land

Bid en dank voor het evangelisatiewerk dat Sam Tsapwe in Oeganda uitvoert. Dank dat God aan het werk is en mensen zich tot Hem bekeren. Bid voor bescherming van Sam en zijn team en voor veilige vluchten. Sam Tsapwe is een trouwe passagier van MAF. De Oegandeese reist door zijn land om het Evangelie te vertellen. Zijn getuigenissen vormen veel reden tot dankbaarheid: “Veel mensen uit Buwunga kwamen naar ons toe om te bidden. Naarmate het gebed toenam, merkten we een verandering in de buurt. Het aangrenzende bushland werd gecultiveerd. Twee hout- en metaalateliers werden gebouwd en zijn nu functioneel. De gemeenschapsleider sprak uit wat velen dachten: ‘Gebed brengt genezing in onze gemeenschap’. Daarnaast zijn veel mensen in Afrika – voornamelijk in de afgelegen streken – gebonden door angst en aanbidding van boze geesten. Steeds weer zien we mensen afstand van deze praktijken doen en God, de enige en ware Heer, aanbidden.” Dank mee voor deze mooie getuigenissen en bid dat de mensen die zich naar God toekeren ook weer anderen bij Hem mogen brengen.

Met het vliegtuig naar school

Bid mee voor de verschillende onderwijsprojecten in Papoea-Nieuw-Guinea. Dank voor iedere nationale en internationale leerkracht die MAF kan vliegen en die zich voor educatie in dit land inzet. Voor veel kinderen in de afgelegen jungle- en bergdorpen van Papoea-Nieuw-Guinea is er geen mogelijkheid om onderwijs te volgen. Zendingen en lokale onderwijzers hebben de afgelopen decennia scholen gebouwd om deze kinderen te dienen. MAF was nauw betrokken door alle benodigdheden die niet lokaal geproduceerd konden worden in te vliegen: van bouw- en schoolmaterialen tot leerkrachten aan toe. Deze maand zamelen we geld in om deze onderwijsprojecten te kunnen steunen. Bidt u mee dat er voldoende steun zal zijn om deze vluchten te kunnen blijven doen? Dank dat door de scholen die door de decennia heen zijn ontstaan, veel kinderen algemene kennis opgedaan hebben en over God geleerd hebben.

Dank u wel voor uw gebed!

PS: Alle gebedspunten zijn ook op onze website terug te lezen: www.maf.nl/gebed.