

Gebedsbrief februari: Gesprek na gebed

“En het gebeurde, toen Hij in persoonlijk gebed was, dat de discipelen in Zijn nabijheid waren. En Hij vroeg hun: Wie zeggen de menigten dat Ik ben?” Lukas 9:18

Beste bidder,

Sinds ik samen met u de reis door het Lukasevangelie ben begonnen, zijn we veel situaties tegengekomen waarin Jezus bidt. Het feit dat ik zojuist de 14^e overdenking over gebed en geloof schrijf en pas in het negende hoofdstuk van het Lukasevangelie ben aangekomen, bevestigt de stelling dat Jezus voortdurend bidt. Hij lijkt gebed uitermate belangrijk te vinden, immers volgens Lukas bad Jezus tijdens Zijn doop, in de woestijn, voor de keuze van de twaalf discipelen, voor het volbrengen van een wonder... en nu zelfs in de aantocht naar een gesprek.

We weten niet wat Jezus precies heeft gebeden in het bovengenoemde Bijbelgedeelte. Wat we wel weten is dat Hij vanuit dit gebed een gesprek met zijn discipelen aanknoopt, met twee niet onbelangrijke vragen: “Wie zeggen de menigten dat ik ben?” en “Maar u, wie zegt u dat Ik ben?” (Lukas 9:18-20). Een diepe vraag waarop het antwoord tot leven leidt: “De Christus van God.” (Lukas 9:20). Nogmaals, we kunnen niet weten wat Jezus op dit moment gebeden heeft, maar zoals in de overdenking van juli 2021 aangestipt, beschrijft het Griekse woord voor gebed hier opnieuw de omgang met God waarin onze wensen in Zijn wensen worden veranderd. Wellicht is dit een mooie insteek voor onze eigen gesprekken. Wellicht is het waardevol en zelfs invloedrijk om voor gesprekken met vrienden, bekenden, collega’s kort te bidden, ons op God te richten en vanuit dit perspectief een gesprek te beginnen. Wellicht worden onze gesprekken wel dieper en gezegender dan ooit tevoren. Het is een poging waard, toch?

Anna-Maria Ahle

Gebedscoördinator MAF Nederland

Een nieuw huis voor onze vliegtuigen

Prijs de Heer voor de grote financiële hulp die voor de bouw van de hangaar in Suriname is binnengekomen. Bid voor de nodige vergunningen zodat de bouw spoedig kan starten.

In 2021 hebben wij veel bericht over de oude hangaar in Suriname die dringend aan vervanging toe is. Voor dit project is door veel betrokkenen in Nederland een groot bedrag bijeengebracht. Daardoor kan de bouw worden gerealiseerd. Bid voor een spoedige afhandeling van de bouwvergunning die momenteel vertraging oploopt. Bid ook voor wijsheid in de samenwerking met lokale partners. Voordat de bouw begint moeten alle materialen van MAF worden verhuisd. We zijn dankbaar dat we de dichtbijgelegen faciliteiten van de Surinaamse Luchtmacht mogen gebruiken en bidden voor kracht, wijsheid en doorzettingsvermogen in deze tijd.

Gezondheid Internationale Staf

Dank God voor de geboorte van twee kleine MAF-meisjes in de gezinnen Maliepaard en Gooden.

Bid voor gezondheid voor hen, hun ouders en de andere (uitgezonden) gezinnen. De afgelopen tijd heeft een aantal Internationale Stafleden Covid-19 opgelopen. We danken voor goed herstel tot op heden. Naast Covid-19 vormen lokale ziekten zoals malaria of tyfus een continu gevaar voor onze uitgezonden gezinnen. Wilt u God vragen om bescherming voor eenieder van hen? De begeleiding van onze Internationale Staf wordt met veel betrokkenheid en enthousiasme door het HR-team van MAF Nederland verzorgd. Momenteel zoeken wij een HR adviseur die ons team komt versterken.

Wilt u meebidden dat God de juiste kandidaten voorbereidt en op ons pad brengt?

Gezegend 2021

Dank voor al de projecten waarvoor MAF in 2021 mocht vliegen en voor de overweldigende jaarafsluiting. Bid voor Gods leiding en zegen in 2022. In 2021 zijn er weer honderdduizenden vluchten gemaakt voor mensen in afgelegen gebieden. Bijbels, voedsel, bouwmaterialen en schoolboeken zijn gebracht en zieken opgehaald. Dokters hebben meerdaagse reizen in de bush ondernomen om op afgelegen plekken medische consulten te geven. Zendingen zijn erop uitgevlogen om mensen over Jezus Christus te vertellen. Dank God voor al deze projecten en de rol die MAF erin mocht spelen en prijs Hem voor de goede financiële jaarafsluiting. MAF Nederland mocht dankzij alle giften die in de loop van 2021 zijn gegeven zelfs boven de begroting uitkomen. Met dit extra geld kunnen nog eens extra projecten worden gefinancierd die eerder niet bekostigd konden worden. We willen danken voor iedere betrokken ondersteuner in Nederland. Ook voor u, die u ons zo trouw in gebed begeleidt. Dat is een van de belangrijkste diensten. Bedankt!

Spannende geboorte tijdens de feestdagen

Dank voor de snelle hulp die MAF Papoea-Nieuw-Guinea tijdens de feestdagen kon geven aan twee moeders met complicaties tijdens de bevalling. Bid voor goed herstel en gezondheid voor de kinderen en hun moeders. Het had weinig weg van de feestelijke rust die vaak aan Kerst wordt verbonden. Pilot Piet Muilwijk werd op Tweede Kerstdag zelfs uit de dienst gebeld met de vraag of hij de ambulancevlucht kon vliegen en was dankbaar juist op zo'n dag Gods Liefde uit te kunnen dragen. Na een lange nacht waarin de dorpsbewoners de moeder en haar pasgeboren baby's op hun schouders hadden gedragen met zaklampen hun weg door het donker zoekend, konden moeder en baby's met het vliegtuig naar het ziekenhuis worden gebracht voor een levensreddende operatie. Zij was niet de enige kersverse moeder die tijdens de Kerstdagen in een van onze Cessna's naar het ziekenhuis werd gebracht. Dank God dat MAF op tijd was en bid voor allen die wellicht op dit moment ergens in de jungle van Papoea-Nieuw-Guinea om het leven vechten.

Onder de pannen

Bid dat de lading grote pannen die is afgeleverd in Zuid-Soedan tot zegen voor de bevolking mag zijn. Vanwege de uitbreiding van de school in Holy Trinity Peace Village in Kuron, Zuid-Soedan, waren nieuwe pannen nodig om de extra studenten en medewerkers van eten te kunnen voorzien. Bisschop Paride Taban helpt de gemeenschap de conflictcyclus te doorbreken door jongeren op te leiden en alternatieve banen te bieden. Goed voedsel is daarin heel belangrijk omdat de kinderen lichamelijk beter groeien en zich beter kunnen concentreren. Zoiets is voor hen heel bijzonder, want een leerling zegt: "Dit is de eerste keer in mijn leven dat ik drie maaltijden eet." Bid dat de kinderen mogen uitgroeien tot goede leiders die God vrezen en vrede bevorderen. Dank dat MAF kan helpen door de programma's te bevoorraden met alles wat nodig is en bid dat onderwijs en vrede voor Zuid-Soedan normaal zullen worden.

Dank u wel voor uw gebed!

PS: Alle gebedspunten zijn ook op onze website terug te lezen: www.maf.nl/gebed.