

RondZendbrief 76. . .

‘De HEERE is een veilige vesting voor de verdrukte, een veilige vesting in tijden van benauwdheid.’

Psaln 9:10

Janieke is in Massachusetts, USA, voor haar university exchange. Haar vriend Job is in Florida, eveneens voor zijn studie. Samen hadden zij de gelegenheid om een zondag naar de kerk te gaan in Daytona Beach, waar wij gewoond hebben voor de vliegopleiding in 2005. Onder andere de zondagschooljuffrouw van toen kon zich onze kinderen nog herinneren. En meer hartelijke groeten gingen over en weer. Dat was een leuk weerzien! En natuurlijk werden bekende plekjes opgezocht, zoals de dolfinenbrug dicht bij

onze vroegere woning.



Job en Janieke zijn dan wel in Amerika, maar Anja en de kinderen hadden in Nederland een echte Subway maaltijd-om-mee-te-nemen klaargemaakt. Pieters favoriet en de maaltijd ter ere van zijn

verjaardag. In Natuurpark Lelystad hebben we daar van genoten. Harm heeft verkering met Nienke en het gaat goed op de vliegmonteur-opleiding in Zwolle. Hanne heeft het goed naar haar zin op de opleiding Beveiligen en Bewaken in Kampen; echt iets wat bij haar past. Tom is zijn laatste jaar basisschool aan het doen, daarna hoopt hij in Apeldoorn naar school te gaan. En Yuda? Die is helemaal enthousiast om spullen uit het raam boven in het zendingshuis in de container te gooien. Hij loopt door het huis en vindt allerlei dingen en vraagt dan: ‘Container gooie? Ja? Ploink!’ We hebben veel redenen tot dankbaarheid.



Want er zijn inmiddels 8 containers afval afgevoerd uit het zendingshuis PerMISI. Wat is er veel (sloop)werk verzet! En wat moet er nog veel



gedaan worden. Gelukkig merken we dat ook

hierin weer voor ons wordt gezorgd. Via een klussen appgroep hebben we veel vrijwilligers die af en toe een dagje helpen. Dat is een rijke zegen. Als alles goed gaat hopen we in januari zendingsgasten te ontvangen. Het is leuk om de ontwikkelingen te

volgen op de website. Kom gerust eens langs als u in de buurt bent. Ons nieuwe adres staat onderaan deze brief.

Een paar weken geleden werden we door MAF Amerika benaderd met de vraag of Pieter samen met Papua-collega Kees Janse een vliegtuig op kon halen in Luxemburg om deze naar Teuge te vliegen. Het MAF programma in Congo had een nieuwere Cessna Caravan nodig. En via-via was er een beschikbaar gekomen. Het vliegtuig had nog maar 185 uur gevlogen sinds nieuw, ongeveer 12 jaar geleden. Was nog in zeer goede staat en stond al een lange tijd stil op de luchthaven van Luxemburg. Nadat een monteur er heen was gegaan om het vliegtuig te inspecteren was de volgende stap om het vliegtuig officieel over te nemen en op te halen. Die taak mochten wij doen. Alle papieren werden doorgenomen, terwijl de grote Boeings op korte afstand voorbij taxieden. De eigenaar heeft altijd goed voor zijn plane gezorgd, dat bleek! Bovendien wilde hij deze voor een significant lage prijs overdoen aan MAF, omdat hij de organisatie een warm hart toedraagt. Op een dag met behoorlijk wat wolken en regen kwamen we na ongeveer 1 ½ uur aan op Teuge. Toen een supporter van MAF Amerika hiervan hoorde, besloot deze om het bedrag te doneren, waardoor het toestel min of meer gratis op naam van MAF staat. Iets om dankbaar voor te zijn. De N717RD, want zo heet dit vliegtuig, wordt momenteel klaargemaakt voor het MAF programma in Congo, waaronder ook het overspuiten in de goede MAF kleuren. Een prachtige taak uit een onverwachte hoek. Reken maar, dat was weer een dagje extra 'in de wolken'!



Met Pieters COVID-nasleep gaat het -zij het langzaam- gelukkig vooruit. Het is vooral een geduld zaak. De medische keuring is weer vrijgegeven, er worden dagelijks vlieglessen gegeven. In de lucht en op de grond. De afgelopen periode zijn er veel vliegreisen gemaakt met een klein aantal nieuwe studenten die door de voorselectie heen zijn met als doel MAF piloot. Ook was er een jongen van 13 jaar, geïnteresseerd om later misschien MAF piloot te worden, die een dagje snuffelstage kwam lopen. En dus ook achterin meegang met een vliegles waarin we het vliegtuig lieten 'overtrekken', een situatie waarbij het vliegtuig te langzaam vliegt en de vleugels het gewicht niet meer kunnen dragen. Ondanks een goede uitleg van te voren, was het toch even schrikken wat er dan gebeurt.

Maar dat wende snel – zoals gewoonlijk. Ook is er een inspectie geweest van IlenT, de Inspectie Leefomgeving en Transport. De vliedschool is tegen het licht gehouden, dat geldt voor zowel de theorie alsook voor de praktijk. De inspecteur ging ook mee de lucht in. Tijdens deze les langzaam vliegen kwamen ook verschillende noodsituaties aan de orde. Omdat wij veel met scenario's doen in de opleiding, was het dus ook de bedoeling om te doen alsof de iPad echt in brand stond. Wat doe je dan als piloot? En als het iets te lang duurt, ontstaat dus een cabine-brand. Zo ging het van kwaad tot erger. 'Au! En mijn broek gaat nu ook branden! Help, piloot, wat moet ik nou doen?' Als deze student-piloot later echt zo'n situatie krijgt, weten we nu zeker dat het brandende electronic device snel het raampje uit zal gaan, na een korte check of je niet boven de bebouwde kom vliegt... Met een compliment van de inspecteur hierover. Ook een mooie gelegenheid om de inspecteur een aantal MAF specifieke dingen te laten zien en uit te leggen. Wat dat betreft is MATC echt iets unieks. Al zijn er altijd verbeterpunten, toch bleek dat de opleidingen bij MATC goed in elkaar zitten. Ook waren er weer vele proeflessen via de MAF Business club, een prachtig initiatief van MAF Nederland voor fondsenwerving. Op die manier heeft Pieter de jachttopziener van het kroondomein van de koning over dit gebied bij Apeldoorn laten vliegen!

Pieter&Anja van Dijk
Janieke, Harm, Hanne, Tom en Yuda

☒ P. van Dijk
Rijksstraatweg 237
7395 MC Teuge

☎ Anja 06-38592208
Pieter 06-38592220

www.facebook.com/TFCvanDijk
pvandijk@maf.org
www.missionatc.nl

kijk foto's op de website!

ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door Zending Gereformeerde Gemeenten
(www.zgg.nl)



De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van de familie van Dijk. De verzending van de Nieuwsbrief wordt verzorgd door de Thuisfrontcommissie in samenwerking met MAF Nederland. Als u zich op wilt geven voor ontvangst van de nieuwsbrief of Pieter & Anja als supporter wilt ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website www.maf.nl Wijzigingen (adres, e-mail, supportbedrag etc.) kunt u doorgeven aan adres@maf.nl of aan MAF Nederland, Postbus 7, 7390 AA Twello of via 055-7410017. Vermeld daarbij dat het om de familie van Dijk gaat.