



Vanuit ons appartement kijk ik door het raam naar het prachtige, in 1868 gebouwde hoofdgebouw van All Nations Christian College en denk ik na over wat er de afgelopen periode allemaal is gebeurd en wat er, als alles goed mag gaan, de komende periode allemaal staat te gebeuren. We zitten middenin een bijzondere, uitdagende en waardevolle tijd.

Vertrekken uit Nederland

Terugkijkend is er dan de afgelopen periode weer veel gebeurd. We hebben ons huis verkocht met de overdrachtsdatum begin 2022 zodat we vanuit Engeland nog even terug kunnen in ons huis. We zijn dankbaar dat we deze keuze hebben gemaakt en dat we niet voordat we naar Engeland zijn gegaan al uit ons huis moesten. Dit gaf gelukkig iets meer rust in de eerste weken na de geboorte van Nyah. Daardoor was er ook meer tijd om andere zaken goed af te handelen, zoals het indienen van onze visum aanvraag voor Suriname. Hiervoor moesten de nodige documenten verzameld worden en moesten verschillende stempels worden gezet. Ook heb ik (Helmer) net zoals Maye, al bij het ingaan van haar verlof, begin september mijn laatste werkdag gehad. Het was fijn om in de afgelopen periode al het werk over te kunnen dragen en uiteindelijk goed afscheid te kunnen nemen, maar het voelt ook een beetje gek om het werk na 5 jaar los te moeten laten. In een drukke tijd van inpakken en het afronden van de laatste dingen kwam ook het afscheid nemen van familie en vrienden. Afscheid nemen doet pijn, maar het gaf tegelijkertijd ook ruimte aan bijzondere momenten en waardevolle woorden.



Het hoofdgebouw van All Nations.

En dan...

Vooruitkijkend proberen we ons nu vooral te richten op onze tijd bij All Nations. Een tijd waarin we opgaan in het leven op de campus met al haar verschillende nationaliteiten, wat een rijkdom is dat. In totaal zijn er nu ongeveer 25 nationaliteiten vertegenwoordigd. Omdat er gezamenlijke activiteiten zijn en omdat we gezamenlijk eten op de campus hebben we het voorrecht om met mensen van verschillende nationaliteiten te kunnen praten en van ze te leren. In het begin hebben we even de tijd genomen om te settelen maar gelukkig merken we dat het met Moses en Nyah goed gaat en dat ze het ook goed doen bij hun gastouder. We zijn erg benieuwd of Moses snel Engelse woordjes zal gaan gebruiken.

Na een intensieve introductie week zijn we begonnen met de eerste module van de En Route training, Understanding myself in mission. Over de komende weken zullen we 5 modules behandelen, waaronder



Het klaslokaal waar we dagelijks les hebben van 09.25 tot 13.00.

the Bible & mission, culture & religion en relating & intergrating with other cultures. Het doet ons goed om terug te gaan naar de basis, om na te denken over waarom we dit doen en om lessen te volgen over hoe we cross cultureel dienstbaar kunnen zijn.

Suriname

Als we in december weer terug zijn uit Engeland zullen er nog verschillende, functie specifieke trainingen zijn in samenwerking met o.a. MATC in Teuge. Ook zullen we nog een veiligheidstraining volgen en kan het echte inpakken en verschepen van onze spullen beginnen. We hebben goed contact met het team in Suriname en we zien er erg naar uit om in Suriname onderdeel te worden van het team en dienstbaar te kunnen zijn aan het belangrijke en mooie werk wat daar gedaan wordt.

Namens de TFC

In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat we druk bezig waren om acties op te zetten waarvan we er in middels een paar achter de rug hebben. Met deze acties hebben wij meer bekendheid kunnen geven aan het verhaal van Helmer en Maye en hebben wij nieuwe donateurs mogen verwelkomen. Helmer en Maye kunnen u helaas niet altijd persoonlijk bedanken omdat ze geen inzicht hebben in individuele giften, maar ze zijn erg dankbaar voor alle steun.

Graag brengen we de volgende actie onder uw aandacht. We zullen fraaie kwaliteitswijnen verkopen via een wijnactie. We hopen hiermee ook weer een mooi bedrag op te halen zodat Helmer en Maye over 4 maanden met een goede basis naar Suriname kunnen vertrekken. Graag vragen wij nog uw gebed voor het rond krijgen van de uitzendbegroting. Deze zal in november worden vastgesteld. Mocht u nog geen sponsor zijn, weet dan dat uw financiële betrokkenheid erg wordt gewaardeerd! Alle beetjes helpen.

We zijn blij om twee nieuwe leden te mogen toevoegen aan onze TFC, namelijk Herbie Spa en Liz Maas. Herbie zal de rol van penningmeester gaan vervullen en is betrokken vanuit de thuisgemeente van Helmer en Maye. Daarnaast zal Liz Maas actief zijn als bedrijven- en communicatiecoördinator. Als TFC houden wij nauw contact met Helmer en Maye zodat we ze waar nodig tot steun kunnen zijn.



Herbie Spa



Liz Maas

Met hartelijke groet,
Christiaan Wijnholds

Dubbele gevoelens

Al met al veel dubbele gevoelens. Een stap zetten in het onwetende betekent aan de ene kant, Gods trouw ontdekken, dienstbaar mogen zijn, nieuwe mensen en plekken leren kennen, mooie nieuwe uitdagingen en bijzondere momenten. Maar, het betekent ook, veel onzekerheid, offers brengen, dingen afsluiten en loslaten, afscheid nemen. We laten los wat we kennen en zien uit naar iets waarvan we nog niet precies weten hoe het zal zijn. Hierin mogen we vertrouwen op onze Hemelse Vader. Vanuit dankbaarheid voor de genade die Hij ons heeft gegeven mogen en kunnen we dit doen, wetende dat we mogen uitzien naar een eeuwige goede toekomst. Dat geeft ons enorm veel kracht en blijdschap.

Met hartelijke groet,
Helmer, Maye, Moses en Nyah

GEESTELIJK DEEL ZIJN VAN GOD'S MISSIE IN SURINAME?

Geef u op voor de gebedsmail via
tfcmaas@gmail.com

VOLG ONS

Kijk op www.maf.nl/maas om u aan te melden voor onze nieuwsbrief.

 familymaas

 _familymaas

CONTACT

Fam. Maas

helmer-maye@outlook.com

mobiel: +31 654930009

TFC voorzitter

Christiaan Wijnholds

tfcmaas@gmail.com

mobiel: +31 650165478

SUPPORT

Steunfondsrekening

NL 81 ABNA 08 89 65 77 85

t.n.v. St. MAF Nederland o.v.v. Maas 195