

Jezus antwoordde en zei tegen haar: Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen. Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat niet van haar zal afgenomen worden. Lukas 10:41



Nieuwsbrief #10 // Familie Van der Schelling // oktober 2021



Luisteren...

De bovenstaande tekst uit de Bijbel kwam bij ons binnen. Zijn wij niet geneigd om net als Martha druk bezig te zijn? Was hetgeen Martha deed niet goed? Wie zou anders Jezus en zijn discipelen bedienen? Was haar gechagrijn ten opzichte van Maria niet terecht? Die zat immers alleen maar en deed niks? Wat mij trof, is het antwoord van Jezus. Ook in het werk (dienen) voor de Heere, kunnen we verkeerde prioriteiten stellen. Jezus neemt het echter voor Maria op en zet Martha terecht. Maria deed hetgeen wat echt nodig is in ons leven, namelijk luisteren en tijd doorbrengen met onze God en het is haar

niet afgenomen.

Balans

Zo is het voor ons als gezin ook nodig om een balans te vinden tussen alle verwachtingen die een beroep op ons doen en onze tijd met de Heere. Afgelopen 4 maanden waren erg pittig. Fulltime school, kinderen thuis/op school, Corona, huishouden, team vergaderingen, extra taken die ons toebedeeld worden in het team, terugkerende ziekte en het leven in een nieuwe cultuur.

Tijd met God is dan juist in zo'n drukke periode zo belangrijk, maar vaak het eerste wat we vergeten te doen.

Gezin

Inmiddels hebben we 3 verjaardagen (Theo, Clazien en Kaleb) kunnen vieren. Voor Clazien haar verjaardag had Theo aan vrienden en familieleden gevraagd om een kort filmpje van hunzelf te maken en daarvan had hij één grote videoboodschap gemaakt. Wat was het goed om jullie te zien, zo waren jullie toch dichtbij. Dankjewel voor de lieve boodschappen en berichtjes! Theo's verjaardag was wat minder, omdat hij op zijn verjaardag ziek was... We konden daarom nergens heen en ook minimaal bezoek ontvangen. Kaleb was afgelopen week jarig en we hadden als verassing niet verteld wanneer hij precies jarig zou zijn. 's Morgens vroeg toen we hem wakker maakten was het een grote verassing! Hij heeft van deze dag intens genoten.

Judith en Kaleb hebben het erg naar hun zin op de jungleschool en elke dag komen ze met verhalen en knutsels thuis. Inmiddels kan Kaleb zijn juf verstaan, want hij kwam trots vertellen dat er ook een "Nederlandse juf" op school zat.

Er is een periode geweest dat Judith en Kaleb de hele week naar school konden, daarna is er een periode geweest dat ze niet naar school konden vanwege Corona. Inmiddels is de school weer begonnen met Judith 3 dagen in de week te ontvangen en Kaleb 2 dagen per week. De





dagen dat ze thuis zijn hebben ze afstandsonderwijs. Judith kan dit afstandsonderwijs redelijk zelfstandig volgen en Kaleb moet erbij geholpen worden.

Jefta doet het goed met de helpers. Sinds 3 weken kan hij echt kruipen op zijn knieën; de tijd ervoor kwam hij vooruit door middel van 'buikschuiven'. Sinds 1,5 week gaat hij proberen zich aan dingen op te trekken. Over het algemeen is hij een heerlijk relaxed en vrolijk jongetje. We hebben inmiddels al wat plekken ontdekt in Salatiga waar we met ons gezin naar toe kunnen gaan. Zo hebben we een soort kinderboerderij ontdekt met een speeltuin. Het is fijn om zulke plekjes te ontdekken.

Ziekte en stress

De laatste tijd heb ik (Clazien) last van terugkerende hoofdpijn. Elke maand komen deze klachten terug en lijken ze heftiger te worden. Daarom hebben we contact opgenomen met een tropenarts. Uit dit consult blijkt dat ik last heb van migraine. Het advies was om mijn stresslevel zoveel als mogelijk te verlagen. Aangezien naar school gaan voor mij best wat "stress" veroorzaakt, naast alle andere verantwoordelijkheden, is er na overleg met MAF besloten om tijdelijk 1 maand te stoppen met taalschool om op adem te komen.

Corona

Op het moment van schrijven, is Corona in Salatiga weer op zijn retour. We hebben een totale lockdown meegemaakt, waarin de kinderen weer thuis waren en de restaurants/winkels/kerken verplicht dicht moesten. In die periode werden we dagelijks geconfronteerd met overlijden. Daarnaast heeft Indonesië het vaccineren verplicht gesteld voor als je wilt reizen met vliegtuig of auto. Vanuit MAF wordt daarom aangeraden om ons te laten vaccineren. Wij hebben er echter moeite mee. Willen jullie voor ons bidden dat God duidelijk maakt welke keuze we hierin moeten maken?

Gebed- en dankpunten

- DANK mee dat de kinderen het naar hun zin hebben op school.
- DANK mee dat de lokale kerk weer open mag.
- DANK mee dat de grenzen van Indonesië weer open zijn, zodat de families die moesten wachten Indonesië weer in mogen.
- BID mee om duidelijkheid in het besluit dat we moeten nemen rondom het vaccineren.



Van de TFC

Thuisfront: de achterblijvers... Zij die ondersteuning bieden aan de strijdkrachten die uitgezonden zijn (woorden.org). Dat is ónze missie. Inmiddels zijn Theo en Clazien alweer zo'n negen maanden uitgezonden. Niet als militairen uiteraard, maar strijd is er soms zeker. Vanuit het veld horen we als TFC van mooie overwinningen (behalen van taalunits) maar ook van strijd (aarden met een jong gezin in een vreemde cultuur, ver bij dierbaren vandaan). Het leert ons dat een heilige roeping volgen niet automatisch betekent dat alles van een leien dakje gaat. Ook bij het leven met een missie vraagt God ons afhankelijk te zijn van Hem. Dat brengt ons vervolgens weer dichtbij Theo en Clazien: Zijn nabijheid is onmisbaar! We zijn dankbaar om met elkaar verbonden te zijn in antwoord op de roeping die God in het hart van Theo en Clazien legde. Fijn dat u hen ook wilt steunen, zowel in uw gebed en een bemoedigend berichtje als in uw financiële bijdrage.

Dankbaar zijn we met uw belangstelling voor de Vaderdagactie! Deze heeft het mooie bedrag van €2.000 opgeleverd. Heeft u de Zweedse fakkel nog niet opgebrand? We hopen op een paar mooie nazomeravonden met een knapperend vuurtje... Geniet ervan!

Dankbaar zijn we voor het weer fysiek bij elkaar kunnen komen als TFC. We hopen u binnenkort weer te kunnen berichten over leuke buitenkansjes. Vind u het leuk om mee te denken of wilt u meer informatie over het werk van Theo en Clazien: spreek ons eens aan of stuur een mail naar tfcvanderschelling@outlook.com.

De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van Theo & Clazien van der Schelling. De verzending van de Nieuwsbrief wordt verzorgd door de Thuisfrontcommissie in samenwerking met MAF Nederland.

Als u zich op wilt geven voor ontvangst van de nieuwsbrief of Theo & Clazien als supporter wilt ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website www.maf.nl/schelling.

Wilt u een (eenmalige) gift overmaken, dan kunt u rekeningnummer NL60 ABNA 0819 3346 18 t.n.v. MAF Nederland, o.v.v. Steunfonds van der Schelling hiervoor gebruiken.

Wijzigingen (adres, e-mail, supportbedrag etc.) kunt u doorgeven aan adres@maf.nl of aan MAF Nederland, Postbus 7, 7390 AA Twello. Vermeld daarbij dat het om familie Van der Schelling gaat.

www.maf.nl/schelling

facebook.com/famvanderschelling

instagram.com/famvanderschelling

