

풀은마르고 꽃은시드나 우리하나님의

The grass withers and the flowers fall, but the word of our GOD stands forever.

말씀은 영영히 서리라 이사야 40장 8절

september 2021

# Familie Geense nieuwsbrief 3

Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, [...] En zij riepen met een luide stem: De zaligheid is van onze God, Die op de troon zit, en van het Lam!  
- Openbaring 7: 9-10

Op het moment van schrijven van deze nieuwsbrief zijn we alweer bijna twee weken op All Nations. De Bijbelschool in Easneye, Engeland.

Sinds de vorige nieuwsbrief net voor de zomer is er heel wat voor ons veranderd. In juni waren we vooral nog veel aan het plannen en uitzien naar vertrek. Nu we hier zitten kijken we vooral weer terug naar een ontzettend drukke en impactvolle paar maanden die voorbij zijn gevlogen. We hebben in korte tijd afscheid genomen van ons werk, ons huis leeg geruimd, heel veel spullen weg gedaan en wat spullen voorbereid voor transport straks naar Indonesië. Daarna zijn we afgereisd naar waar we nu verblijven. Bij al die stappen is er best wat door ons heen gegaan. Zo kwamen we er bijvoorbeeld achter dat je heel vast aan je spullen kan zitten. We moesten daarbij vaak denken aan de rijke jongeling waar Jezus tegen zegt: verkoop alles wat je hebt, geef het de armen en volg mij. Daar dachten we al snel bij 'dat is toch een makkelijke keuze, als ik in zijn schoenen stond zou ik gevolgd zijn'. Inmiddels zijn we erachter dat zo iets makkelijker gezegd is dan gedaan.



### Wonen en leren op All Nations

Inmiddels zijn we aardig thuis hier op de campus. We hebben twee kamers naast elkaar op de bovenste verdieping van het prachtige oude 'Easneye house' gekregen. De ene kamer hebben we omgebouwd tot vierpersoonsslaapkamer en de andere kamer is onze woon/werk ruimte geworden met wat stoelen wat kastjes en een bureau. Drie keer per dag gaan we naar de zogenoemde 'Maple Hall' waar we in een grote eetzaal gezamenlijk eten wat de pot schaft. En dat is elke keer weer een verassing. Nathan en Chloé gaan elke ochtend na het ontbijt

naar een ruimte die we omgebouwd hebben tot een soort klaslokaaltje. Tabitha, de juf die met ons is meegereisd, geeft ze daar elke dag les en daar zijn we echt super blij mee. Want op die manier kunnen wij alle lessen samen volgen en dat is enorm waardevol. Wij hebben elke dag vanaf 08.30u. tot ongeveer 13u. les en in de middag en avond moeten we werken aan opdrachten vanuit de opleiding. All Nations is een school waarbij mensen op veel verschillende manieren opgeleid en voorbereid worden voor het zendingsveld.

Er zijn mensen die hier een bachelor of master opleiding doen en hier meerdere jaren wonen. Wij komen één trimester om de zogeheten EN-Route opleiding te volgen. We hopen door het volgen van deze opleiding een stevig fundament te leggen onder onze roeping en ons verlangen om te dienen. Tevens bereiden we ons door het interculturele aspect voor op een wereld buiten Nederland. We zullen gaan leren hoe we om kunnen gaan met andere (christelijke) culturen. En hoe we in al die diversiteit onze eigen christelijke identiteit en waarden en normen vast kunnen houden.



De tijd dat we hier leven zijn we samen met heel veel verschillende mensen en gezinnen van over de hele wereld (uit zo'n 25 verschillende landen). Zo hebben we bureaus uit Azië en bureaus uit Engeland met kinderen in ongeveer dezelfde leeftijd als Nathan en Chloé. Dat is erg leuk spelen. Ook zijn er op de campus nog veel meer kinderen allemaal weer uit een ander land. Een hoop te leren dus qua talen. En dat is best vermoeiend :-). We vinden het heel mooi om te zien dat er hier op All Nations zoveel mensen van over de hele wereld zijn en dat al die mensen één en dezelfde God dienen en dienstbaar willen zijn in Zijn Koninkrijk. Het geeft dat we iets proeven van en met nog meer verwachting uitkijken naar wat in Openbaring 7: 9 en 10 staat. De ultieme verheerlijking van God door een ontelbare menigte overal vandaan. Een heerlijk toekomst perspectief.

### Onze Toekomst

We hebben nog maar net gehoord dat MAF zogenoemd 'groen licht' geeft voor vertrek. Hoewel we nu op zo'n 60% aan vaste toezeggingen zitten qua steun is er voor nu voldoende financiële zekerheid en startbudget om uitgezonden te kunnen worden. Daar zijn we echt enorm dankbaar voor en blij mee!

Enorm veel dank wanneer u hier aan bijdraagt! Het is enorm fijn voor de kinderen omdat ze dan na hier in Engeland gewend te zijn geraakt aan het interculturele leven en thuis-leren niet al te lang weer 'ontwennen' in Nederland.

Zoals het er nu uitziet hopen we begin januari te vertrekken naar Amerika voor kennismaking en training om vervolgens weer in maart direct door te reizen naar Salatiga voor een jaar taalschool. Of dit ook allemaal zoals het nu gepland staat gaat lukken is natuurlijk de vraag. Veel is onzeker, maar dat geeft niet. Uiteindelijk proberen we op de plekken waar we zijn dienstbaar te zijn aan de mensen om ons heen.



We hebben al heel veel eekhoortjes gezien. Ze rennen over de weg. In mijn school zijn twee hele grote knuffelberen. Onze juf heet Tabitha en het is fijn en gezellig in onze klas. We hebben al één vriendje gemaakt. Dat is Isaac een Engels jongetje. We snappen de kinderen ook gewoon niet soms. Maar papa zegt dat het steeds makkelijker wordt. Onze buurvrouw komt uit Azië daar eten ze noodles als ontbijt.  
groetjes van Chloé

### Afhankelijkheid

Toen we hier bij All Nations binnen liepen viel ons bij de ingang de lijst met de tekst uit Jesaja 40 op die we ook bovenaan deze nieuwsbrief hebben geplaatst. Erg bemoedigend vonden we. Zo net na het wegvallen van veel 'zekerheden' als huis, spullen, en je vertrouwde omgeving wijst deze tekst ons erop dat uiteindelijk Zijn Woord voor eeuwig stand houdt. Daar kunnen we ons aan vast houden. Meer dan God heb je niet nodig, Hij zorgt elke dag voor ons en dat geeft zoveel rust! Daar wijzen ze ons hier elke dag op en dat geven we u graag mee!

Graag roepen we u op om met ons God vooral te danken voor Zijn hulp en zegen! Daarnaast vragen we uw gebed voor:

- Gods zegen op ons werk en dat alles tot verheerlijking van Hem mag zijn.
- Toerusting hier met alles wat nodig is om straks naar Indonesië te vertrekken.
- Gezondheid en energie voor ons allen.
- Kracht vooral ook voor de kinderen om te wennen aan alle veranderingen en onzekerheid. Ze hebben het er best pittig mee al die veranderingen en andere talen.

Hartelijke groet!

Marien, Marieke,

Nathan & Chloé Geense



### Vanuit de TFC

Ook al ligt er een vakantie tussen dit moment en het uitkomen van de vorige nieuwsbrief, als TFC zitten we niet stil. Presentaties op scholen en acties worden gepland, bedrijven worden benaderd om Marieke en Marien structureel te steunen. Heel blij zijn we met de opbrengst van de sponsorloop en kledingbeurs in Kapelle en de verschillende acties in Werkendam, Borsele en Meliskerke! Zo dragen veel mensen een steentje bij aan het mogelijk maken van de uitzending van Marien en Marieke. Hartelijk dank daarvoor! In de regio van Kapelle staat binnenkort een bolusactie op het programma.

We hopen op een geslaagde actie!

Volg ons via:

 [@geensefamily](https://www.facebook.com/geensefamily)

 [@geensefamily](https://www.instagram.com/geensefamily)

 [www.geensefamily.com](http://www.geensefamily.com)