

*Gebedsbrief september: Vrees die gebeden heeft*

*“Hij zei tegen hen: Waar is uw geloof? Maar zij waren bevreesd en verwonderden zich, en zij zeiden tegen elkaar: Wie is Deze toch, dat Hij ook de winden en het water bevel geeft en ze Hem gehoorzaam zijn?” Lukas 8:25*

Beste bidder,

Stille wateren, de boot dobbert heen en weer, een lichte bries waait. Plotseling: de wind neemt toe, het water begint te kolken en de boot schommelt gevaarlijk van rechts naar links. Een storm zet op! De discipelen worden bevallen door paniek. De boot loopt vol water en Jezus slaapt. Asgrauw van angst wekken zij de Heer, Die de storm met een woord tot rust brengt. Terwijl stilte de lucht vervult, brengt iets anders de geesten van de discipelen in rep en roer, de vraag van Jezus: “Waar is uw geloof?”.

Een vraag die de discipelen moeilijk weten te beantwoorden. Terwijl zij nog stamelend naar woorden zoeken, geeft de Bijbel een glasheldere verklaring: Zij waren bang. Vrees had de plaats van hun geloof ingenomen. Stiekem heel herkenbaar, want hoe vaak worden wij wel niet door angst overmand? Is angst dan sterker dan geloof? Niets is minder waar. Het is veel meer de omgang met deze angst die haar kracht bepaalt. Toen Petrus uit de boot stapte om op het water te lopen, was dat niet minder spannend. Echter, hij besloot op Jezus te vertrouwen en liep met stevige voet over het meer. Pas toen hij zijn ogen afwendde van de Heer begon hij te zinken. “Moed is vrees die gebeden heeft”, heeft Corrie ten Boom gezegd. Dit is een omgang met angst die geloof tot gevolg heeft.

Anna-Maria Ahle

*Gebedscoördinator MAF Nederland*

### **Steun in Arnhemland**

Bid u mee voor MAF in Arnhemland? Momenteel wordt er gezocht naar een nieuwe programmadirecteur en twee piloten. Deze medewerkers zijn hard nodig voor het programma. Wilt u daarnaast danken voor een vruchtbare samenwerking tussen MAF en Crisis Accomodation Gove (CAG)? Zij helpen vrouwen die slachtoffer van huiselijk geweld zijn. MAF evacueert deze vrouwen en hun kinderen uit afgelegen gemeenschappen en brengt hen naar een veilig onderkomen in Nhulunbuy. Hier ontvangen zij onderdak, voedsel, medische ondersteuning. Kylie Lawrie, manager van CAG, geeft aan: “De steun van MAF vergroot de capaciteit om vrouwen en kinderen in veiligheid te brengen. De organisatie reageert snel en directeur zegt; *“hun onmiddellijke actie heeft levens gered ... MAF’s steun is voor ons een noodzaak!”* Dank mee dat deze vluchten mogelijk zijn en bid voor de vrouwen en hun kinderen om bescherming van God.

### **Reizen Internationale Staf**

Reizen in tijden van Covid-19 blijft een grote uitdaging en een belangrijk gebedspunt. We zijn dankbaar dat in veel landen MAF en haar werk als vitale dienst worden gezien en onze vliegtuigen mogen blijven vliegen. Waar tijdens de lockdowns in Suriname en Oeganda niet eens meer gebruik mocht worden gemaakt van auto’s is het vliegtuig het enige perspectief. We willen hiervoor danken. Helaas is het reizen tussen de landgrenzen door nog steeds heel moeilijk. Veel MAF-gezinnen, zowel uit Nederland als uit andere landen, wachten met spanning of hun vluchten naar hun land van bestemming door kunnen gaan. Daarbij komt de zorg over verlopende visa als gevolg van geannuleerde vluchten. Wilt u bidden dat de grenzen op tijd open zullen gaan en dat zowel de gezinnen en als wij als MAF mogen vertrouwen op de Heer en vrees voor moed mogen inwisselen?

### **Waardevolle leveringen in Tsjaad**

In maart heeft MAF een inzamelingsactie gehouden voor zending in Tsjaad waar velen van u aan hebben bijgedragen. We zijn dankbaar voor uw steun en voor het feit dat dit land kortgeleden is gezegend met een levering van 21.000 Bijbels in het Tsjaads-Arabisch. MAF bood ondersteuning in het vervoer van de Bijbels naar de meer afgelegen plekken. De vreugde was groot: "Toen een gelovige haar Bijbel in ontvangst nam, sprong zij letterlijk op van vreugde en had tranen in haar ogen, omdat zij wist dat ze nu de hele Bijbel zelf kon lezen." Lees hier het hele verhaal over de Bijbellevering: [www.maf.nl/Bijbels-Tsjaad](http://www.maf.nl/Bijbels-Tsjaad). Daarnaast kwam er een belangrijke levering van brandstof binnen in het land. MAF is hier heel dankbaar voor, aangezien er een tekort in brandstof begon te ontstaan. Wilt u danken voor de Bijbels en de brandstof? Verder is in Tsjaad het regenseizoen begonnen wat grote uitdagingen voor onze piloten betekent. Wilt u meebidden voor veilige vluchten en voor de landingsbanen, opdat ze goed onderhouden kunnen worden en er geen overlast door het water gaat ontstaan?

### **Aardbeving in Haïti**

Haïti werd zaterdag 14 augustus getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,2. Voornamelijk de steden Les Cayes en Jeremie op het zuidelijke schiereiland hebben veel slachtoffers geteld. Er is veel behoefte aan hulp in de hele regio. In plaatsen als Camp-Perrin is er een grote verwoesting en veel van de overledenen liggen nog steeds onder het puin begraven. Meer dan 2.200 slachtoffers zijn nu bevestigd, velen worden nog steeds vermist en vele duizenden zijn getroffen door het verlies van onderdak en toegang tot schoon water en voldoende voedsel. MAF in Haïti is nauw betrokken bij de hulpacties. De eerste vluchten brachten een medisch team naar Les Cayes en 800 kg medische hulpmiddelen naar Jeremie. Inmiddels zijn er ook gewonden en hun families vanuit Les Cayes naar de hoofdstad gevlogen. Het aantal vluchten naar Jeremie zijn toegenomen omdat er een lokale brug kapot is. USAID-vracht wordt daar en op de omliggende gemeenschappen op korte termijn afgeleverd door Amerikaanse militaire helikopters. Daarnaast voert MAF observatievluchten uit om de schade en benodigde hulp in kaart te brengen en zodoende de hulplijnen te verbeteren. In alle nood die door de aardbeving is ontstaan, maakt de voorspelde hevige regen van stormdepressie Grace de hulpverlening opnieuw moeilijker. Verder is de hoofdweg naar het schiereiland al een aantal maanden afgesloten vanwege gewelddadige bendeactiviteiten. De hulp met vliegtuigen is daarmee van essentieel belang. Laten we bidden voor de mensen van Haïti dat ze kracht en troost zullen krijgen in deze moeilijke tijd. Ook willen we bidden voor de vliegdiens van MAF zodat we kunnen helpen waar de hulp het hardst nodig is.

### **Samenwerking in Afrika**

MAF werkt nauw samen met de overheid en de lokale luchtvaartinstanties van de landen waarin wij opereren. We willen danken voor goede eerste stappen die daarin zijn genomen in Guinee. Het is nu zaak om MAF als NGO te laten registreren. We willen uw gebed voor dit proces vragen. Ook in Oeganda moeten momenteel veel toestemmingen worden verkregen. In Madagaskar hoopt MAF op een goede samenwerking met haar partners. Vooral het zuiden van het land lijdt sterk onder droogte en voedselonzekerheid. Dank en bid mee voor de verschillende partners van MAF en de mogelijkheden om samen in Gods Koninkrijk te dienen.

### **Dank u wel voor uw gebed!**

PS: Alle gebedspunten zijn ook op onze website terug te lezen: [www.maf.nl/gebed](http://www.maf.nl/gebed).