



Kampala, Augustus 2021

Beste allemaal; Als je heel lang in een land woont, misschien zelfs je hele leven, dan is alles wat er in dat land gebeurt, hoe dingen geregeld worden, hoe het werkt met de wet en regels, hoe mensen met elkaar omgaan, gewoon. Dat is wat je kent, dat is je cultuur... En als je heel lang dezelfde baan hebt is dat ook zo, hoe een bedrijf of organisatie dingen doet, dat is ook cultuur. Zo is het voor ons wat Oeganda en MAF betreft: we horen bij deze cultuur en moeten als we in Nederland zijn altijd even omschakelen. Als ik nadenk over les geven aan nieuwe gezinnen die naar het veld komen, en de dingen die zij dan opnoemen van wat "anders" zal zijn als ze naar een land vertrekken om bij MAF te werken, dan helpt mij dat altijd ook meteen weer om te beseffen: "alles is ZO anders als de plek waar deze nieuwe mensen vandaan komen".

We kunnen mensen die hierheen verhuizen vanuit ons georganiseerde Westen nooit genoeg voorbereiden, maar we proberen door deze trainingen zo goed mogelijk mensen te helpen met hun verwachtingen van "hoe dingen gaan". Alleen al het opeens geen stroom hebben, hagedissen in je huis, stof, hitte, het grote verschil tussen arm en rijk, het niet houden aan verkeers regels: het kan leuk lijken als je er over hoort, maar er in wonen is anders.

Binnen ons team hebben we de afgelopen maanden ook weer een 2 nieuwe gezinnen mogen ontvangen. Een gezin is hier voor een kortere periode (ongeveer 2 jaar), om zich voor te bereiden voor vliegen in Zuid Soedan. Het andere gezin zal hier langer blijven omdat ze onderdeel van het piloten trainings team hier gaan uitmaken.

Voor beide gezinnen een flinke aanpassing aan leven hier en aan de MAF cultuur. We geven ze ruim de tijd om hier aan te wennen en die nieuwe dingen te leren, en er wordt altijd een meer ervaren gezin aan een nieuw gezin gekoppelt, voor alle vragen die er zijn.

Tijdens die voorbereidings week nemen we ook veel tijd om samen na te denken over de reden waarom we dit werk doen, waarom we al ons vertrouwde achter laten en een heel ander leven gaan leiden. Het is zo belangrijk om te weten dat God dezelfde blijft en er altijd bij is, en dat het leren van een nieuwe cultuur ook zoveel moois geeft en dat als je op de plek bent waar God je wilt hebben het goed is. Zelf vertel ik altijd hoe ontzettend veel ik zelf heb geleerd van de cultuur hier. Bijvoorbeeld de dankbaarheid voor dingen, en het vertrouwen op God door alles heen.



Motor installatie op het vliegtuig wat naar West Afrika gaat.

Het hangaar team gaat ook door wat veranderingen heen: Dave, onze radio monteur verhuist volgende week met zijn vrouw naar Liberia om het programma daar te ondersteunen. Andy, die 8 jaar in ons team heeft gewerkt verhuist met zijn gezin terug naar Schotland. Zijn vrouw en kinderen zijn daar al vanwege school. Hij is de komende maanden nog bij ons, en neemt ook waar als manager als Kees er niet is. Eind oktober komt er een nieuwe monteur uit Noorwegen. Hij heeft net zijn bevoegdheden gehaald en zal bij ons praktische MAF-ervaring gaan krijgen voor 2 of 3 jaar.

Wat Oeganda betreft en COVID: helaas is het hele land zes weken geleden weer in lockdown gegaan, door het stijgende aantal zieke mensen, volle ziekenhuizen en een groot gebrek aan vaccinaties. Hoe blij we ook zijn met alle vaccinaties die er voor iedereen in het Westen zijn, het is wel ERG schrijnend om de ellende hier om ons heen te zien die wordt veroorzaakt door de lockdown, zoals we al eerder schreven. Zolang als er niet meer vaccinaties worden gegeven aan mensen hier zal het allemaal wel ingewikkeld blijven hier. Als je het land opent komen er meer COVID patiënten, als je het op slot laat zijn de gevolgen van armoede en gebrek aan gezondheidszorg doordat er geen inkomen is en geen transport enorm. We hebben net weer wat meer vrijheid gekregen vanaf 31 Juli, dus transport mag weer, 3 mensen per auto, 50 % per busje, dus veel mensen mogen gelukkig weer aan het werk. Tot ein Juli zijn er iets meer dan 1 Miljoen vaccinaties gegeven (op een bevolking van ongeveer 45 Miljoen mensen)

We hopen bijna op verlof te komen, als alles goed gaat vliegen we 5 augustus!! Mungu Akipenda zeggen we in Swahili (als God het wil), Inshallah zeggen onze moslim burens en vrienden, Deo Volente zeiden we in Nederland "zo de Heere wil en wij leven".

Ontmoetings dagen in VEG Elburg (Boterbloem 15):

Dinsdag 31 Augustus, tussen 15.00 en 21.00

Dinsdag 21 September, tussen 12.00 en 18.00

Laat het ons even weten op mijn what s app nummer [+256772772092](tel:+256772772092) welke dag en tijd je langs wilt komen, zodat we voldoende eten en drinken hebben. (en vanwege de RIVM regels!)

We zien er, na 3 jaar, erg naar uit om velen van jullie te spreken, van HARTE welkom!



De foto hiernaast (gemaakt door Dave Forney, 1 van onze piloten) laat heel mooi onze langdingsbaan en het dorp Kajjansi zien, waar we wonen. Dit is ook het gebied waar we op dit moment elke week 30 gezinnen eten kunnen geven, dank zij vrijgevigheid van verschillende vrienden en familie en de SZD. We kunnen daar gelukkig nog een tijd mee door gaan, om mensen door deze moeilijke tijd heen te helpen met wat eten. BEDANKT!

We mogen gelukkig blijven vliegen in deze lockdown periode, en verschillende van onze partners kunnen op deze manier hun werk blijven doen in het Noorden en bij de vluchtelingenkampen in het Noord-Westen. We hopen dat we de komende maanden het vliegen wel weer meer kunnen uitbreiden ook naar Oost-Congo. Het werk in de hangaar blijft stabiel, vanwege de ondersteuning aan Liberia, een paar grote onverwachte klussen en de motor installatie en flink wat ander werk aan het vliegtuig wat naar West Afrika gaat. Doordat het hangaar team bijna allemaal nog in opleiding is worden veel reparaties ook gebruikt om les te geven. We zijn dankbaar met de toewijding van het team, verschillenden liepen een flink eind om te kunnen blijven werken!

Behalve de genoemde ontmoetingsdagen en tijden hebben we in overleg met de SDZ en MAF NL besloten dat dit verlof voor ons vooral de nadruk zal liggen op tijd voor contact met naaste familie, vrienden en met onze thuisgemeente in Elburg. (en veel fietsen!!) We bezoeken een aantal andere plekken, en zullen via een video ook binnenkort een update over het werk en onze dank naar alle SZD gemeentes sturen.

Hartelijke groet, misschien tot gauw?
Kees en Ilonka

De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van de familie Barendse.

De verzending van de Nieuwsbrief wordt verzorgd door de Thuisfrontcommissie in samenwerking met MAF Nederland.

Als u zich op wilt geven voor ontvangst van de nieuwsbrief of Kees & Ilonka als supporter wilt ondersteunen,

dan kunt u zich aanmelden via de website www.maf.nl

Wijzigingen (adres, e-mail, supportbedrag etc.) kunt u

doorgeven aan adres@maf.nl of aan

MAF Nederland, Postbus 7, 7390 TA Twello.

Vermeld daarbij dat het om de familie Barendse gaat.

Postadres: Kees & Ilonka Barendse PO Box 1 Kampala UGANDA Tel: **+256772772092** (= mijn

what s app nummer!) en Kees: **+256 772767462** of schrijf: ilonka.barendse@mafint.org

facebook: [keesandilonkabarendse](https://www.facebook.com/keesandilonkabarendse) <http://www.maf.nl/staf/fam-barendse>

Contactadres thuisfrontcommissie: Karin Hartgers Tel: 0525-683427

Email: karin.hartgers@kpnmail.nl

Giften: IBAN NL11INGB0000130093 T.n.v. MAF Nederland O.v.v. Steunfonds Barendse

Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door de SZD.

SZD