



Beste familie, vrienden en bekenden,

Op 8 mei waren we 8 jaar in in het mooie land Oeganda! Ongelooflijk dat het alweer zo'n tijd is, maar ook wat een zegen!

mei 2013:



8 jaar later, dat kleine meisje in Margreets armen nu als co-piloot van Rembrand.

Airstrips heropend

Een aantal airstrips in Oeganda was tijdelijk gesloten. Onder andere doordat er extra onderhoud aan gedaan moest worden. Het is de bedoeling dat de gebruikers van de airstrip (organisaties die daar in de buurt zitten) hier voor zorgen. Maar in sommige gevallen werkt dat niet echt en verslechtert de toestand van de airstrip tot het moment dat het niet meer acceptabel is voor MAF. Ook waren er wat administratieve dingen met de luchtvaartautoriteit waardoor we tijdelijk niet naar een paar airstrips konden.

We zijn erg blij dat we recent 3 van deze airstrips weer hebben kunnen openen: Amudat, Kotido en Kaabong. Dit zijn alle drie airstrips in plekken die echt moeilijk te bereiken zijn, vooral in de regentijd. Op de foto heeft Rembrand net de eerste passagiers na heropening gebracht, een medisch team dat in het lokale zendingshospitaal gaat helpen.



Vorige keer schreven we dat er hard gewerkt wordt aan onze eigen landingsbaan die deels onder water was verdwenen, en we zijn blij dat we inmiddels weer op ons maximale startgewicht kunnen opstijgen! Voor Michael, de airfield manager, blijft het echter lastig dat de waterstand van Lake Victoria zo hoog blijft.

Harde lockdown!

De 'deltavariant' van Covid is een paar maanden geleden in Oeganda aangekomen. Inmiddels weet Nederland ook dat die variant veel besmettelijker is! Covid was tot nog toe eigenlijk een non-issue in het dagelijks leven hier, de eerste 'golf' rond de jaarwisseling was meer een kleine deining. Om de verspreiding in te dammen werd er op 7 juni eerst een gedeeltelijk lockdown afgekondigd (scholen dicht, geen reizen tussen districten) maar sinds 18 juni zitten we in een harde lockdown, voorlopig voor 6 weken.

'Hard' betekent hier onder andere dat je niet meer in je eigen auto mag rijden. In het centrum van de stad zijn alle winkels gesloten, en dat is een zware slag voor de verkopers. Ze moeten wel de huur van hun winkeltje doorbetalen, maar mogen er niet naar toe, dus nauwelijks inkomen voor deze mensen, terwijl kinderen van school thuis zitten en dagelijks gevoed moeten worden, terwijl het schoolgeld (inclusief lunch) al betaald is. Zeker richting het einde van de lockdown wordt de situatie steeds nijpender voor de mensen. In de buitenwijken mogen de supermarkten open blijven, dus we kunnen nog wel boodschappen doen in de kleinere winkels die hier op loopafstand zijn. Ook kunnen we dingen bestellen bij winkels die verder weg zijn, en dat wordt bezorgd door een brommertaxi (boda). Boda's mogen geen passagiers meer vervoeren, dus dat is een flinke daling in inkomsten. Daarom zijn we blij dat we ze nog wat werk kunnen bezorgen.

Al met al is het weer erg moeilijk voor de mensen om hier goed doorheen te komen.



Op de foto een mooi voorbeeld hoe MAF vaak vervoer voor het laatste (maar moeilijkste) stuk doet: dit is 300kg aan medicijnen ingekocht in Nederland bij Imres door een Canadese hulporganisatie, bestemd voor een kliniek in Tumbura diep in het oerwoud op de grens van Zuid Sudan en Centraal Afrikaanse Republiek. Op de website van Imres staat:

The best medicine is ineffective if it cannot get to where it is needed, when it is needed.

(Het beste medicijn is ondoeltreffend als het niet kan komen waar het nodig is, wanneer het nodig is.)

En zo is het maar net!

Vakantie-activiteiten in Lockdown

De lockdown begon hier net nadat het schooljaar afgesloten was (begin juni). De meiden hadden mooie rapporten en hebben gelukkig van november tot eind van het schooljaar op school les gehad. Maar hoe vul je de 10 weken schoolvakantie als twee van de drie vriendinnen uit de buurt voorgoed naar hun thuisland vertrokken zijn en de ander op verlof is? En de andere schoolvriendinnen wonen niet op loopafstand, dus die kunnen ze ook niet bezoeken. Gelukkig hebben we een fijn huis en zijn de meiden met wat hulp best creatief in het omgaan met alle vrije tijd:



Boekenleggers knutselen met de jongere kinderen van het team.



Zelf genaaide shirts.



Ice-cream party, roomijs maken in een ambachtelijk vat.



Weekend kamperen in de tuin van de burens.

Lisa's Life

We zijn nu halverwege de zomervakantie. Het is best wel saai want ik kan niet bij mijn vriendinnen langs. Die zijn vertrokken uit Oeganda, of op verlof. Ik heb zin om weer naar school te gaan, dan ga ik naar de tweede klas van de middelbare school. Als we tenminste weer naar school kunnen, want we hebben nu lockdown.

We hebben gisteren nieuwe burens gekregen, uit Nederland. Zij hebben ook kinderen die ongeveer zo oud zijn als Thirza en ik. Dat vind ik wel leuk!



Groetjes, Lisa

Hulp gaat door!



In tegenstelling tot de lockdown aan het begin van de coronacrisis is er een groot verschil: MAF mag door blijven vliegen, en dat betekent dat we juist nu door kunnen blijven gaan met het ondersteunen van het werk van onze partnernorganisaties.

Zo kon ik deze hoogzwangere vrouw van Kotido (inderdaad, 1 van de heropende airstrips!) naar Kampala vliegen waar ze gaat bevallen. De gezondheidszorg in Kotido is niet op het niveau dat je graag wilt zien als er mogelijk compli-

caties met de bevalling ontstaan. Video vanaf Kotido: <https://youtu.be/hbPMgsHXS1o>

Hoewel we door de lockdown minder druk zijn met vliegen is Rembrand nog wel flink bezig met werk. Dat komt ook omdat dit jaar heel veel collega's met verlof kunnen. Vorig jaar zomer zaten we in lockdown, met een gesloten internationaal vliegveld voor inkomende reizigers. Er waren dus nogal wat collega's die een extra jaar hebben moeten wachten tot ze op verlof konden gaan. Wij hadden het 'voorrecht' om als enige familie vorig jaar wel op verlof te gaan, omdat Rembrands moeder ernstig ziek was.

Margreet had met haar lesgeven voor de Nederlandse school nog wel te maken met de lockdown, omdat die lessen wat langer doorgingen dan de dagschool van de meiden. Omdat twee van de drie juffen op zwangerschapsverlof waren, heeft Margreet 5 weken als leerkracht les gegeven, in plaats van haar gebruikelijke rol als klassenassistent. Ook had ze een extra klas. Het was wel even doorbuffelen toen ze voor haar eerste lesvoorbereiding binnen een dag moest omschakelen naar online lesgeven (powerpointpresentaties maken) aan kinderen van 5 verschillende niveaus in 1 groep! Maar uiteindelijk is het allemaal goed gegaan, en hoopt ze na de vakantie weer verder te gaan met 1 middag ondersteuning.

Meteen na het afronden van het schooljaar heeft ze zich ook weer verdienstelijk gemaakt door het klaarmaken van een huis voor een nieuw gezin van MAF, dat in juli is aangekomen. In augustus hopen we een break te hebben van twee weken.

Hartelijke groeten,

Rembrand, Margreet, Lisa en Thirza Rodenburg

Mailadres thuisfrontcommissie: thuisfront@rodenburgflyer.nl

Telefoon thuisfrontcommissie: 06-411 96 454

Website www.rodenburgflyer.nl Facebook: [Rodenburgflyer](https://www.facebook.com/Rodenburgflyer)