

Gebedsbrief augustus: Verdienen of geloven

“Toen Jezus dit hoorde, verwonderde Hij Zich over hem, en Hij keerde Zich om en zei tegen de menigte die Hem volgde: Ik zeg u: Ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden.” Lukas 7:9

Beste bidder,

Zó, dat moet wel een heel bijzonder man zijn geweest, als zelfs de Heere Jezus zich over hem verwonderde. Een groter geloof dan iedereen van het volk Israël is niet de normaalste zaak van de wereld. Wie is deze man waarover de Heer zo bewonderend spreekt? Het gaat om een zekere hoofdman die in Kapernaüm gestationeerd was en Jezus om genezing voor zijn zieke slaaf vroeg. Hij was de aanvoerder van zo'n honderd soldaten. Een romein, ja een heiden, die toch van een hoog aanzien onder de joodse leiders genoot. Immers, hij had de synagoge gebouwd en was het joodse volk goedgezind. Naar zeggen van de joodse leiders een waardige man die het verdiend had om door Jezus geholpen te worden. “Kijk nou, hoeveel hij voor ons heeft gedaan!”

En de Heer Jezus kijkt. Niet naar de prestaties van deze man, maar naar zijn hart. Een begaan én gelovig hart. De hoofdman zelf vond zich niet waardig en was ervan overtuigd dat hij helemaal niets verdiend had. Niet eens een bezoek van Jezus aan huis. Hij wist dat het alleen genade zou zijn als Jezus hem zou helpen en hij wist dat Jezus die genade wilde bewijzen. Hij geloofde in Hem.

Anna-Maria Ahle

Gebedscoördinator MAF Nederland

Schoolboeken voor Bak

Bak is een klein dorpje in het Noordoosten van Papoea-Nieuw-Guinea. Sinds een aantal jaren is hier een basisschool opgericht waarop de kinderen van Bak en de omliggende dorpen onderwijs ontvangen. Meneer Donifry, de directeur van de school, stond tot voor kort voor een groot probleem. Er waren geen boeken waarmee les kon worden gegeven. God verhoorde zijn gebed en dankzij de hulp van Australian Aid werden er 1.000 boeken geleverd... ten minste tot aan de dichtstbijzijnde stad. Deze lag echter nog zo'n 112 km van Bak verwijderd. 112 km over bergen en door onbegaanbare jungle. Een taak voor MAF! Pilot Ryan Cole vloog de boeken naar de dichtstbijzijnde landingsbaan waarna de waardevolle vracht de laatste kilometers te voet over een bergpad naar Bak werd gebracht. Dankt u mee voor de mooie samenwerking die het onderwijs in Bak verbetert? Bidt u ook mee voor de huidige en toekomstige leerlingen opdat zij een hoopvolle toekomst tegemoet mogen gaan?

Vrede in tijden van onrust

Laten we stevig door blijven bidden voor Myanmar. De politieke situatie blijft helaas onstabiel. Daarnaast is er een hevige Covid-19 uitbraak geregistreerd. In een land waar haast geen artsen of goed uitgeruste ziekenhuizen beschikbaar zijn, is gebed hard nodig. We willen bidden voor bescherming voor de bevolking op korte termijn en om verbetering van de medische situatie op lange termijn. Helaas heerst ook in andere gebieden waarin MAF opereert veel onrust. Terwijl Zuid-Afrika wordt geteisterd door rellen en plunderingen, zijn ook in Centraal-Azië de spanningen groot. Onder de bevolking heerst grote angst. We willen bidden voor vrede in deze gebieden en voor wijsheid voor MAF om te wegen welke hulp op een veilige manier kan worden gegeven.

Gezondheid in Kenia

Dank mee voor de verschillende soorten medische vluchten in Kenia. Zo was het weer tijd voor een medische safari van CURE. Een meerdaagse tocht van een team van artsen en een piloot die naar verschillende locaties in Kenia vliegen om consulten en dringende medische hulp te bieden. We zijn dankbaar voor de teams die zich zo bewogen inzetten voor de Keniaanse bevolking en de piloten die deze tochten met alle kracht ondersteunen. Naast medische hulp zien NGO's als CURE en CITAM er ook naar uit om mensen het Evangelie te vertellen. Bidt u mee dat de inwoners het getuigenis van God mogen zien in zowel praktische als geestelijke hulp? Bid mee dat zij Jezus Christus mogen ervaren als hun verlosser ongeacht of juist door de omstandigheden heen waarin zij verkeren.

Vliegtuigen over vliegtuigen

Om te kunnen vliegen zijn onze vliegtuigen maar ook brandstof, onderhoud en onderdelen van essentieel belang. We zijn dankbaar voor een grote lading brandstof voor onze C182 en onderdelen voor verschillende vliegtuigtypes die in Tsjaad zijn aangekomen. Ook is kortgeleden een nieuwe Cessna 208 op Papoea voor het eerst opgestegen. Het registratienummer PK-MVK wordt nu een teken van hoop en hulp boven het land. Waar de C208 op Papoea door de lucht vliegt, staat eenzelfde type vliegtuig helaas nog steeds aan de grond van Bangladesh. Bijna één jaar probeert MAF de nodige toestemmingen te verkrijgen. Wilt u meebidden voor een voorspoedige afhandeling bij de juiste instanties opdat ook dit vliegtuig in de dienst van God kan treden? Bid tevens mee voor goed onderhoud en geschikte faciliteiten voor alle toestellen opdat zij nog lang door mogen blijven vliegen.

Bijbelvertaling per bush-taxi

“MAF is vanaf het allereerste begin een hechte bondgenoot geweest en heeft ons geholpen met zowel technisch advies (MAF leverde onze eerste internetverbinding nog voordat deze algemeen beschikbaar was) als vluchten van en naar moeilijk bereikbare gebieden en het faciliteren van een goede samenwerking tussen verschillende missiepartners. Sommige van onze Bijbelvertalers wonen op zulk moeilijke locaties, dat zij haast geen van onze trainingen konden bezoeken. Het was een grote opluchting toen MAF de teams en trainers via het vliegtuig kon vervoeren. Enkele jaren geleden moest het Betsimisaraka South-team nog vier dagen door bergen en rivieren naar het dichtstbijzijnde 'bush-taxi'-station lopen om daarna nog een volle dag in de taxi zelf te reizen. Tot op de dag van vandaag heeft dat gebied een zeer slechte infrastructuur en praktisch geen wegen. MAF heeft een landingsbaan en helpt het team om van en naar hun werkplaatsen te komen.” Dankt en bidt u mee voor dit krachtige getuigenis van Bijbelvertaler Bev Erasmus in Madagaskar?

Dank u wel voor uw gebed!

PS: Alle gebedspunten zijn ook op onze website terug te lezen: www.maf.nl/gebed. Neemt u ook een kijkje?