

# Newsdrop

Familie Haak - Kenia



Juni 2021

## Bijna een jaar later

Het is ongeveer een jaar geleden dat wij hebben laten weten dat we een jaar lang half in Kenia en half in Nederland zouden gaan wonen. Marieke en de kinderen verhuisden naar Groningen en ikzelf reisde het afgelopen jaar verschillende keren naar Nederland, maar was de meeste tijd in Kenia. Dit was zeker niet een ideale situatie, maar voor ons gezin wel het beste. Het was van te voren afgesproken dat deze situatie maar voor een jaar zou zijn en dat we na dit jaar wat meer zicht zouden hebben op de toekomst. Alle opties lagen aan het begin van het jaar nog open: In Nederland blijven of teruggaan naar Kenia, doorgaan met MAF en uitgezonden zijn of iets anders gaan doen. Het gaf heel veel onzekerheid, want we wisten niet waar we ons op moesten richten. Gelukkig hebben we duidelijkheid gekregen en hier zullen we meer over vertellen in deze nieuwsbrief.



## Operations support manager

Na een lang proces van bidden, praten, overwegen, overleggen met MAF en anderen werd het steeds duidelijker dat we ons nog verder willen inzetten voor zending en luchtvaart. Het kwam echter ook naar voren dat het voor verschillende redenen goed zou zijn om ons in Nederland te vestigen. Bij MAF kwam een vacature voor de functie operations support manager vrij en ik ben, na sollicitatie, gevraagd om op deze vacature te vullen. Dit positieve resultaat gaf voor ons de doorslag zodat we ons verder op vestigen in Nederland kunnen richten. Ik kan deze functie vanuit Nederland vervullen, maar zal daarbij de nodige reizen moeten maken naar ons hoofdkantoor in Ashford in Engeland en naar alle andere programma's die we hebben in de wereld. We zijn uiteraard enorm dankbaar dat ons deze mogelijkheid gegeven wordt. In mijn nieuwe rol zal ik programma's bijstaan met hun uitdagingen om het vliegwerk te kunnen doen. Hierbij moet je denken aan dat elk programma goedgekeurde procedures moet hebben en dat dit van land tot land kleine verschillen kan hebben. Ook zijn we bezig om programma's in nieuwe landen te openen: Liberia, Guinea, Myanmar om er maar een paar te noemen. Hier moeten we onze vlieg- en onderhoudsdiensten registreren en mensen opleiden. Om ook de praktische affiniteit te houden en het vliegen bij te houden, krijg ik ook de mogelijkheid om in verschillende landen op invalbasis te vliegen. Al met al een veelzijdige rol waarbij mijn 20 jaar ervaring in het veld zeker van pas gaat komen. Ik vind het fijn dat ik meer intensief kan samenwerken met de mensen die ik wereldwijd heb leren kennen. Mocht u hier vragen over hebben, stel ze gerust zodat ik hier in een volgende nieuwsbrief meer duidelijkheid over kan geven. We hopen dat u ook inziet dat – ook al wonen we in Nederland – het werk bij MAF gewoon door gaat en we hopen dat u dit ook kan blijven ondersteunen zoals in de afgelopen twee decennia.

## Verhuizen naar Nederland

Door deze nieuwe perspectieven moeten wij ook veel achterlaten. Alles is in een sneltreinvaart gekomen. Bij elk besluit dat je maakt, verlies je ook iets, zowel emotioneel als materieel. Wij moeten nu een leven achterlaten dat we kennen, dat bij ons past en vertrouwd voelt. We moeten vrienden achterlaten waar we lief en leed mee gedeeld hebben en die we misschien wel nooit meer zullen zien. We moeten ons weer in een ander land vestigen, waar van je verwacht wordt dat je weet hoe alles werkt en dat je een groot sociaal netwerk hebt. Ook op het materiele vlak zijn er grote veranderingen omdat sommige spullen die je bezit een geschiedenis en emotionele waarde hebben. Zo zijn er bijvoorbeeld dingen die we van speciale mensen als aandenken gekregen, maar helaas kan niet alles mee naar Nederland. Dit betekent uitzoeken, lijsten maken, wikken en wegen en veel spullen in de verkoop zetten. Het is allemaal niet dramatisch, maar alles tegelijk geeft toch wel dat je af en toe afvraagt: waar zijn we mee bezig? Al met al is het reuze spannend en gaat het gepaard met veel uitdagingen. In dit coronajaar in Nederland was het lastig voor Cor en Janelle om vrienden te maken. Kerk en school waren veelal dicht en verenigingsactiviteiten gingen niet door. Hun vrienden zijn voornamelijk in Kenia en dat gemis is groot. Van de paar vrienden die ze op school gemaakt hebben, moeten ze straks weer afscheid nemen omdat er van school gewisseld gaat worden. Het gemis van Kenia is nog rauw. De beslissing om in Nederland te blijven wordt daarom niet alom met gejuich ontvangen. Gelukkig krijgen we wel de mogelijkheid om deze zomer op een zo normaal mogelijke manier afscheid te nemen van Kenia – voor zover de coronamaatregelen het toestaan. We hopen de plekken te kunnen bezoeken die ons lief zijn en afscheid te nemen van mensen. Dit was een jaar geleden helaas niet mogelijk. Er gebeuren momenteel veel dingen tegelijk: afscheid nemen van het leven dat wij hebben gehad in het zendingswerk (9 jaar in Lesotho en 8 jaar Kenia voor het gezin/9 jaar Kenia voor Christiaan), het zoeken naar wie we zijn in Nederland en het gemis van alles dat we kennen. Toch weten we dat wij gedragen worden, dat God voor ons uit gaat, dat Hij erbij is, dat hij ook deze weg met ons gaat en dat wij door de werking van de Geest ook hier in Nederland gezegend zullen worden en tot zegen kunnen zijn. Wij kijken uit naar wat voor ons ligt en vertrouwen dat God ons daar de kracht voor geeft.



Wij reden dagelijks bij dit soort winkeltjes en kerkjes voorbij onderweg naar school. We missen het buitenleven, de mensen op straat en alle mooie kleuren en de geuren.



Een van de laatste keren dat de buurjongens in Kenia langskwamen. Kort hierna vertrokken wij naar Nederland.

### Wonen in Nederland

Zoals jullie weten, hebben we voor de eerste tijd een huis gehuurd in Groningen. Het is fijn om dichtbij Lianne en Nicole te wonen en zo elkaar vaker te kunnen zien. In de beperkende coronatijd was het haast onmogelijk voor de kinderen om vrienden te maken, maar gelukkig hebben wij veel aan elkaar gehad als gezin. Dat is een zegen geweest voor ons allemaal. Ook hebben we kunnen wennen aan het fietsen, het verkeer en aan de omgeving. We deden in Kenia alles met de auto en nu wennen we langzamerhand door wind en regen te fietsen. Intussen zijn we op zoek gegaan naar een huis en hopen wij dat wij ons in Assen kunnen gaan vestigen. Marieke is een praktijk gestart als Davis Counselor en kindercoach en hoopt op deze manier meer kinderen te kunnen helpen die leerproblemen hebben. Daarnaast werkt ze nu als invalkracht op de Internationale School in Haren waarbij ze leerlingen op allerlei fronten begeleid. Christiaan heeft natuurlijk een aantal jaar in Nederland gewoond en ook Lianne woont hier nu alweer 3 jaar. Maar voor de rest van het gezin is het wonen in Nederland nieuw en we vragen of u met ons mee wilt leven zolang we door deze transitie gaan. Het is meer dan een gewone verhuizing, omdat het voor de meeste in ons gezin de ontdekking van een nieuw land is.



De prachtige tropische bloemen, de chaotische marktjes, het onoverzichtelijke verkeer en de warmte van Kenia maken plaats voor de tulpen, de molens, een land met seizoenen en een georganiseerde maatschappij. We zullen veel missen van het leven in Kenia, maar we weten ook dat we weer zullen wennen. Ook al voelt het nog allemaal zo vreemd en moeten we fietsend naar school!



Afscheid nemen van onze kat: Kipenzie. Gelukkig hebben wij een fijn nieuw huis voor haar gevonden.





Het werk van MAF ligt ons na aan het hart. Na 18 jaar uitgezonden te zijn geweest konden wij het niet voor ons zien dat wij niet meer betrokken zouden zijn bij de missie van MAF wereldwijd. Wij hebben veel gebeden, geworsteld, gepraat en advies gevraagd over de toekomst. We hebben vast moeten houden aan de beloften dat God ons niet zal verlaten, dat Hij een weg met ons heeft en dat wij kunnen vertrouwen dat Hij zal voorzien. Opnieuw zijn wij bevestigd in Gods goedheid en trouw en zijn weg met ons leven.

## Ontdek onze visie op beter zien



**Duidelijk een kwestie van meten is weten**

Markeresplein 9 IJsselmuiden  
Tel. 038 - 33 28 000  
Volop gratis parkeerruimte!

Dinsdagmiddag  
en zaterdagmiddag  
gesloten

  [www.schrijveroptiek.nl](http://www.schrijveroptiek.nl)

optiek  
  
Schrijver

### Colofon

De Newsdrop is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van Christiaan en Marieke Haak. De verzending van de Newsdrop wordt verzorgd door de Thuisfrontcommissie in samenwerking met MAF Nederland. Als u zich op wilt geven voor ontvangst van de nieuwsbrief of Christiaan en Marieke als supporter wilt ondersteunen, kunt u zich aanmelden via de website [www.maf.nl](http://www.maf.nl) of telefonisch bij MAF (055 - 741 00 17). Wijzigingen (adres, e-mail, supportbedrag, etc.) kunt u doorgeven aan MAF Nederland, Postbus 7, 7390 AA Twello of [info@maf.nl](mailto:info@maf.nl). Vermeld daarbij dat het om Christiaan en Marieke Haak gaat.

Giften kunt u storten op rekeningnummer NL 40 ABNA 056 33 76 325, t.n.v. MAF Nederland, o.v.v. Steunfonds Haak. Giften in Zuid-Afrika kunnen naar Mission Aviation Fellowship, Standard Bank, Greenstone Branch, branch code: 016342, acc#020044615 vermelding vir Christiaan en Marieke Haak.

#### Contactgegevens familie Haak:

Mission Aviation Fellowship,  
P.o. Box 21123-00505, Nairobi, Kenya  
E-mail: [chaak@maf.org](mailto:chaak@maf.org)  
Skype: [christiaan.lesotho](https://www.skype.com/user/christiaan.lesotho)  
Weblog: [haakshome.wordpress.com](http://haakshome.wordpress.com)

De uitzending van Christiaan en Marieke Haak wordt mede mogelijk gemaakt door Verre Naasten.

DRENTHEMISSION  
VERRE NAASTEN  
— geloof delen wereldwijd —



 flying for Life