

Rondzendbrief 2021-06

Nieuw



De laatste paar maanden hebben in het teken gestaan van een aantal nieuwe veranderingen in ons leven. We hebben een ander huis gevonden vlakbij waar we woonden, dus zijn we opnieuw verhuisd. Elke verhuizing weer is best weer even aanpassen maar we mogen onszelf nu eigenaren noemen van dit huis. Na veel nadenken en bidden bleek het financieel verstandiger te zijn een huis te kopen dan om te blijven huren.

Ook heeft Janneke een nieuwe baan gevonden, ze zal part time gaan werken bij het laboratorium als iemand die bloed gaat prikken bij mensen. Hier in Australië komen mensen daarvoor naar een apart gebouw i.p.v. naar dokter, ook zal ze mensen thuis bezoeken en soms in het ziekenhuis.

Eerste vliegbrevetten!



Acht studenten zijn de afgelopen week geslaagd voor hun eerste vliegbrevet. Met dit brevet kunnen ze nu langere vluchten maken, en ook (niet-betalende) passagiers meenemen. Dit is een bijzondere mijlpaal op weg naar hun volledige commerciële vliegbrevet (CPL). Een aantal van deze studenten heeft een hart voor zending en we hopen dat ze uiteindelijk bij MAF terecht komen.

We proberen deze studenten alles mee te geven wat ze nodig hebben voor een toekomst in Mission Aviation.

Upskillen voor MAF



Deze maand hernieuwen we de brevetten van een Piloot-Monteur, Brad. Brad heeft de afgelopen 7 jaar als monteur gewerkt, en zal nu weer als piloot aan de slag gaan, in Liberia (Afrika). We verfrissen zijn kennis van procedures en brengen zijn vliegkunsten weer op standaard. Na de training zal Brad samen met zijn vrouw en twee kinderen vertrekken richting Afrika, zodra de Covid reisbeperkingen het toelaten.

We vinden het een voorrecht om zo een steentje bij te dragen aan het voorzien van een piloot voor dit belangrijke programma van MAF. In 2015 begon MAF met vliegen in Liberia. Het land ontvangt 4.6 meter (!) regen per jaar, dus vervoer via de modderige wegen is vaak onmogelijk. Het land was op weg om te herstellen van een 14-jaar lange burgeroorlog, toen het getroffen werd door een ernstige Ebola epidemie in 2014. Ondanks dat 85% van de bevolking zich Christen noemt, is de kerk fragiel, en er is ook veel volksgeloof te vinden. MAF dient ongeveer 80 non-governmental organisations (NGO's) die hoop en heling brengen aan de armsten onder de bevolking, en de vele vluchtelingenkampen langs de landsgrens.

Noah, Judah en Boaz



Met Noah en Judah gaat het erg goed, steeds vaker hebben ze speel-afspraken met vriendjes uit de klas, iets wat best lang duurde. Ze zijn halverwege het schooljaar hier en hebben beiden een prachtig rapport ontvangen. Met iets minder enthousiasme maar wel veel doorzettingsvermogen

leren onze jongen nog steeds Nederlands schrijven en lezen voordat ze naar school gaan smorgens. Noah heeft zo bijna groep 7 afgerond en Judah groep 5.

Dit weekend mochten we Boaz verjaardag vieren, hij werd alweer 4. Hij gaat 4 dagen per week naar kindy, wat ongeveer gelijk staat aan groep 1. Hij geniet daar erg van en komt regelmatig terug met rijmpjes en liedjes, natuurlijk in het Engels. Zoals met de andere jongens ook was, is zijn Engels nu beter dan zijn Nederlands, maar dat zal meer gelijk trekken als hij ouder is. Zodra hij naar groep 3 gaat gaan we ook met hem beginnen met Nederlands schrijven en lezen.

Gebedspunten

Dank God voor:

- de vliegbrevetten die de studenten succesvol hebben gehaald
- onze jongens, die goede voortgang maken op school
- een nieuwe baan voor Janneke in de gezondheidszorg

Bid God voor:

- vrede en stabiliteit in het MAF land Liberia, en een opwekking in de lokale kerk
- nieuwe studenten die willen trainen voor MAF komend jaar
- Rene, voor wijsheid in het dagelijks managen van de vliegschool.

Dank voor uw support!



Een hartelijke groet

René & Janneke Don

Noah, Judah & Boaz