



### Selamat Datang di kota Salatiga

“Welkom in de stad Salatiga”. Deze woorden stonden op een poort waar we onderdoor reden toen we Salatiga binnenreden. “Hèhè, we zijn er eindelijk” dachten we toen. Inmiddels beseffen we dat we hier in Salatiga een poos kunnen verblijven en we voelen ons thuis. We horen verhalen van Nederlanders die vanuit Salatiga naar Nederland teruggedaan zijn tijdens de Corona uitbraak. Het is voor hen bijna niet mogelijk om weer naar Indonesië te gaan. We beseffen nog meer dat het echt een wonder is dat we hier nu zijn.



### Verhuis-modus

“Ik wil dit speelgoed meenemen naar het nieuwe huis. Papa, wanneer gaan we weer naar een ander huis?” Deze vraag kregen we in het begin van onze tijd in Indonesië veel te horen van Judith en Kaleb. Ze zaten nog helemaal in de ‘verhuis-modus’. Logisch ook, want we waren verhuisd van Alblasterdam naar Molenaarsgraaf, naar een hotel in Jakarta (voor quarantaine), vervolgens een guesthouse in Jakarta en uiteindelijk naar Salatiga. Gelukkig beseffen zij inmiddels ook dat we in Salatiga een poos zullen blijven.



### Taalschool

De taalstudie is begonnen en de eerste unit hebben we succesvol afgerond. Puji Tuhan (prijs God)! De methode van lesgeven is dat we vooral in gesprek moeten gaan met de mensen in onze omgeving. En dat is best een uitdaging omdat de dagen snel voorbij zijn. Een nieuwe taal leren is erg intensief en vermoeiend. Maar we merken dat er vooruitgang is. We kunnen al een gesprekje voeren in het Indonesisch en dat is bemoedigend!

### Ramadan

De Ramadan is inmiddels achter de rug en we hebben veel nieuwe culturele ervaringen hierdoor. Waar we in Nederland weinig meekregen van de Ramadan en/of het Suikerfeest (einde van de Ramadan), is dat hier in Indonesië heel anders. Bijna alle mensen vasten en vieren het Suikerfeest uitbundig met vuurwerk en eten. De Moskeeën laten extra en luider van zich horen dan normaal en we zijn uitgenodigd bij diverse mensen. We krijgen diverse Indonesische gerechten voorgeschoteld en het is onbeleefd om te weigeren :)

## Lokale kerk

We hebben ons inmiddels aangesloten bij een lokale kerk. Het is fijn om broeders en zusters te ontmoeten. Al is het aan de andere kant lastig om de preken te kunnen volgen. Het meeste begrijpen we nog niet, maar dat gaat hopelijk snel veranderen.



## Gebedsverhoringen

Dank jullie wel voor jullie gebed! Bovenal dank aan God, die gebeden hoort. In de vorige nieuwsbrief hadden we gevraagd of jullie voor onze kinderen wilden bidden. De hele reis en alle veranderingen had grote invloed op hen. Gelukkig kunnen en mogen we nu melden dat het goed gaat met de kinderen. Ze beseffen inmiddels dat we voorlopig in Salatiga blijven. Daarnaast gaat het ook goed op school. Ze kunnen goed meedraaien op de Engelstalige school en komen elke dag thuis met nieuwe knutsels en verhalen.

## Gebed- en dankpunten

- DANK mee dat we in Salatiga zijn. Dat we gezond zijn en dat we ons hier thuis voelen.
- BID mee voor energie. We voelen ons nog steeds erg moe en vinden het soms lastig om naast de studie, nog tijd en energie te vinden voor andere dingen.



## Van de TFC

Als TFC zijn we dankbaar dat we mogen horen dat het met Theo en Clazien en de kinderen goed mag gaan in Indonesië. Bij de laatste vergadering die we als TFC hadden is Theo zelfs digitaal aangehaakt, ondanks dat het daar midden in de nacht was. Hij was dan wel drie kwartier later dan afgesproken, maar hij was er wel! Het was fijn om op deze manier toch met elkaar in gesprek te zijn en elkaar op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in zowel Indonesië als in Nederland!

Na een geslaagde Vaderdag-actie van vorig jaar zijn we inmiddels al weer druk met de voorbereidingen met de actie voor de komende Vaderdag! Hoewel de inhoud anders is dan vorig jaar, is deze volgens ons zeer aantrekkelijk! Zie voor meer informatie over dit pakket en hoe u bestellen kunt de bijlage bij deze nieuwsbrief. Uiteraard bent u niet verplicht om dit pakket voor Vaderdag te gebruiken. Het kan natuurlijk ook als leuk verjaardagscadeau of cadeautje voor het afronden van het examen gelden. Woont u in de omgeving Alblasserdam/Nieuw-Lekkerland of in IJsselmuider, bestel dan 1 of meer pakketten en ondersteun daarmee ook weer het werk van Theo & Clazien!



Onlangs was er een pakket vanuit Nederland bij Theo, Clazien en de kinderen aangekomen. Dit is met veel enthousiasme uitgepakt en van de inhoud genoten! Heerlijk om die gezichtjes van de kinderen op de foto te zien. Uiteraard vinden Theo, Clazien en de kinderen het ook fijn om gewoon een 'simpel' kaartje uit Nederland te krijgen. Alleen de gedachte al dat er mensen zijn die aan hen denken doet ze goed en geeft hen kracht om door te gaan met de missie die ze zijn aangegaan! Hier nogmaals het adres: Indonesian Multi-Language Acquisition Center (IMLAC), Fam Van der Schelling, Jl. Bina Taruna No. 2, Cabean Salatiga, Jawa Tengah 50721, Central Java – Indonesia.

*De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van Theo & Clazien van der Schelling. De verzending van de Nieuwsbrief wordt verzorgd door de Thuisfrontcommissie in samenwerking met MAF Nederland.*

*Als u zich op wilt geven voor ontvangst van de nieuwsbrief of Theo & Clazien als supporter wilt ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website [www.maf.nl/schelling](http://www.maf.nl/schelling).*

*Wilt u een (eenmalige) gift overmaken, dan kunt u rekeningnummer NL60 ABNA 0819 3346 18 t.n.v. MAF Nederland, o.v.v. Steunfonds van der Schelling hiervoor gebruiken.*

*Wijzigingen (adres, e-mail, supportbedrag etc.) kunt u doorgeven aan [adres@maf.nl](mailto:adres@maf.nl) of aan MAF Nederland, Postbus 7, 7390 AA Twello. Vermeld daarbij dat het om familie Van der Schelling gaat.*

[www.maf.nl/schelling](http://www.maf.nl/schelling)

[facebook.com/famvanderschelling](https://facebook.com/famvanderschelling)

[instagram.com/famvanderschelling](https://instagram.com/famvanderschelling)

