

Gebedsbrief juli: Bidden is meer dan vragen?

“Maar Ik zeg tegen u die dit hoort: Heb uw vijanden lief; doe goed aan hen die u haten. Zegen hen die u vervloeken, en bid voor hen die u belasteren.” Lukas 6:27-28

Beste bidder,

In de eerste zes hoofdstukken van het Lukas-Evangelie zijn we verschillende gelegenheden voor gebed tegengekomen. Bidden voor lofprijzing, bidden voor vrienden en bidden voor belangrijke keuzes. Nu spreekt Jezus over bidden voor mensen die ons niet welgezind zijn. Soms stel ik mezelf de vraag wat het betekent je vijanden lief te hebben en voor hen te bidden. Is het bidden om vergeving, bidden om omkeer of bidden om liefde voor de ander? Wat moet ik aan God vragen in zo'n situatie?

Interessant is dat het Griekse woord voor bidden in dit vers niet het vragen om iets inhoudt. Anders dan de Nederlandse vertaling van de Bijbel kent de Griekse oerversie verschillende woorden voor wat wij bidden noemen. Het Griekse woord in dit vers προσεύχομαι ('proseuchomai') betekent dan ook niet het vragen aan, maar het omgaan met de Heere. Een omgang waarin onze eigen wensen worden veranderd naar Zijn wensen en Hij ons geloof schenkt. Een gebed voor onze vijanden is dan een moment waarin wij een situatie neerleggen en God het nodige doet. Een moment waarin Hij ons hart, ons perspectief en onze wensen vormt. Hij leert ons bidden en geeft ons geloof, hoop en liefde... ook voor onze vijanden.

Anna-Maria Ahle

Gebedscoördinator MAF Nederland

Noodtoestand in Suriname

Terwijl de Covid-19 situatie in Nederland de goede kant op lijkt te gaan, is in Suriname de noodtoestand uitgeroepen. In het land heerst code zwart wat betekent dat er een strikte lockdown heerst waarin zelfs supermarkten maar drie dagen per week open zijn. De impact op de bevolking is erg groot en de angst groeit doordat levensmiddelen elke dag duurder worden. Toch is er een sprankje hoop, want onze piloten mogen nog steeds vliegen. Dit is hard nodig, want MAF is de enige organisatie die Covid-19 patiënten vervoert vanuit het binnenland naar het ziekenhuis. Wilt u meebidden voor de situatie in dit land en voor bescherming van zijn inwoners? Wij willen ook graag bidden voor onze uitgezonden gezinnen voor kracht om in deze situatie staande te blijven. Zij willen de bevolking van Suriname blijven dienen en hebben daarin de kracht van de Allerhoogste nodig, zoals Jesaja 40:31 zegt: *“maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden.”*

In de bergen

Voorzichtig raken de wielen de grond, het vliegtuig remt af en komt tot stilstand. De piloot is zojuist geland in Nagishot, de hoogste landingsbaan van Zuid-Soedan. Ruim 2.000 km boven de zeespiegel wonen de mensen op een plek die alleen met een vliegtuig of te voet te bereiken is. Aan boord is een lading medicijnen. Deze medicijnen dienen ervoor om het zicht van de mensen in Nagishot te behouden. In deze regio's van Zuid-Soedan komt het helaas vaak voor dat mensen blind worden vanwege voorkombare ziektes en infecties. Bid voor de medische verzorging in landen zoals Zuid-Soedan en dank dat zich zo veel organisaties ter wereld inzetten voor de gezondheid van mensen die deze zorg anders niet hadden kunnen krijgen. Bid mee dat zij Jezus Christus als hun arts en verlosser mogen leren kennen.

ICT-dienst van MAF

Het Papua Hope Language Institute (PHLI) geeft jonge mensen in Papoea (Indonesië) de mogelijkheid tot een opleiding, opdat zij zich later sterk kunnen maken voor hun eigen land. Dit streven werd door Covid-19 op de proef gesteld. Studeren op afstand was de nieuwe norm, waarvoor net als in Nederland een goede en stabiele internetverbinding nodig is. Anders dan in Nederland hebben hier echter maar weinig mensen toegang tot het internet. Door de technische hulp van MAF kon het PHLI eigen faciliteiten opbouwen om de studenten uit hun dorpen naar het instituut te halen en vanuit hier te laten studeren. Voor Herman die op het punt stond zijn studie te stoppen vanwege de leerachterstand, die uit een slechte internetverbinding in zijn thuisdorp resulteerde, was dit een grote zegen. Deuren voor zijn toekomst bleven open, die anders wellicht gesloten waren. De directeur van PHLI zegt: “Ik meen het serieus als ik zeg dat de ICT-dienst van MAF levens verandert – Herman is een perfect voorbeeld, naast vele andere van onze studenten.” We zijn dankbaar dat God de kennis van MAF op zo verschillende manieren gebruikt. Dankt u mee?

Maffe acties

Dankbaar zijn wij ook voor alle inspanningen die worden geleverd door zo veel verschillende mensen in Nederland met een hart voor MAF. Scholieren en particulieren doen hun best om geld voor MAF bij elkaar te sparen. Er werden taarten verkocht, er is in 24 uur door heel Nederland gefietst en er zijn verschillende maffe sokkenacties gehouden. We zijn erg dankbaar voor iedereen die zich inzet voor MAF, hetzij via een actie, via gebed of via een gift. Laten we samen danken dat God ons op zo veel verschillende manieren voor Gods Koninkrijk gebruikt en Hij voor het werk van MAF de meest verschillende talenten bij elkaar brengt.

Een nacht in de bush

Voor de evangelisten van de Malambo safari is het niets nieuws om een nacht in een hut in de bush van Tanzania door te brengen. Zij gaan regelmatig op korte zendingsmissies om de Maasai te bezoeken en hen over het Evangelie te vertellen. MAF ondersteunt deze missies door de zendingen naar de dorpen te vliegen en hen daarmee veel reistijd te besparen. De inzet van de zendingen laat de piloten steeds weer versteld staan. Pilot Kirstein: “Elisha is hoofd van deze zendingsmissies en al lange tijd partner van MAF. Tijdens zijn missies onderwijst hij de hele dag en bidt met mensen tot aan middernacht. Vervolgens slaapt hij vier of vijf uur om de volgende ochtend weer naar een ander dorp te vertrekken. Het is hard werken voor hem, maar de reacties van de mensen die het Evangelie horen en erin gaan geloven zijn overweldigend.” Door het drukke vliegschema werd het op de laatste dag van deze Malambo safari te laat om nog terug te vliegen. Pilot Kirstein verbleef dus een nacht in de bush. Een nacht die opnieuw laat zien welk offer de zendingen telkens opnieuw brengen om iedereen bereikbaar te maken voor Gods Woord. Laten we samen bidden voor de zendingen in Tanzania en voor de Maasai, opdat zij het licht van de Heere mogen gaan zien.

Dank u wel voor uw gebed!

PS: Vanaf nu zijn alle gebedspunten ook op onze website terug te lezen: www.maf.nl/gebed. Neemt u ook een kijkje?