



Nieuwsbrief

Wouter & Marlies Nagel | nummer 17 | mei 2021

Lieve familie, vrienden en bekenden,

Vredesvluchten

Vrede is niet direct een woord dat ik associeer met Zuid-Soedan. Naast de internationale ruzies die gaan over olie en water (de Nijl stroomt dwars door Zuid-Soedan) gaat het binnen het land mis tussen de vele stammen. Koeien zijn ongelooflijk belangrijk in veel stamculturen. Stammen gaan dan ook op 'bezoek' bij elkaar om vee te stelen. Dit gaat gepaard met het verkrachten van vrouwen, in brand steken van huizen en vermoorden van mensen. Dit verschrikkelijke tafereel herhaalt zich keer op keer waardoor in sommige gebieden vrede een verre droom lijkt. Gelukkig zijn er organisaties die zich inzetten om gesprekken op gang te brengen tussen deze stammen en de negatieve spiraal te doorbreken. Ik mocht onderdeel zijn van een groot aantal vluchten tussen verschillende stammen en dorpjes waar deze gesprekken plaats vonden. Het is onzettend bemoedigend om te zien dat stamhoofden bereid zijn om concessies te doen en af te spreken om deze vreselijke praktijken te stoppen.



Vrede voor de volgende generatie.

Madagaskar

In onze laatste nieuwsbrief schreven we dat we, na 4 jaar Zuid-Soedan, op zoek waren naar een nieuwe woon- en werkplek op deze wereld. Het leek er lange tijd op dat we terug naar Nederland zouden komen. Daar waren we ons dan ook tot in november op aan het voorbereiden. Maar ondanks dat er geen andere passende vacature bij MAF en andere organisaties voor ons als gezin leek te zijn, bleven we ons onrustig voelen bij deze keuze. We voelden sterk dat onze tijd in Zuid-Soedan erop zat, maar hadden niet het idee dat God van ons vroeg om alweer terug naar Nederland te gaan. Na veel slapeloze nachten, gebed, brainstormsessies en goede gesprek-

ken besloten we om Nederland (opnieuw) los te laten. In dezelfde week van dit besluit liet MAF weten dat er mogelijk een vacature zou komen in Madagaskar. Alles was nog erg onzeker; of de vacature er inderdaad zou komen; hoe de vacature eruit zou zien; wanneer hij zou komen... En daarnaast zouden we 'gewoon' moeten solliciteren en maakten we dus net zoveel kans als ieder ander om voor deze functie gekozen te worden. Ondanks deze onzekerheden, voelden we ons al snel enthousiast over deze plek en besloten we hierop te wachten. Begin december kwam de vacature voor piloot/safety manager uit en vlak voor kerst kregen we het bericht dat Madagaskar ons nieuwe plekje wordt!

Vanwege corona zijn de grenzen van Madagaskar gesloten. Het was dan ook lang onzeker wanneer we zouden kunnen verhuizen. Daarnaast is verhuizen tussen Afrikaanse landen een ingewikkelde klus, die vooral veel papierwerk en bureaucratische vertraging oplevert. Maar de laatste weken zijn de voorbereidingen in stroomversnelling gegaan en kwam ons vertrek uit Zuid-Soedan zelfs eerder dan gedacht. Er bleek nog één luchthaven geopend, op een van de eilanden van Noord-Madagaskar, onze enige manier om het land binnen te komen. Maar ook deze luchthaven werd voor onbepaalde tijd gesloten en dus moesten we 'haasten' om het land binnen te komen. We hebben in twee dagen tijd ons huis ingepakt en zijn, na een wat overhaast maar goed afscheid, het vliegtuig ingestapt. Na onze aankomst hier werden, in verband met de stijgende aantallen coronagevallen, de binnenlandse vluchten ook stil gelegd voor enkele weken. We verblijven hier dus nu in afwachting van de eerstvolgende binnenlandse vlucht! We kijken er naar uit om onze nieuwe collega's te ontmoeten en ons te kunnen settelen in ons nieuwe huis.

Het dagelijks leven zal er in Madagaskar anders uit zien dan in Zuid-Soedan. We komen te wonen in Antananarivo of - in de volksmond - 'Tana', de hoofdstad van Madagaskar. Nog steeds op een compound, maar nu zonder dubbele rij prikkeldraad bovenop de dikke muren rondom ons huis. De compound wordt bewoond door zowel 'expats' (van verschillende organisaties) als lokale mensen. We kunnen veilig over straat voor een boodschap en ook het klimaat is een stuk prettiger dan in Zuid-Soedan. Veel positieve veranderingen dus. Desalniettemin zullen de eerste maanden intensief zijn: het leren kennen van nieuwe collega's, een nieuwe cultuur en maar liefst twee nieuwe talen (Frans en Malagasy)!

MIRTHE EN THAMAR

Thamar is alweer ruim 9 maanden oud! Helemaal zonder zorgen zijn deze maanden niet geweest. In november ging het steeds slechter met Thamar's gezondheid en tijdens een bezoek aan buurland Kenia rond de kerst hebben we veel ziekenhuizen en klinieken bezocht. Toen uit alle onderzoeken niets naar voren kwam en Thamar maar niet wilde groeien, maar wel heel veel spuugde kwam er gelukkig een arts met het idee dat Marlies een koemelkvrij dieet kon proberen.



Thamar ging na verloop van tijd beter drinken, ze stopte met het vele spuugen dat ze al zo lang deed en sliep weer langer. We zijn erg dankbaar dat we Thamar's glimlach nu weer iedere dag zien!

Mirthe wordt groot en is ondertussen een aardige kletskaus aan het worden. Ze heeft wat moeite met de letter 'G' en kiest dan ook regelmatig liever voor het Engels. Ze speelde in Juba dolgraag met haar vriendinnetje Faith, die ze erg zal gaan missen. Gelukkig houdt Mirthe ook van avontuur en heeft ze veel zin in haar nieuwe huis!

Madagaskar klinkt heel aantrekkelijk om als land te gaan wonen; het heeft prachtige natuur! Maar wist u/jij dat het ook één van de armste landen ter wereld is? Ter vergelijking: Zuid-Soedan staat op plek 9 en Madagaskar op plek 11. Er is erg veel armoede, weinig gezondheidszorg en reizen wordt bemoeilijkt door het gebrek aan wegen. Daarnaast kent Madagaskar ieder jaar een orkaanseizoen. Dus reden genoeg voor MAF om ook daar te dienen!

Verloskundige kliniek

In 2017 zijn we voor een vliegtraining van Wouter drie weken in Madagaskar geweest, het voelt dus niet helemaal 'vreemd'. Marlies heeft toen kennis gemaakt met een Duitse verloskundige die in Tana een grote kliniek heeft opgezet. Marlies heeft daar toen een week geholpen en ook nu is ze erg welkom om in deze kliniek te komen helpen. Een mooi vooruitzicht dus!

Dankbaar

Dankbaar zijn we voor de 4 jaar die we in Zuid-Soedan mochten wonen en werken. Hoewel ons leven niet altijd gemakkelijk was zullen we onze collega's en vrienden uit Juba missen. Ook het feit dat de was vaak in een uurtje droog was, de afwas nooit afgedroogd hoefde te worden en dat we het nooit koud hadden als we onder de douche vandaan stapten zullen we missen. ;-) En zeker niet in de laatste plaats zullen we de prachtige mensen die Zuid-Soedan rijk is missen. We bewaren hen in een speciale plek in ons hart en zullen blijven bidden voor blijvende vrede en herstel.

Een hartelijke groet, Wouter, Marlies, Mirthe & Thamar.

Van de ThuisFrontCommissie

'Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst.' Galaten 5: 25

Vlak voor het versturen van deze nieuwsbrief ontvingen we het bericht dat Wouter en Marlies met hun kinderen veilig aangekomen zijn in Antananarivo.

Dank voor al uw medeleven, in het bijzonder in de afgelopen periode met betrekking tot de gezondheid van Thamar en het afronden van de missie in Zuid Soedan.

We willen God danken voor:

- de gezondheid van Thamar;
- het feit dat Wouter en Marlies nu duidelijkheid hebben en een nieuwe werkplek in Madagaskar gevonden hebben.

Wilt u meebidden:

- voor vrede in het land Zuid-Soedan;
- voor de nieuwe woon- en werkplek in Madagaskar.

Nieuwe supporters gezocht

Als TFC vinden we het fantastisch dat Wouter en Marlies

besloten hebben hun inzet voor MAF te verlengen. Financieel brengt deze verlenging echter ook de nodige uitdagingen met zich mee omdat we de laatste jaren de inkomsten zien teruglopen. Gelukkig waren er nog voldoende middelen om het werk dat Wouter en Marlies in Zuid-Soedan hebben gedaan doorgang te laten vinden, maar voor de komende jaren dreigt er een tekort van ongeveer € 10.000 per jaar. Dit is gelijk aan ongeveer 40 personen die € 20,- per maand sponsoren. We hebben uw sponsoring hard nodig! Helpt u mee door (het verhogen van) uw bijdrage?

Dit kan als volgt:

- Ga naar: www.maf.nl/nagel en klik op de button: 'Fam. Nagel ondersteunen'.
- Maak zelf uw gift over naar **NL12 ABNA 0575017023** o.v.v. Steunfonds Nagel.
- Stuur een e-mail naar info@maf.nl met uw rekeningnummer en het nieuwe bedrag voor de automatische incasso.

Meer info

Peter Wijnhorst, voorzitter@vliegmissie.nl

De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van de familie Nagel.

De verzending van de Nieuwsbrief wordt verzorgd door de Thuisfrontcommissie in samenwerking met MAF Nederland. Als u zich op wilt geven voor ontvangst van de nieuwsbrief of Wouter & Marlies als supporter wilt ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website www.maf.nl/nagel Wijzigingen (adres, e-mail, supportbedrag etc.) kunt u doorgeven aan adres@maf.nl of aan MAF Nederland, Postbus 7, 7390 AA Twello. Vermeld daarbij dat het om de familie Nagel gaat.