



warm welkom IN HAÏTI

Vanuit mijn vliegtuigraam heb ik (Rutger) urenlang de azuurblauwe oceaan onder mij weg zien glijden. Tegen het vallen van de avond duikt daar ineens het groene landschap van de Dominicaanse Republiek op. Eerst de witte stranden en daarna al snel de groene bergen waar het eiland zo bekend om staat. De Dominicaanse Republiek deelt het eiland met Haïti; het land waar ik naar op weg ben.

Haïti en de Dominicaanse Republiek zijn niet met elkaar te vergelijken. Waar het relatief voorspoedig gaat in de Dominicaanse Republiek, is het tegenovergesteld in Haïti. Het land kent vele jaren van slavernij en wordt keer op keer getroffen door natuurrampen met de aardbeving van 2010 als dieptepunt: een ramp die aan 300.000 mensen het leven heeft gekost. Het dubbele is dat het ondertussen een waanzinnig mooi land is: een combinatie tussen bergen, een prachtige kust en kleurrijke flora en fauna

Ik ben hier enorm warm verwelkomd. Eerst vond ik het best wel even spannend om naar Haïti af te reizen, maar mede door mijn collega's op de MAF basis is het een erg leuk en leerzaam verblijf geworden. Na mijn aankomst op vrijdag mocht ik direct de volgende dag al meevliegen. Samen met mijn Amerikaanse collega Erik heb ik heel wat uren op de Cessna Caravan gevlogen (zie foto). Een groot vliegtuig dat voor zowel passagiers als vracht enorm veel mogelijkheden biedt. We vlogen mensen terug naar hun dorpen in de binnenlanden, artsen naar ziekenhuizen en zetten ons in voor diverse stichtingen die actief zijn op Haïti. Erg gaaf om deze diversiteit te zien en hierin mee te opereren. Daarnaast gaf dit ook een leuk inkijkje in het besturen van dit type vliegtuig. Er bestaat een grote mogelijkheid dat ik in de toekomst op dit vliegtuig ga vliegen, dus dat is mooi meegenomen.



We zijn ontzettend dankbaar met iedereen die meeleeft. Hartelijk bedankt voor alle bemoedigingen die we hebben mogen ontvangen. We zijn er enorm door gesterkt en weten dat we op Hem mogen vertrouwen! We hebben de Bijbeltekst al eens eerder in de nieuwsbrief gezet, maar hij blijft zo toepasselijk en actueel in ons leven en avontuur:

“Hij die u roept, is getrouw, die het ook doen zal”
1 Thess 5:24

STANDAARDISATIE AMERIKA
HEDEN

SURINAME
JULI



JUNI
AFSCHEID NEMEN



Mijn huisgenoot, Zach, is hier opgegroeid en groot gebracht door MAF families. Ondanks dat het niet veilig is om als blanke de straat op te gaan, heeft hij mij ontzettend veel laten zien van de stad. Erg tof om op deze manier de cultuur te proeven en te genieten van de vele mooie uitzichten.

Wanneer je deze brief leest, zit ik in Amerika. Hier volg ik tot begin juni mijn standaardisatie. Het zal een intensieve tijd zijn, waarin veel gevlogen wordt. Dit alles om helemaal klaargestoomd te zijn voor Suriname.

En terwijl Rutger bijna aangekomen is in/op de Dominicaanse Republiek lig ik (Elseline) al een tijdje te slapen, alleen, in ons grote bed en dat zal de komende 7,5 week zo zijn! Midden in de nacht schrik ik wakker en kijk even snel op mijn telefoon, ik zie Rutgers berichtje waarin staat dat hij veilig en wel is geland en inmiddels aangekomen in zijn hotel, ik stuur hem snel een berichtje terug om vervolgens met een gerust en dankbaar hart weer in slaap te vallen!

Inmiddels zijn er alweer ruim vier weken voorbij gevlogen(!) sinds Rutgers vertrek. De eerste dagen was het even wennen maar al snel had ik samen met Boaz en Sarah mijn draai gevonden! We hebben genoten van het heerlijke weer en zijn veel buiten geweest. Daarnaast zijn we enorm dankbaar voor alle hulp die ons geboden wordt! Zo wordt er twee maal per week een maaltijd voor ons gekookt en komt onze familie met regelmaat even een avond oppassen, zodat ik mijn gebruikelijke rondje kan hardlopen waar ik altijd een hoop frisse energie van krijg! We tellen de weken rustig af en op dit moment hebben we er nog vijf te gaan en tegelijkertijd danken we iedere dag dat deze periode zonder man en papa tot dusver zo soepel verloopt!

Uitzenddienst 27 JUNI 2021

Op zondag 27 juni 2021 staat de uitzenddienst van familie Bakker gepland. Deze dienst gaat uit van de uitzendende gemeente LEEFI, waar familie Bakker lid is. Het plan is om bij mooi weer een openluchtdienst te houden. We hopen op deze manier zoveel mogelijk mensen te kunnen ontvangen. Inhoudelijk informatie volgt wanneer er meer duidelijk is wat betreft versoepelingen.

gebeds- EN DANKPUNTEN

- Rutger heeft een voorspoedige reis naar Amerika gehad
- De vele mensen die om ons heen staan in gebed en praktische hulp
- Kracht en wijsheid voor Rutger in zijn standaardisatie
- Kracht en energie voor Elseline thuis met de kinderen
- Een rustige voorbereiding voor ons allen richting Suriname

STAP JE AANBOORD?

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Check dan onze website en schrijf je in voor de nieuwsbrief of volg ons op Instagram en Facebook!

www.instagram.com/mama.elseline
www.facebook.com/spreadyourwings

WWW.FLYINGBAKKER.NL



Voorstellen TFC-LID: CAROLIEN NOBEL

Als oud HMC-klasgenootje van Elseline mag ik deelnemen aan onze prachtige TFC. Ik draag mijn steentje bij door de opmaak van de nieuwsbrieven, uitnodigen e.d. op mij te nemen. Ook denk ik mee met de acties. Fijn om zo een steentje bij te dragen aan het prachtige doel waarmee Rutger en Elseline met hun kids worden uitgezonden. Het is mijn verlangen dat het evangelie groots uitgedeeld mag worden. Uw gebed is daar ook voor nodig, bidt u met ons mee?



De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van de familie Bakker. De verzending van de Nieuwsbrief wordt verzorgd door de Thuisfrontcommissie in samenwerking met MAF Nederland. Als u zich op wilt geven voor ontvangst van de nieuwsbrief of Rutger & Elseline als supporter wilt ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website www.maf.nl Wijzigingen (adres, e-mail, supportbedrag etc.) kunt u doorgeven aan adres@maf.nl of aan MAF Nederland, Postbus 7, 7390 AA, Twello. Vermeld daarbij dat het om de familie Bakker gaat.