

Gebedsbrief juni: Een belangrijke keuze

“Het gebeurde in die dagen dat Hij naar buiten ging, naar de berg, om te bidden; en Hij bleef heel de nacht in gebed tot God. En toen het dag was geworden, riep Hij Zijn discipelen bij Zich en koos er twaalf van hen uit, die Hij ook apostelen noemde [...]” Lukas 6:12-13

Beste bidder,

De keuze van de twaalf apostelen. Zeker geen gemakkelijke keuze en zeker geen keuze van gering belang. Immers, deze twaalf mannen zouden de volgelingen en vrienden van Jezus worden die het meest met Hem optrokken, het meest van Hem zouden leren en na Zijn dood en opstanding het Goede Nieuws aan de wereld zouden gaan vertellen. Een keuze met impact kun je wel zeggen. De Bijbel vertelt, dat Jezus de avond vóór deze belangrijke beslissing ging bidden, de hele nacht door. Jezus komt met een belangrijke keuze bij God. Veraf van alle afleiding en alle drukte zoekt Hij de aanwezigheid van Zijn Vader. Hij volhardt in Zijn gebed, ook al schijnt het langer dan een paar minuten te duren. Want één ding is zeker: God zal spreken.

Na een hele nacht in gebed en gesprek met Zijn Vader, neemt Jezus de volgende dag de belangrijke beslissing om twaalf mannen Zijn apostelen te maken. En wat voor mannen: Een tollenaar, een twijfelaar, een verrader, een visser... Twaalf mannen die in menselijke ogen wellicht niet de eerste keuze waren geweest, maar in Gods ogen wel. En dat is cruciaal. In gebed laat God ons Zijn keuze zien.

Anna-Maria Ahle

Gebedscoördinator MAF Nederland

Hulp voor Mozambique

Op 23 maart werd het noorden van Mozambique opgeschrikt door terroristische aanvallen. Sindsdien leeft de stad Palma in oproer en zijn nog steeds duizenden mensen op de vlucht in eigen land. MAF, in Mozambique bekend als Ambassador Aviation, heeft vanaf het begin geholpen met evacuaties en voedselleveringen voor de vluchtelingen. Tot op heden zijn er met zo'n tachtig vluchten 559 mensen geëvacueerd naar veilige plaatsen waar ze zijn opgevangen door het Rode Kruis. Sinds 2017 wordt Mozambique geteisterd door extremistische aanslagen, waarvan deze als de grootste geldt. Wilt u meebidden voor vrede in het land, voor herstel en genezing van de trauma's die de vluchtende mensen hebben opgelopen en voor een goed verloop van alle hulpacties? Bid mee om kracht en bescherming voor de slachtoffers en hulpverleners en om ware troost die alleen God kan bieden.

Hier vindt u meer informatie over de noodhulp van MAF in Mozambique: www.maf.nl/evacuatie.

Dankbaarheid in Tsjaad

Afgelopen maand hebben we u gevraagd om te bidden voor rust en vrede in Tsjaad. Door gevechten en de dood van de president heerste er veel onrust en angst. Samen mogen wij God danken dat een voorzichtig gevoel van rust in het land terug lijkt te keren. Ook willen we danken dat MAF de hele tijd door kon blijven vliegen en daarmee ook andere hulporganisaties kon ondersteunen en bemoedigen. Een citaat van één van onze partners illustreert dit: “Ik wilde jullie allemaal laten weten hoe erg we het waarderen hoe MAF ons ook op dit moment van dienst is. Toen ik tijdens een vergadering aan onze medewerkers vertelde dat MAF nog steeds in de buurt is en vliegt, kon je het gevoel van opluchting van hun gezichten aflezen. Het hielp hen om te weten dat jullie er nog zijn en dienen.” Dank mee voor de goede ontwikkelingen en de bescherming van onze medewerkers en blijf bidden voor de precare situatie in Tsjaad.

Vliegtuigen horen in de lucht

Met deze uitspraak is waarschijnlijk iedereen het eens, vooral bij MAF. Helaas moeten door de COVID-19 maatregelen en lockdowns in de verschillende landen waar wij werken toch vliegtuigen aan de grond blijven staan. Nu kregen wij echter bericht dat in Kenia en Bangladesh het luchtruim weer is geopend en MAF geen toestemming meer hoeft te vragen om te vliegen. Ook in Zuid-Afrika zijn veel vluchten weer mogelijk. Een reden voor grote vreugde en dankbaarheid. Helaas is het luchtverkeer voor Madagaskar weer gesloten, hoewel MAF hier nog wel medische evacuaties kan vliegen. Laten we de Heere prijzen en Hem danken voor alle vluchten die weer mogelijk zijn. Tegelijkertijd willen we blijven bidden voor de ontwikkelingen rondom COVID-19 en de mogelijkheden om ook in deze tijd te mogen vliegen en mensen te voorzien in wat zij zo hard nodig hebben.

Reizen voor MAF-gezinnen

Veel van onze MAF-gezinnen hebben een reis gepland omdat zij voor het eerst uitgezonden worden, met verlof naar Nederland komen of weer teruggaan. Deze reizen passeren vaak menig continent, waardoor deze onderneming in de huidige tijd regelmatig erg moeilijk is. Vluchten zijn niet mogelijk, worden voortdurend gewijzigd of moeten soms in allerijl genomen worden. De grote onzekerheid is een zenuwslopende aangelegenheid voor onze gezinnen. Zo willen we bidden dat deuren en grenzen opengaan om hun reizen mogelijk te maken en danken dat een paar families succesvol konden afreizen naar hun uitzendland of voor hun verlof terug konden keren naar Nederland. Daarnaast bidden we God om kracht en rust in deze tijd van onzekerheid, net als om ontmoetingen en getuigenissen die juist in de wachttijd mogen gaan ontstaan.

Startschot in Kuebunyane

In de hangaar in Lesotho is het druk zoals elke dag, maar dan komt een brief waarop al lang werd gewacht. Kuebunyane is een van de moeilijkst bereikbare plaatsen in het land: "Van alle geïsoleerde gebieden is dit het meest geïsoleerd. Het eist een dag rijden vanuit Maseru, een afdaling te voet, het oversteken van een rivier en een slopende klim om daar te komen. Een MAF-vlucht duurt daarentegen maar 27 minuten." Enkele jaren geleden deelden een aantal MAF-medewerkers Gods Woord met de gemeenschap in Kuebunyane. Het dorpshoofd was toen zo onder de indruk dat hij naar een plek naast de landingsbaan wees en vertelde dat dit de plek van een kerk zou worden: "Onze mensen hebben deze boodschap nodig die je brengt. Het is een woord van vrede en van God, en dat is wat we willen." Plannen werden gemaakt en tegenslagen verduurd, maar God hield de droom levend. Zes jaar na het eerste bezoek, bevat de brief het officiële startteken voor de bouw van de kerk in Kuebunyane. Dank en bid mee voor de start van deze kerk en voor de vrucht die zij mag brengen tot eer van onze grote God.

Dank u wel voor uw gebed!

PS: Vanaf nu zijn alle gebedspunten ook op onze website terug te lezen: www.maf.nl/gebed. Neemt u ook een kijkje?