

RondZendbrief 74

'Toen zij nu aan land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur met vis daarop liggen, en brood.'

Lees het hele verhaal in Johannes 21:1-14



Een wat verlate nieuwsbrief. En dat heeft zijn reden. Want vlak voor de eigenlijke datum was het namelijk nog spannend of het zendingshuis door zou gaan. Maar nu kunnen we tot onze vreugde vertellen dat het door gaat. Het was feest bij ons! Soli Deo Gloria!

Eind augustus zal de sleutel overhandigd worden en kan er een begin gemaakt worden met de gewenste aanpassingen. We proberen klaar te zijn om in december zendingsgasten te kunnen ontvangen in het prachtige pand. Met Stichting PerMISI hebben we al heel wat plannen gemaakt en al heel wat avonden gezeten om deze te realiseren. We zijn ontzettend dankbaar dat er zoveel mensen met ons mee willen denken. Uit onverwachte hoeken komen mensen om hun hulp aan te bieden. Zo kregen we uit een hotel een aantal spullen, er werd gebeld of er nog bestek nodig was, en bood een architect kosteloos aan om alle bouwtekeningen te verzorgen. En er worden al vragen gesteld of het in augustus klaar kan zijn want dan is er woningruimte nodig. Je snapt dat al deze dingen ons stimuleren om verder te gaan met dit plan. Het is ook voor de kinderen een heerlijk gevoel dat ook wij nu een 'eigen plekje' gaan krijgen. Ze hebben allemaal al veel plannen voor het huis, wat ons ook helpt om hier te settelen in Nederland. We hopen rond 1 oktober zelf te verhuizen naar het zendingshuis, een kleine 300 meter naast ons huidige huis! Er zullen de komende tijd wat berichten beginnen te verschijnen op de blog van <https://permishome.nl/> en op social media.

Pieter en Hanne hebben meegedaan met de live stream van MAF op koningsdag. Verschillende mensen komen aan het woord, elk met een totaal verschillende achtergrond. Zo is er een interview met iemand die jaren ervaring heeft bij MAF. Of met een luchtmacht piloot die na veel jaren dienstvliegen nu de switch gaat maken naar MAF. Het was spannend om je eigen verhaal en gedachten te vertellen, nog spannender was het dit weer terug te horen op de avond zelf. Als jullie deze mooie mix van verhalen en beelden terug willen kijken kan dat op <https://www.maf.nl/maf-livestream/>. Van harte aanbevolen.

Ook bij ons kwam Corona op bezoek: Pieter kreeg het te pakken en een week later ook Hanne. Het was een periode van gescheiden leven in ons huis. De kamer die we zouden verhuren werd ingericht als corona-kamer. Gelukkig is het bij Pieter en Hanne gebleven. Pieter heeft het aardig te pakken gehad en hij loopt nog met de gevolgen rond; het herstel gaat langzaam en fysiotherapie helpt om dit een beetje te begeleiden. De kamer in ons huis is inmiddels verhuurd aan een student van MATC; het begin van het zendingshuis komt ook nu al een beetje om de hoek kijken!

Vanwege de COVID maatregelen mochten wij bijna 3 maanden niet vliegen, opnieuw vertraging voor Pieters opleiding dus. En omdat Pieter twee weken nadat we weer mochten vliegen zelf ziek werd, heeft de opleiding een dubbele vertraging opgelopen. Wat hebben we geduld nodig! Gelukkig komt het eind van de cursus voor Europees vlieg instructeur op MATC nu echt in zicht.



We kregen ('ouderwets') een verrassingspakket over de post!

Inmiddels heeft Pieter ook de vereisten voor nachtvliegen afgerond. Dus als hij straks geslaagd is voor het instructeurs-examen, kan hij ook in het donker lesgeven aan piloten die deze Night Rating willen halen. De Europese instructeurs cursus gaat - met name in de theorie - veel dieper en uitgebreider in op de vele aspecten van het vliegen. Er zijn een behoorlijk aantal 'nieuwe' oefeningen vereist, die destijds in Amerika veel minder aandacht kregen. Zoals bijvoorbeeld de 'versnelde overtrek' (tijdens een 45 graden zijwaartse helling stoppen de vleugels met vliegen) of de 'vleugel-dip' (één van de twee vleugels stopt eerder met vliegen dan de andere, dus gaat het vliegtuig op z'n zijkant). Dit allemaal met het oog op goede vliegtuigbeheersing, en wel speciaal tijdens vlieglessen met nog onervaren piloot kandidaten. Erg leuk en boeiend! Dit geheel geeft echt een meerwaarde aan het vliegen en is beslist geen onnodige besteding geweest.



Op vliegveld Lelystad, na de afronding van het nachtvliegen.

De omzetting van Amerikaanse vliegbrevetten naar Europese is nu bijna klaar. Het was een heel pittige tijd. Maar mede dankzij jullie als sponsors konden we dit volhouden. We zien er naar uit om straks lekker aan het werk te gaan op de (zendings)vliegschool als instructeur. Om ook goede vliegtraining en -evaluatie als instrument in te zetten voor internationaal ondersteuningswerk in Gods Koninkrijk. En de MAF-Papoea-ervaring beschikbaar te stellen voor de volgende piloten. We vragen uw dank en uw gebed, ook hierin. Speciaal vragen we jullie te bidden om wijsheid in evaluaties van kandidaten. Mooi om te doen, en o zo verantwoordelijk.



Theorieles over landen op een strip met helling.

De scholen zijn weer open, alleen Janieke heeft nog geen school gezien. Hopelijk komt er ook een goed plan voor de universiteit en kan zij weer naar school. Deze afgelopen periode was voor ons en ook voor de kinderen toch een fijne tijd. Het voelde alsof we in Nabire zaten. De home schooling. Het 'close' leven met elkaar. Geen visite op je verjaardag. Als gezin samen leven. Maar nu het allemaal weer wat open wordt is dat toch ook weer goed. Het lijkt wel of we met de versoepelingen weer verder kunnen met integreren in Nederland, iets om dankbaar voor te zijn.

Vanuit de mooie Gelderse omgeving – wat is het Nederlandse voorjaar toch prachtig! – een hartelijke groet,

Pieter & Anja van Dijk, Janieke, Harm, Hanne, Tom en Yuda

 P. van Dijk
 Woudweg 1
 7395 SH Teuge

 Anja 06-38592208
 Pieter 06-38592220

www.facebook.com/TFCvanDijk
 kijk foto's op de website!
pvandijk@maf.org
www.missionatc.nl

ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door Zending Gereformeerde Gemeenten (www.zgg.nl)



De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van de familie van Dijk. De verzending van de Nieuwsbrief wordt verzorgd door de Thuisfrontcommissie in samenwerking met MAF Nederland. Als u zich op wilt geven voor ontvangst van de nieuwsbrief of Pieter & Anja als supporter wilt ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website www.maf.nl Wijzigingen (adres, e-mail, supportbedrag etc.) kunt u doorgeven aan adres@maf.nl of aan MAF Nederland, Postbus 7, 7390 AA Twello of via 055-7410017. Vermeld daarbij dat het om de familie Van Dijk gaat.