

RondZendbrief 73...

Na onze tropenjaren was het dan zover: ijs en sneeuw. Wat hadden we het koud met z'n allen! Maar het was ook wel genieten van de sfeer. En niet te vergeten die ene dag schaatsen op natuurijs. We zijn dankbaar voor deze 'onderbreking' van de lock-down periode. Al zijn we de home-schooling meer dan gewend, het niet meer kunnen ontvangen van bezoek of zelf ergens heen gaan maakt het wel lastig. We proberen te letten op wat wel kan. En op nieuwe mogelijkheden! Voor Janieke is het altijd thuiswerken toch echt lastig. Harm heeft het goed naar de zin op de (virtuele) EH. Hanne heeft een behoorlijk aantal dagen les op school omdat ze in de examenklas zit. Tom is het thuiszijn meer dan zat, hij gaat graag naar school en mist het erg. En Yuda? 'Nieuw. Buiten koud. Ijs. Nee. Nee. Mama ook? Nog een vis. Doei fiets.' Hij zit heerlijk in zijn vel en dat is een zegening. Niet te geloven dat hij bijna 2 is!

MATC

Op het werk blijven we gestadig doorgaan met het omzetten van de benodigde brevetten. Van alle 25 voor de omzetting benodigde theorie- en praktijkexamens zijn er inmiddels 24 gehaald. Bijna klaar dus! Op het moment van schrijven zorgen COVID restricties ervoor dat de praktijk vlieglessen niet door kunnen gaan en het traject opnieuw langer duurt dan verwacht. Na het behalen van het volgende praktijk examen hoopt Pieter dan ook (eindelijk!) aan het werk te kunnen als Europees gecertificeerde vlieginstructeur. In de tussentijd is er echter veel aandacht besteed aan training voor Pieters nieuwe functie binnen MATC: Safety Manager. Bij deze functie hoort de verantwoordelijkheid om het veiligheidssysteem binnen de school te verbeteren en onderhouden. Om studenten en collega's te stimuleren rapportjes in te dienen van voorvallen die gebruikt kunnen worden op weg naar een hogere veiligheid. We hebben al resultaat mogen boeken in de rapportering; die is fors omhooggegaan. Het is leuk om te zien dat mensen bereid zijn om elkaars ervaringen te delen en daar samen van te leren. Zo deelde een student dat door afleiding tijdens het tanken bijna vergeten was dat de tankdop op de vleugel nog open lag. Als dit gedeeld wordt met andere studenten, is de kans op herhaling veel minder. Hiervoor moet een sfeer van 'vertrouwen' en 'kwetsbaar op durven stellen' worden gecreëerd: een erg leuke uitdaging. En de praktijk binnen het MAF team in Papua heeft voor veel goede ervaring op dit gebied gezorgd, die nu mooi kan worden ingezet. Ook is er een punt van dank omdat een van onze MATC studenten door MAF Amerika is



getest en inmiddels aangenomen! Ook zijn er een aantal die op het punt staan om voor MAF International uitgezonden te gaan worden; zo vertrekt volgende week een gezin naar Uganda na de opleiding te hebben afgerond.

MAF

Onder andere COVID restricties zorgen ervoor dat de afgesproken Papua trips voor Pieter even niet door kunnen gaan. Laatst is er een zoom meeting geweest tussen MATC en MAF Papua waarin bevestigd is dat het plan met betrekking tot Papua trips niet is gewijzigd. We hopen en bidden dan ook dat deze trips hervat mogen worden zodra het kan. De eerste trip zal nu een extra week bevatten voor training. Wilt u meebidden voor de Papua trips? Het is voor MATC erg belangrijk dat iemand van het team in de MAF praktijk blijft vliegen. Ook blijft het piloten tekort op Papua. Op afstand leven we mee met de collega's in Papua en daarom mogen we ook nog meegenieten van de mooie momenten. Zoals 300 kopieën van het boek Genesis in de Auyu die bezorgd werden en dat de complete vertaling van de Bijbel in deze

'Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.'

Filippenzen 4: 6 en 7



Auyu taal gepland staat voor 2023. En nog twee boeken te gaan voor het Oude Testament in de Silimo taal (zie foto, een leider dankt God na bezorging van een serie pas geprinte Nieuwe Testamenten). Bouwmateriaal voor het dak van een kerk wat bezorgd werd door MAF in de binnenlanden. Papua jongeren die naar Amerika verhuizen om daar opleidingen te volgen, waaronder ook voor piloot! God gaat door met Zijn werk.

PerMISI

De spanning stijgt. Zou het nu lukken? Mogen we beginnen om zendingswerkers te huisvesten? Ja, want we gaan het weer proberen. Na veel vergaderen is ons vorige plan niet doorgegaan omdat er te veel kosten aan verbonden waren.

Maar nu is er weer een [pand](#). We waren buiten voor onze dagelijkse wandeling toen we aan het eind van de straat waar we nu wonen een bord 'te koop' zagen. Bij thuiskomst gelijk even kijken of het wat is. Toen bleek dat het pand 11 kamers heeft, hebben we gelijk Team PerMISI ingeschakeld. Bij hen rees ook het enthousiasme. We zijn nu een aantal keer wezen kijken en verschillende mensen hebben gerekend of ons

plan een kans van slagen had in dit huis. Behalve de kleine tuin blijkt dit pand erg geschikt te zijn voor de doelstellingen van PerMISI. Het betreft een in 1907 gebouwde bakkerij met woonhuis en winkel. Na een aantal door te voeren aanpassingen kunnen we daar zelf in wonen en daarnaast 2 jonge gezinnen en een aantal personen. Dan is er ook nog een gezamenlijke keuken en een gemeenschapsruimte. Deze week is de koopovereenkomst met ontbindende voorwaarden getekend door PerMISI home Vastgoed B.V. Dat zorgde voor een rondedansje in ons gezin, al is het nog niet helemaal in kannen en kruiken. Uiteraard is financiering een van de voorwaarden. Op het moment van schrijven staat de teller op 81% van het benodigde bedrag! Dat stemt ons tot grote verwondering. We zijn zelfs spontaan door iemand opgebeld die inmiddels aandeelhouder is in de genoemde B.V. Stichting PerMISI is verantwoordelijk voor de exploitatie en huurt het pand straks van de B.V. Als alles gaat zoals we hopen, gaan wij als gezin van de stichting huren en daar ook in wonen. Omdat de ontwikkelingen snel gaan is ook besloten dat we open staan voor donaties. Dit kunnen donaties zijn van tijd, spullen, klusjes, of een financiële bijdrage. Hiervoor verwijzen we naar onze website www.permisihome.nl. Ook houden we u op de hoogte door middel van het kopje 'nieuws' op deze site. Wij zijn nog actief op zoek naar een aantal aandeelhouders die hierin willen deelnemen. Bij interesse kunt u contact opnemen via de website, of direct met teamlid Henk Speksnijder via deze [link](#). Wij zijn erg dankbaar dat we experts hebben in team PerMISI; zonder hen had dit nooit zover kunnen komen. Wilt u meedanken en bidden voor dit project? Wilt u ook meebidden dat God zendingsmensen op ons pad zal brengen die onderdak nodig hebben? We staan -onder voorbehoud- open voor zendingsgasten vanaf 01 oktober dit jaar. Voor de duidelijkheid: dit hoeven niet alleen mensen te zijn die voor MAF (gaan) werken. Het is ons hartelijk verlangen dat dit pand gebruikt zal worden in dit deel van Koninkrijkswerk.



Laatst lezen we uit de Filippenzen brief. De Heere roept ons op om niet bezorgd te zijn. Onze begeerten en verlangens bij God te brengen en dan geeft Hij een belofte. Zie bovenaan deze nieuwsbrief. Dat wensen we u toe in deze buiten-gewone tijd.

Een hartelijke groet.

☒ P. van Dijk
Woudweg 1
7395 SH Teuge

☎ Anja 06-38592208
Pieter 06-38592220

Pieter&Anja van Dijk
Janieke, Harm, Hanne, Tom en Yuda

www.facebook.com/TFCvanDijk
pvandijk@maf.org
www.missionatc.nl of MAF.NL
kijk foto's op de website!

ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door Zending Gereformeerde Gemeenten (www.zgg.nl)



De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van de familie van Dijk. De verzending van de Nieuwsbrief wordt verzorgd door de Thuisfrontcommissie in samenwerking met MAF Nederland. Als u zich op wilt geven voor ontvangst van de nieuwsbrief of Pieter & Anja als supporter wilt ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website www.maf.nl. Wijzigingen (adres, e-mail, supportbedrag etc.) kunt u doorgeven aan adres@maf.nl of aan MAF Nederland, Postbus 7, 7390 AA Twello of via 055-7410017. Vermeld daarbij dat het om de familie van Dijk gaat.