



Nieuwsbrief #8 // Familie Van der Schelling // februari 2021



Hallo allemaal! Wat kan er veel gebeuren in een paar maanden! Terwijl we verwacht hadden dat we deze nieuwsbrief vanuit Indonesië zouden maken, verbleven we tijdens het schrijven nog in Nederland. De afgelopen maanden werden we uitgezonden vanuit de Grote kerk, hebben we afscheid genomen, kregen we opnieuw te horen dat de grenzen van Indonesië gesloten waren, moesten we op zoek naar tijdelijke woonruimte én verhuizen naar Molenaarsgraaf. En daarbovenop zijn we nu eindelijk vertrokken richting Indonesië! In deze nieuwsbrief leest u er meer over.

Molenaarsgraaf

Terwijl ik dit type, zitten Clazien en ik samen op de bank in een knus huisje in Molenaarsgraaf. We moesten ons huis in Alblasterdam verlaten en op zoek naar tijdelijke woonruimte, omdat we ons huis verkocht hadden per 15 januari. In deze zoektocht heeft God voorzien met een huisje in Molenaarsgraaf. In deze tijdelijke woning verbleven we totdat de grenzen van Indonesië opengingen. Tot die tijd bleef Theo zijn collega's (op afstand) ondersteunen en was Clazien bezig met het geven van thuisonderwijs. En natuurlijk ging het tijdens thuisonderwijs ook een aantal keren over sneeuw :) Waarschijnlijk is het 1 van de laatste keren dat Judith en Kaleb in de sneeuw gespeeld hebben.



Indonesië, planning

Tja, die planning.... die is al heel wat keren veranderd. Meerdere keren is onze reis uitgesteld, maar uiteindelijk kwam er toch groen licht! De tickets zijn geboekt, de koffers zijn gepakt en uiteindelijk zijn we dinsdag 16 februari in het vliegtuig gestapt! Vanwege de Corona maatregelen, kwam er nog meer voorbereidingswerk bij. We moeten zowel in Nederland als in Indonesië getest worden, moeten een gezondheidsverklaring afgeven voor elk gezinslid én bij aankomst 5 dagen in quarantaine. Er zijn op dit moment 3 gezinnen die samen met ons willen beginnen aan de taalschool. Er wordt geprobeerd om deze gezinnen rond dezelfde datum aan te laten komen, zodat we met elkaar in quarantaine kunnen voordat we beginnen aan de taal/cultuur-school.





Afscheid genomen

We hebben niet alleen afscheid genomen van Alblasterdam en ons huis, maar ook van de kerkelijke gemeente, vrienden en familie. Wat was het een bemoediging dat er zoveel mensen langskwamen tijdens de drive-through! Ook de uitzend(kerk)dienst was een bijzonder moment. We kregen Psalm 121 mee: "De Heere is de schaduw aan uw rechterhand." In dit vertrouwen kunnen en mogen we

elkaar loslaten. De uitzend(kerk)dienst terugkijken kan hier:

<https://youtu.be/3shhyr6obx4> .



WhatsApp verwijderd

Omdat we ons zorgen maken over wat WhatsApp/Facebook met onze gegevens doet, hebben wij besloten om WhatsApp te verwijderen van onze telefoon. Wil je ons bereiken, gebruik dan Signal (een veiliger alternatief voor WhatsApp), of SMS/bel ons. Mocht je hier meer over willen weten, laat het dan even weten.

Gebed- en dankpunten

- DANK mee voor de tijdelijke woonruimte
- DANK mee voor de voorspoedige reis en dat we veilig in Indonesië zijn aangekomen
- BID speciaal voor de kinderen in alle veranderingen die ze meemaken in korte tijd



Van de TFC

Ook voor ons breekt een heel nieuwe periode aan. We hebben met Theo en Clazien enorm uitgekeken en toegeleefd naar dit moment: hun vertrek naar Indonesië. We zijn dankbaar dat het nu zover is! Onze gezamenlijke overlegmomenten zullen er anders uit gaan zien. Geen zelfgebakken koek van Clazien meer bijvoorbeeld... We leven op grote afstand van elkaar, wat door het tijdsverschil alleen maar benadrukt wordt. Wat blijft is onze gemeenschappelijke drive om Theo en Clazien te ondersteunen in hun roeping! Daarin weten we ons gesteund door onze trouwe Vader die niet gebonden is aan cultuur, tijd of andere menselijke factoren.



Het is bemoedigend om te zien hoeveel mensen betrokken zijn op het werk van MAF. In januari is er door familie van Clazien een heuse koe gedoneerd. Deze koe is door een slager geslacht waarna het vlees verkocht is, zowel in Genemuiden als in Alblasterdam. De opbrengst hiervan is volledig ten goede gekomen aan het steunfonds. Dank voor uw bestelling!

Uw steun, meeleven en betrokkenheid doen Theo en Clazien heel veel goeds. U zult hen nu langere tijd niet ontmoeten. Middels de nieuwsbrieven blijven zij u informeren over hun tijd in Indonesië. Van uw kant wordt een berichtje of bemoediging zeer op prijs gesteld. We bevelen hen van harte blijvend aan in uw gebeden! U kunt ze zelfs een (fysiek) kaartje sturen. Hiervoor

kunt u het volgende adres gebruiken: Indonesian Multi-Language Acquisition Center (IMLAC), Fam Van der Schelling, Jl. Bina Taruna No. 2, Cabean Salatiga, Jawa Tengah 50721, Central Java – Indonesia.

De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van Theo & Clazien van der Schelling. De verzending van de Nieuwsbrief wordt verzorgd door de Thuisfrontcommissie in samenwerking met MAF Nederland.

Als u zich op wilt geven voor ontvangst van de nieuwsbrief of Theo & Clazien als supporter wilt ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website www.maf.nl/schelling.

Wilt u een (eenmalige) gift overmaken, dan kunt u rekeningnummer NL60 ABNA 0819 3346 18 t.n.v. MAF Nederland, o.v.v. Steunfonds van der Schelling hiervoor gebruiken.

Wijzigingen (adres, e-mail, supportbedrag etc.) kunt u doorgeven aan adres@maf.nl of aan MAF Nederland, Postbus 7, 7390 AA Twello. Vermeld daarbij dat het om familie Van der Schelling gaat.

www.maf.nl/schelling

facebook.com/famvanderschelling

instagram.com/famvanderschelling

