

*Gebedsbrief maart: Groot geloof en eerlijkheid*

*“Toen Hij ophield met spreken, zei Hij tegen Simon: Vaar naar het diepe gedeelte en werp uw netten uit om te vangen. Maar Simon antwoordde en zei tegen Hem: Meester, wij hebben heel de nacht gewerkt en niets gevangen, maar op Uw woord zal ik het net uitwerpen.” Lukas 5:4-5*

Beste bidder,

Groot geloof én eerlijkheid. Dat zien we bij Simon Petrus. Hij en de andere mannen – doorgewinterde vissers, welbekend met hun handwerk – waren een hele nacht buiten geweest om te vissen. Het resultaat: niets. Geen enkele vis raakte verward in hun netten. De teleurstelling was groot, mede omdat het vissen hun dagelijks brood betekende. In deze situatie treedt Jezus op. Gevolgd door een grote massa mensen vraagt Hij Simon om Hem een stuk het meer op te varen zodat Hij tot de menigte kan spreken. Simon, waarschijnlijk nog berustend in de slechte vangst, stemt in. Als Jezus begint te spreken, hoort Simon elk woord. Hij zit als het ware op de eerste rij bij Jezus' toespraak. Zijn woorden moeten hem hebben geraakt. Anders had hij later zeker niet ingestemd met het net nog een keer uit te werpen. Immers, elke goede visserman weet dat je niet overdag moet vissen en sowieso niet in diep water, want de vissen zijn wakker en kunnen nu alle kanten op vluchten.

En toch, tegen elke menselijke logica in werpt Simon opnieuw zijn net uit. Hij gelooft in de Hemelse autoriteit van Jezus en beseft dat er meer is dan zijn menselijke kijk op de wereld. Hij gelooft én is eerlijk. Simon spreekt zijn bedenkingen uit, maar kiest ervoor om Jezus te vertrouwen. Hij vertelt open over zijn twijfels, maar kiest voor geloof. En zijn keuze voor geloof wordt rijk beloond. Overvolle netten die de boten bijna laten zinken. Laten we in onze gebeden zijn zoals Simon. Laten we eerlijk zijn tegen de Heer en onze menselijke zorgen met Hem delen. Maar laten we aan het eind altijd kiezen voor geloof in Hem en in Zijn zorg en liefde die alle verstand te boven gaat.

*Adri van Geffen*

Directeur MAF Nederland

### **Spanningen in Myanmar**

Kortgeleden heeft een militaire coup in Myanmar plaats gevonden die de burgerregering heeft ontslagen. De politieke spanning is in heel het land te voelen en we willen bidden voor vrede en rust voor het land en zijn inwoners. Daarbij willen we ook denken aan de bouw van de landingsbaan in Lailenpi. De werkzaamheden zijn vergevorderd en we hopen dat de baan dit voorjaar kan worden voltooid. Naast de weersomstandigheden is dit nu echter ook afhankelijk van de welgezindheid van de actuele regering. Bidt u mee voor de nodige toestemmingen rondom de landingsbaan en de toekomstige vluchten? Meer dan zeven jaar lang lag Myanmar op het hart van de MAF-leiders en we geloven in de transformatie die God in dit land zal brengen, mede door het werk van MAF. Laten we bidden dat de huidige ingangen open blijven en alleen maar wijder zullen worden.

### **Een onzekere tijd**

Dit voorjaar staan veel uitzendingen gepland van families die zich op allerlei plekken ter wereld voor MAF willen inzetten. Helaas gaan deze uitzendingen momenteel met veel onzekerheden gepaard, omdat door COVID-19 veel landen hun grenzen hebben gesloten. Daarnaast zijn er andere obstakels te overwinnen zoals visa, COVID-19 testen en vervoer binnen de beperkende maatregelen. Bid mee voor een goed verloop van de uitzendingen en voor rust voor de gezinnen die enorm uitkijken naar hun vertrek.

### **Feest in Papoea-Nieuw-Guinea**

Op het eiland tussen de Stille en de Indische Oceaan is het tijd voor feest. Het MAF-programma in PNG bestaat dit jaar zeventig jaar! Zeventig jaar vol zegen en verandering, waarin onder andere scholen zijn gebouwd, de medische zorg aanzienlijk is verbeterd en duizenden Bijbels zijn verspreid. Dat is dan ook de tweede reden om te vieren. Afgelopen jaar alleen al zijn 2.340 producten uit de Bijbelbox van de hand gedaan. Dat houdt in Bijbels op schrift of als audio, Bijbelse commentaren en uitleg evenals leesbrillen om het lezen überhaupt mogelijk te maken. Laten we danken voor zeventig jaar MAF in PNG en voor alle veranderingen die God teweeg heeft gebracht. Laten we bidden voor alle komende jaren zodat Hij nog veel meer harten gaat aanraken, ook door Zijn Woord uit de Bijbelbox.

### **Veiligheid in Zuid-Soedan**

Bid mee voor de veiligheid van onze medewerkers in Zuid-Soedan. Helaas is er een zorgwekkende stijging in overvallen op goede doelen geconstateerd. MAF is tot nu toe gespaard gebleven waarvoor we willen danken en bidden. Laten we ook onze broeders en zusters van partnerorganisaties meenemen in gebed en God vragen om wijsheid bij de planning van de vluchten voor hen. Tot slot willen we ook de harten van de dieven en onrustplegers aan onze God opdragen, opdat zij mogen worden aangeraakt en Hem mogen leren kennen.

### **Gebedsverhoring in Madagaskar**

*“Het regent!”* In de laatste gebedsbrief vroegen we aan u om voor regen in Madagaskar te bidden. De watervoorraden raakten op en de droogte belemmerde de oogst. God heeft uw gebeden verhoord, want het regent weer in Madagaskar! Laten we Hem hiervoor prijzen en vragen om aanhoudende regen zodat de grond kan herstellen. Daarnaast heeft het MAF-team in Madagaskar eindelijk toestemming gekregen om weer te vliegen. We willen bidden voor een vlugge start en een goed verloop van de planning en de vluchten.

### **Het werk van MAF-echtgenoten**

Overall ter wereld zetten de echtgenoten van MAF-medewerkers zich, naast het thuisonderwijs voor hun kinderen, in voor de lokale gemeenschappen. Hetzij in ziekenhuizen, bij non-profit organisaties, door werk met straatkinderen, in weeshuizen of in de gevangenis. Overall bemoedigen zij de mensen om hen heen en delen Gods Liefde en Woord uit. Laten we danken voor deze vrouwen die zich met hun talenten inzetten voor Gods Koninkrijk en om zegen vragen voor het werk dat ze doen. Lees hier het verhaal van Merilee Henderson, vrouw van MAF-piloot Phil Henderson, die zich inzet voor de zelfredzaamheid van jonge moeders in Tsjaad ([maf.nl/gods-wegen-van-hoop/](http://maf.nl/gods-wegen-van-hoop/)).

### **Een vlucht zoals velen**

Het was een gewone shuttlevlucht voor piloot David in Zuid-Soedan, maar voor één van zijn passagiers was deze vlucht van grotere betekenis. Twee dagen later hoorde David: “Een van jullie piloten heeft een jong meisje naar Tonj gebracht. Abouch onderging gisteren een lang gehoopte gezichtsoperatie.” David herinnerde het zich. Het meisje zat samen met haar moeder in de cabine en droeg net als iedereen het voorgeschreven mondmasker. David had niets vermoed. Abouch leed aan noma, een dodelijke gezichtsandoening die door ondervoeding of infecties ontstaat en volledig geneesbaar is als je beschikt over medische verzorging. Voor Abouch was deze vlucht het begin van een reis naar genezing. We weten nooit precies welke impact een vlucht van MAF heeft en hoe de verhalen eindigen, maar we mogen zeker zijn dat God zijn instrumenten goed gebruikt. Laten we Hem daarvoor de eer geven en bidden voor Abouch en de duizenden kinderen die dezelfde behandelbare ziekte hebben.

**Dank u wel voor uw gebed!**