

Gebedsbrief **februari**: Antwoord van God

“En het geschiedde, toen al het volk gedoopt was, en Jezus ook gedoopt was en aan het bidden was, dat de hemel geopend werd, en dat de Heilige Geest op Hem neerdaalde in lichamelijke gedaante als een duif. En er kwam een stem uit de hemel die zei: U bent Mijn geliefde Zoon, in U heb Ik Mijn welbehagen!” **Lukas 3:21-22**

Beste bidder,

Als we het Evangelie volgens Lukas lezen, valt ons op dat zijn beschrijving van de doop van Jezus de enige is die vermeldt dat Jezus tijdens Zijn doop bidt. Dit is een mooi detail, want Jezus zoekt tijdens dit bijzondere moment dus het contact met Zijn Vader. Ongeacht de grote mensenmassa die daar om hem heen staat aan de oevers van de Jordaan. Ongeacht het lawaai van duizenden mensen die door elkaar heen praten, richt Hij zich alleen op Zijn Vader. En Zijn Vader antwoordt met: “U bent mijn geliefde Zoon, in U heb Ik Mijn welbehagen!” Een prachtig antwoord en een mooie belofte.

Welk antwoord geeft God aan het einde van ons gebed? Hebben we er ooit over nagedacht dat Hij wellicht een soortgelijk antwoord ook voor ons gereed heeft? In de eerste brief van Johannes lezen wij: “Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen van God worden genoemd.” (1. Joh. 3:1). Deze belofte is tijdloos en onafhankelijk van de situatie waarin wij verkeren. Laten we deze zekerheid meenemen in onze gebeden en luisteren naar Gods antwoord op ons gebed. Wij bidden u de zegen van de almachtige Vader toe en danken u voor uw gebed voor MAF.

Adri van Geffen

Directeur MAF Nederland

Terugblik op een gezegend jaar

Grote dank voor de goede financiële uitkomsten van 2020. We eindigden ruim een half miljoen euro boven het saldo van vorig jaar, en dat in een tijd van crisis. Daarmee konden we het werk van MAF Internationaal extra ondersteunen. Door de lockdown vanwege COVID-19 werd in veel landen niet of minder gevlogen waardoor ook ter plekke grote tekorten ontstonden. Door de giften die we van onze donateurs in Nederland mochten ontvangen, konden onze vliegtuigen meteen opstijgen toen dit weer was toegestaan en staan we ook nu klaar voor het moment dat we het oude vlieglevel weer hebben bereikt.

Een krachtig gebed vermag veel

Er heerst een enorm tekort aan water in Madagaskar. Waterputten en rijstvelden zijn uitgedroogd waardoor nu ook hongersnood dreigt. Het beschikbare drinkwater is nog niet half genoeg voor de inwoners van de steden. Laten we net als Elia krachtig bidden om regen! *“Zie, er was een kleine wolk, als de hand van een man, opkomend uit de zee. ... En er kwam een hevige regen”* (1 Kon. 18: 44-45).

Onrust in Oeganda

Bid voor vrede en veiligheid in Oeganda nu er verkiezingen zijn geweest waardoor de zittende president aan de macht is gebleven, tot onvrede van velen. Bid dat er niet nog meer doden zullen vallen bij protesten en dat God de harten van alle betrokkenen zal verzachten en heling zal brengen. Neem ook het team van MAF Oeganda mee in uw gebeden. De technici en hangaar-medewerkers zijn bezig met de jaarlijkse onderhoudsbeurten van de vliegtuigen. Bid dat de werkzaamheden voorspoedig verlopen. Daarnaast willen we danken dat de piloten weer op de route tussen Kampala (Oeganda) en

Bunia (Congo) kunnen vliegen. Bid dat deze route tot zegen van velen mag zijn.

Onze gedreven Internationale Staf

We kunnen danken dat er steeds nieuwe mensen zijn die zich geroepen voelen om bij MAF te gaan dienen, ook in tijden van COVID-19! Bid voor vrede in hun harten als het soms onzeker is wanneer uitzending daadwerkelijk zal plaatsvinden. Ook vragen we uw gebed voor de al uitgezonden stafleden, die ieder op hun eigen plek te maken hebben met uitdagende omstandigheden en soms met tegenslagen. We bidden dat zij Gods Liefde en bescherming steeds weer nabij mogen ervaren.

Toestemmingen voor nieuw vliegtuig in Bangladesh

Bid voor het laatste papierwerk voor het nieuwe vliegtuig in Bangladesh en het proces eromheen dat nodig is om te kunnen gaan vliegen. Laten we ook bidden dat dit vliegtuig tot zegen zal zijn van velen. Daarnaast willen we danken voor de nieuwe, ervaren piloot die in Bangladesh gaat dienen. Het team is tevens op zoek naar nog een andere piloot om het werk optimaal uit te kunnen voeren. Bidt u mee dat God de juiste persoon op het juiste moment stuurt?

Een einde aan geweld

Internationale stafleden in Papoea-Nieuw-Guinea komen regelmatig geweld in de bevolking tegen. Zij vragen om gebed voor met name de lokale vrouwen en kinderen die hieronder lijden. Bid voor deze vrouwen en kinderen, dat zij staande kunnen blijven in hun situatie. Dat er een cultuurverandering mag plaatsvinden waardoor geweld in de samenleving afneemt. Ook vragen we uw gebed voor onze stafleden die hiermee te maken hebben, voor wijsheid, vrede en dat zij iets van Gods Liefde mogen laten zien aan de mensen om hen heen.

Meer vluchten mogelijk in Tsjaad

We willen danken dat de COVID-19 beperkingen in Tsjaad zijn versoepeld en MAF weer meer vluchten kan uitvoeren om de bevolking te dienen. Vooral passagiers vanuit zendingsposten, lokale kerken en hulporganisaties zijn erg dankbaar voor de herstart van de vluchten. Bidt u mee dat het werk binnenkort weer volledig hervat kan worden en MAF aan alle hulpvragen kan voldoen?

Vlietschool in Mareeba

Ook voor de vlietschool van MAF in Mareeba, Australië, was het afgelopen jaar een vreemd jaar. Tijdelijke sluiting dreigde, maar gelukkig kon de school gedeeltelijk doorgaan en was het voor een groep MAF-piloten zelfs mogelijk de instructeursopleiding te volgen. Hiervoor zijn we erg dankbaar. Ook willen we danken voor de nieuwe aanmeldingen voor het komende jaar. Bid dat de grenzen weer volledig open zullen gaan zodat ook studenten uit Papoea-Nieuw-Guinea weer naar de vlietschool kunnen komen.

Als spoed om actie vraagt

We willen danken voor het grote aantal vluchten dat MAF regelmatig mag maken om vrouwen die in verwachting zijn naar een ziekenhuis te brengen. Een geboorte, vooral met complicaties, kan in de meest afgelegen gebieden ter wereld erg gevaarlijk zijn voor moeder en kind. Kort geleden was MAF weer getuige van een dergelijke vlucht. Een zwangere vrouw moest met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht omdat haar ongeborn kind omgedraaid in haar buik zat. Laten we samen danken voor vluchten die vrouwen zoals haar kunnen helpen en bidden dat steeds meer vrouwen deze mogelijkheid krijgen. Bid ook voor bescherming en kracht voor deze vrouwen en hun kinderen.

Dank u wel voor uw gebed!